



ΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Μηνιαίο ενημερωτικό φυλλάδιο

Απρίλιος 2006



Χριστός
Χρόνια
Διενέει
Ποιὰ

Το όνομα του τέταρτου μήνα του έτους προέρχεται από το λατινικό ρήμα **aperire** που σημαίνει **ανοίγω**, γιατί το μήνα αυτό **ανοίγουν**, **ανθίζουν** τα λουλούδια. Ο Απρίλιος, σύμφωνα με τη ρωμαϊκή παράδοση, ήταν αφιερωμένος στην θεά Αφροδίτη, που οι Ρωμαίοι την τιμούσαν με μεγαλοπρεπείς εορτές την πρώτη του μήνα αυτού. Παράλληλα ήταν αφιερωμένος και στο θεό Απόλλωνα, από τη λαϊκή ονομασία του οποίου **Aperta**, ίσως και να προήλθε το όνομά του, σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή.

Ο μήνας αυτός αναφέρεται και ως **Αγιογωργίτης** ή **Αγιογωργάτης**, από την εορτή του Αγίου Γεωργίου στις 23 του μήνα, αλλά ο λαός τον ονομάζει επίσης και **Λαμπριάτη**, λόγω της μεγάλης εορτής της Λαμπρής, που συνήθως αυτό το μήνα γιορτάζεται.

*Έσθη' ο Έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη,
Κι η φύσις ήρε την καλή και τη γλυκιά της ώρα.
Και μες στη σκιά που φούντωσε και κλει δροσιές και μύσχους
Ανάκουστος κλαϊδισμός και λιποθυμισμένος.
Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα,
Χύνονται μες στην άβυσσο τη μοσχοβολισμένη,
Και παίρνουνε το μύσχο της, κι αφήνουν τη δροσιά τους,
Κι ούλα στον ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της πηγής τους,
Τρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί και κάνουν σαν αηδόνια.
Διον. Σολωμού, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι Γ' Σχεδιάσμα.*



Στις **2 Απριλίου** πραγματοποιήθηκαν στον Άγιο Νικόλαο οι **ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ**. Στους αγώνες πήραν μέρος οι μαθήτριες της β' γυμνασίου Αθηνά Κληρονόμου και Αθηνά Μαστοράκη. Η μεν πρώτη πήρε το πρώτο **Παγκρήτιο βραβείο** στο σύγχρονο και στον κλασικό χορό, η δε δεύτερη το τρίτο **Παγκρήτιο βραβείο** στο σύγχρονο χορό.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Στις **5 Απριλίου** πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο οι **ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ**. Στην εκδήλωση αυτή η μουσική ομάδα του σχολείου απέσπασε «**Έπαινο για την κατηγορία του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού**».

ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΕΚΔΡΟΜΗ γ' ΤΑΞΗΣ

Πέμπτη 6 Απριλίου μέχρι το Σάββατο 8 Απριλίου.

Αθήνα - Καλάβρυτα - Σπήλαια Λιμνών - Ναύπλιο - Επίδαυρος - Μυκήνες.

Συνοδοί καθηγητές: Δημήτρης Κληρονόμος, Αθηνά Κληρονόμου, Αντώνης Νεονάκης και Χριστιάννα Μαυρομάτη.



Το να γράφεις για κάτι ευχάριστο είναι πάντα δύσκολο. Δεν θα μιλήσω για εικόνες γιατί αν και σε μας λένε πολλά, σε όσους δεν τις έζησαν είναι άγνωστες, ακόμη και βαρετές, και εξάλλου, ούτε λίγο, ούτε πολύ τα είπαμε μέσα και έξω από την τάξη. Καλές και άσχημες (ή τουλάχιστον λιγότερο καλές) αναμνήσεις φτιάχνουν, αν τοποθετηθούν στην κατάλληλη θέση, το παζλ μιας μοναδικής εκδρομής. Μιας εκδρομής, που σε όσους ξέρουν, θα θυμίζει πολλά.

Μίλτος Μαραγκάκης

... Λοιπόν, με λίγα λόγια, περάσαμε ό,τι γράφει για το συνώνυμο της λέξης «καταπληκτικά» το λεξικό του Μπαμπινιώτη. Από την ώρα που πατήσαμε το πόδι μας στο αεροδρόμιο, μέχρι την ώρα που το ξαναπατήσαμε, όταν γυρίσαμε. Ήταν σαν ένα κεφάλαιο καλογραμμένου βιβλίου! Λοιπόν, πρώτα απ' όλα οι συμμαθητές μου ήταν φοβεροί και τρομεροί! Βγάλαμε όλοι τον καλύτερο μας εαυτό.



Ειδικά εκείνο το βράδυ στο «Παλιό

Γραμμόφωνο» που κάηκε το πελεκούδι. ... Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους καθηγητές μας, που ήταν πιο ευχάριστοι από ποτέ. Συγχαρητήρια για την υπομονή τους στα πειράγματα που τους κάναμε. ... Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να τα

Ξαναζήσουμε όλα αυτά τα όμορφα!

Μαριλή Μηλοδάρη

Ήταν σίγουρα μια μοναδική εμπειρία για όλους μας! Ήταν και η πρώτη μας τριήμερη, κάτι που μας γέμισε χαρά. Νιώσαμε όλοι σαν μια οικογένεια. Δεν ντρεπόμασταν να κάνουμε ή να πούμε τίποτα. Τα προβλήματα, τα διαγωνίσματα, γενικότερα το σχολείο, τα αφήσαμε όλα πίσω μας, τα ξεχάσαμε. Αυτό ήταν κάτι που το χρειαζόμασταν όλοι μας.

Αρκούσε μόνο το ότι ζούσαμε το τώρα και δεν σκεφτόμασταν τίποτ' άλλο. Βέβαια, εγώ την τελευταία ημέρα, το πρωί ένιωθα ιδιαίτερα στενοχωρημένη. «Να... ήρθε και το τέλος της εκδρομής», σκεφτόμουν. Μετά από λίγο δεν καθυστέρησε να ξανάρθει το γέλιο, εκεί που δεν το περίμενα! Θα μπορούσα να πω, μάλιστα, ότι ο γυρισμός με το λεωφορείο προς το αεροδρόμιο ήταν μια αξέχαστη εμπειρία! Το μόνο που θα μπορούσα να ευχηθώ αυτή τη στιγμή είναι να γύριζε πίσω ο χρόνος πίσω, για να ξαναζήσω τις πραγματικά υπέροχες στιγμές με όλη την τρελή μας παρέα! Δυστυχώς, τέτοιες στιγμές έχουν και το τέλος τους ...

Λήδα Αλ-Αμπούντ

... Έχω πολλές ωραίες εμπειρίες από αυτή την εκδρομή. Η θεατρική παράσταση που πήγαμε, το ρεμπετάδικο στο οποίο χορεύαμε μέχρι το πρωί οι βλακείες, οι πλάκες και τ' αστεία μας, τα εύστοχα πειράγματά μας προς τους καθηγητές, οι ατέλειωτες νύχτες που μέναμε όλοι ξάγρυπνοι συζητώντας και πειράζοντας ο ένας τον άλλο, οι συναντήσεις με αγαπημένα μας πρόσωπα στην Αθήνα και τα πολλά αστεία που έγιναν, είναι μόνο μερικά από αυτά που μας συνέβησαν. Αυτό που πιστεύω είναι πως ο στόχος της εκδρομής επιτεύχθηκε. Σχεδόν όλοι ήρθαμε πιο κοντά, και με τους καθηγητές τα πήγαμε πολύ καλά.

Ελένη Βασιλάκη

... Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, στην εκδρομή αυτή, ήρθαμε ο ένας πιο κοντά στον άλλο. Στο αεροδρόμιο, στο θέατρο, στο ξενοδοχείο, στους αρχαιολογικούς χώρους, στη Βουλή, στο κέντρο διασκέδασης, στα μαγαζιά, στους δρόμους. Παντού ήμασταν ένα! Χορέψαμε, γελάσαμε, κάναμε τρέλες, θαυμάσαμε, συγκινηθήκαμε, διασκεδάσαμε μαζί ... Σ' αυτές τις τρεις μέρες κατάλαβα πόσα πολλά σημαίνουν αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους περνάω τη μισή μου μέρα εδώ και χρόνια...

Νατάσα Βακουφτσιή

Δεν περιγράφεται αυτή η εμπειρία. Δεν υπήρχε κάτι που να μην μου άρεσε. Οι βόλτες, το δέσιμο που υπήρχε σε μαθητές και καθηγητές, ήταν όλα υπέροχα. Πάντα ήθελα να νιώσω τους καθηγητές πιο κοντά μας σαν κανονικούς φίλους ...

Μαρία Παπαδάκη

... Όλα ήταν μαγικά. Η μια στιγμή καλύτερη από την άλλη. Εκεί που πραγματικά ξεφαντώσαμε ήταν το βράδυ της Πέμπτης στο «Παλιό γραμμόφωνο». Αυτό, που πραγματικά με κάνει να γελάω μέχρι και τώρα, είναι το τσιφτετέλι του κυρίου Κληρονόμου και η ομάδα των τουριστών που προσπαθούσαν να τραγουδήσουν μαζί μας παραδοσιακά τραγούδια. Ένωσα πολύ περήφανη που είχα την τύχη να συναντήσω από τόσο κοντά την κυρία ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΛΑΚΟΥ.

Μαρία Γαλλιάνη

Θέλω να πω, πώς εντυπωσιάστηκα με την τριήμερη εκδρομή που πήγα με τους φίλους μου, γιατί ήταν η πρώτη φορά που ταξιδεύω σε άλλες περιοχές, μόνος μου, χωρίς τους γονείς μου, με αεροπλάνο και άλλα μέσα μεταφοράς. Στην Αθήνα με εντυπωσίασε η Βουλή των Ελλήνων και μου έκαναν εντύπωση τα ηλεκτρικά τρένα, γιατί στην Αθήνα υπάρχουν πολλά πράγματα που σπάνια βλέπω στην πόλη του Ηρακλείου... Μου άρεσε και το Ναύπλιο, επειδή ήταν η πρώτη φορά που επισκέφθηκα αυτή τη μικρή και καθαρή πόλη, σε σχέση με την Αθήνα. Μετά μου άρεσε η βόλτα με το τρένο που μας πήγε στα Καλάβρυτα και εύχομαι να ξαναπάω.

Νικόλας Βαρδαβίς

Τραγουδήσαμε, χορέψαμε, και κάναμε πλάκες. Θα μας μείνει σίγουρα αξέχαστη η εκδρομή. Ακόμα και αν δεν πήγαμε όπου ο

καθένας ήθελε, περάσαμε όλοι φοβερά. Δυστυχώς, όταν συνειδητοποιήσαμε ότι τελειώνει θέλαμε να μείνουμε δυο μέρες παραπάνω.

Κωνσταντίνος Ασπετάκης

Εγώ, προσωπικά, δεν την περίμενα τόσο ωραία την εκδρομή.

Μόλις απογειωθήκαμε για να πάμε στην Αθήνα ένιωσα μια ανακούφιση, γιατί ήξερα ότι θα ήμουν για τρεις μέρες με τους φίλους μου, χωρίς τους γονείς. Μόλις φτάσαμε στην Αθήνα άρχισε το γλέντι. Όλοι ήμασταν μεσ' στην τρελή χαρά. ... Οι

καθηγητές νομίζω ότι κουράστηκαν πάρα πολύ αλλά πέρασαν ωραία, απ' ό,τι μας είπαν...

XXX

Δεν μπορώ να περιγράψω την εμπειρία μου από την εκδρομή, γιατί μόνο αν το έχεις ζήσει μπορείς να το φανταστείς. ...

Μου έμεινε στο μυαλό η κάθε λεπτομέρεια και είμαι σχεδόν σίγουρος, ότι δεν θα την ξεχάσω ποτέ.

Αλέξανδρος Μαυρουδής

Ήταν πολύ ωραία. Το βράδυ στο θέατρο μου άρεσε πολύ, όπως επίσης μου άρεσε και το σπήλαιο, γιατί ήταν σαν μια

μεγάλη λίμνη μέσα σε μια σπηλιά. ... Για να μην σας ζαλιζώ σας λέω ότι, όταν πηγαίναμε στο αεροδρόμιο να φύγουμε, ήμουν πολύ συγκινημένος, παραλίγο να κλάψω.

Γιάννης Ρουμелиωτάκης

... Σκοπός αυτής της εκδρομής ήταν να μάς κάνει να ξεκουραστούμε, να βγούμε από την καθημερινή ρουτίνα, να μάθουμε και να δούμε καινούργια και ξεχωριστά πράγματα. Και πράγματι αυτός ο σκοπός επιτεύχθηκε. Γυρίσαμε σαν άλλοι εαυτοί γεμάτοι διάθεση και κέφι. Γεμάτοι χαρά και ηρεμία. ...

Αναστασία Σταματινιδάκη

Αυτές τις τρεις μέρες ζήσαμε αξέχαστες στιγμές και ήταν μια ανεπανάληπτη εμπειρία. ... Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδρομής κατάλαβα πόσο δεμένοι είμαστε όλοι μεταξύ μας, σαν μια μεγάλη οικογένεια. Η ενότητα και το ομαδικό πνεύμα ήταν που έκαναν την εκδρομή μας ξεχωριστή. Αν και ήμασταν σε ένα άγνωστο μέρος, νιώθαμε άνετα, επειδή είχαμε ο ένας τον άλλο. Κάποιες στιγμές δεν είχα καλή διάθεση και ένιωθα ότι θέλω να γυρίσω πίσω, όμως, όταν τελείωσε η εκδρομή κατάλαβα ότι δεν έπρεπε με τίποτα να τις χάσω. Πιστεύω ότι ποτέ δεν θα ξαναζήσω κάτι παρόμοιο. ... Αισθάνθηκα για πρώτη φορά ότι, όταν θα χωρίσουμε, η ζωή μου θα είναι τελείως διαφορετική. ... Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν λέξεις που να μπορούν να περιγράψουν ακριβώς τα συναισθήματά μας και θα προσπαθήσω να θυμάμαι πάντα όσα έγιναν.

XXX

Ήταν πολύ ωραία η εκδρομή. Πέρασαμε τέλεια!

Μάνος Κασσάκης

... Μου άρεσε πάρα πολύ το θέατρο. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και πέρασε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Σ' αυτή την εκδρομή κατάλαβα πως είμαστε πολύ δεμένοι μεταξύ μας και λειτουργούσαμε σαν ομάδα. ... Με λίγα λόγια πέρασαμε τέλεια και εύχομαι στους καθηγητές που μάς συνόδευσαν να περάσουν και άλλες τέτοιες ωραίες εκδρομές.

Ελίσα Σκουλούδη



Πραγματικά, δεν περίμενα η εκδρομή να είναι τόσο διασκεδαστική. Το κάθε λεπτό ήταν ξεχωριστό και πάντα χαρούμενα πρόσωπα. Μπορώ να πω, πως για μένα δεν υπήρξε καμιά βαρετή στιγμή, Μ' άρεσε πολύ η βόλτα στην Αθήνα, διότι ήταν η πρώτη φορά που ήμουν μόνη, χωρίς μεγαλύτερους, σε μια τεράστια πόλη και κατάφερα να επιβιώσω! Ακόμα μου φαίνεται παράξενο ότι κατάφερα να γλιτώσω από τις ουρές των αυτοκινήτων που έτρεχαν μανιασμένα. Στην Αθήνα, επίσης, ήταν και η επίσκεψη στη Βουλή. Απ' όλες τις επισκέψεις μας

ξεχωρίζω αυτήν διότι, αυτά που μάς είπε η «Ξεναγός», μάς γύρισαν σε σημαντικές στιγμές του παρελθόντος. Βασικά, αυτό που μου άρεσε, ήταν ότι εμείς ξέραμε γ' αυτά τα σημαντικά γεγονότα, οπότε μπορούσαμε να καταλάβουμε όσα μας έλεγε, αλλά και να συμμετέχουμε στη συζήτηση (όποτε μας άφηνε ένα δευτερόλεπτο για να μιλήσουμε). ... Αυτά είχα να πω, αλλά και ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους καθηγητές που μάς συνόδευσαν, όχι μόνο διότι οργάνωσαν μια υπέροχη εκδρομή, αλλά κυρίως γιατί αυτές τις τρεις μέρες ήταν φίλοι μας και όχι αυστηροί καθηγητές. Μέχρι ένα σημείο, φυσικά ... ! Α! Κι ένα μεγάλο ευχαριστώ χρωστάω στα παιδιά που ήταν κοντά μου στην εκδρομή και με βοήθησαν να περάσω όσο πιο καλά γινόταν. Και του χρόνου !!!

Βασιλική Ηλέκτρα Χατζάκη

... Πιστεύω, ότι μέσα από αυτή την εκδρομή όλοι δεθήκαμε αρκετά. Ελπίζω, στο μέλλον να ξαναγίνει κάτι παρόμοιο και ακόμα πιο ωραίο. *Νεφέλη Παπαδάκη*
Εδώ και τρία χρόνια περιμέναμε αυτήν την εκδρομή. Και επιτέλους αυτή η στιγμή έφτασε ... και πέρασε τόσο γρήγορα. Πότε αρχίσαμε να συζητάμε για το πρόγραμμα, πότε το φτιάξαμε, πότε πήγαμε και γυρίσαμε, ούτε και μεις το καταλάβαμε. Πέρασαμε τέλεια! Και σίγουρα αξίζει να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο στους συνοδούς μας καθηγητές (κ. Κληρονόμο, κ. Κληρονόμου, κ. Νεονάκη και κ. Μαυρομάτη) γιατί μαζί τους περάσαμε πολύ όμορφα, βρεθήκαμε πιο κοντά τους και οι σχέσεις μας έγιναν πιο φιλικές (όχι ότι δεν ήταν και πριν), και πάνω απ' όλα, γιατί μας καταλάβαιναν και δεν ήταν αυστηροί μαζί μας. Με λίγα λόγια: Η εκδρομή θα μας μείνει αξέχαστη. Ήταν κορυφαία!
Ηρώ Καραγιάννη

Πέρασαν πολλές όμορφες στιγμές που με έκαναν να νιώσω ωραία. Οι ωραιότερες ήταν όταν διασκεδάσαμε όλοι μαζί στο full, στην ταβέρνα και στο σχολικό. Μετά, το θέατρο το οποίο ήταν φοβερό. Εγώ συγκινήθηκα, γιατί μού θύμιζε μια προσωπική μου ιστορία και για πολλή ώρα, ναι, έκλαιγα. Σε γενικές γραμμές η εκδρομή ήταν τέλεια και μας έκανε να ΖΗΣΟΥΜΕ!

Δημήτρης Λαμπράκης

Ήταν εντυπωσιακή η εκδρομή. Όλα τα μέρη που πήγαμε ήταν πολύ όμορφα. Εντυπωσιακά. Πέρασαμε πολύ ωραία και έμειναν όλοι ευχαριστημένοι, και μαθητές και καθηγητές. Η συγκίνηση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη καθ' όλη τη διάρκειά της.

Μαριάννα Ασκιανόκη

Μοναδικές στιγμές, ξεχωριστές, που δεν θα επαναληφθούν και θα είναι πάντα χαραγμένες στην καρδιά μας. Πότε πέρασαν αυτές οι τρεις μέρες, δεν το καταλάβαμε. Το θέμα είναι ότι ζήσαμε το κάθε δευτερόλεπτο. Επίσης, το σίγουρο είναι ότι απ' αυτές τις εκδρομές, εκείνο που μένει δεν είναι ούτε οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, ούτε οι ξεναγήσεις, αλλά οι απλές στιγμές που θα μείνουν να στιγματίζουν πάντα τα χρόνια αυτά και που θα μείνουν άσβηστες μέσα στο χρόνο.

Μερόπη Ορφανουδάκη



... Κάναμε τόσα πράγματα μέσα σε τόσο λίγο χρόνο. Αν και είχαμε κουραστικό πρόγραμμα, ήμασταν γεμάτοι ενέργεια. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός. Ζήσαμε αξέχαστες στιγμές με όλα τα παιδιά, αλλά και με τους καθηγητές μας. Δεν ξέρω τι να πρωτοθυμηθώ. ... Τα συναισθήματά μας στη διάρκεια της εκδρομής ήταν ανάμικτα. Γελάσαμε, χαρήκαμε, λυπηθήκαμε, ευχαριστηθήκαμε, αλλά και διασκεδάσαμε. ... Ελπίζω οι φίλίες μεταξύ μας να κρατήσουν για πάντα. Πέρασα αξέχαστες στιγμές σ' αυτή την εκδρομή και ελπίζω το ίδιο και τα άλλα παιδιά!!!

Μαίρη Χνάρη

Οι μέρες της εκδρομής ήταν από τις πιο συγκινητικές που πέρασα με τους φίλους μου, μαθητές και καθηγητές. Πιστεύω, πως οι στιγμές αυτές θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη και στην καρδιά μου για πάντα. Θα με συνοδεύουν για όλη μου τη ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνέβαλλαν για να περάσουμε αξέχαστα. Επίσης, θέλω να ελπίζω ότι αυτή η εκδρομή θα μείνει χαραγμένη στις μνήμες των καθηγητών κ. Νεονάκη και κ. Μαυρομάτη. Θέλω να ευχαριστήσω την κ. Αθηνά Κληρονόμου και τον αδελφό της κ. Δημήτρη Κληρονόμο για τις τόσο ωραίες στιγμές που μάς χάρισαν και έτσι ήρθαμε πιο κοντά ... Επίσης, θέλω να διευκρινίσω ότι πίσω απ' αυτές τις μάσκες των καθηγητών, βρίσκονται τέσσερα πολύ γλυκά και χαρούμενα πρόσωπα.
Υ.Γ. Σας ευχαριστούμε!!

Βασίλης Γιουλπαϊάκης

Η εκδρομή ήταν τέλεια. Δεν είχαμε άσχημες στιγμές, παρά μόνο όμορφες. Τα μέρη που πήγαμε ήταν πολύ ωραία, όπως η Επίδαυρος. Αλλά οι καθηγητές, εκτός από το να φροντίσουν να μας πάνε σε τέτοια μέρη, διάλεξαν και τα μέρη της διασκέδασης. ... Ήρθαμε πιο κοντά με τους καθηγητές και τους συμμαθητές μας ...

Ευμνομένη Καρακιάστα

Εγώ θέλω να είμαι λακωνικός. Η εκδρομή ήταν κορυφαία. Υπήρχαν πολλές ωραίες στιγμές. Οι καθηγητές που είχαν στήσει «καραούλι». Ο οδοντωτός, που σημαδεύτηκε από την παρουσία του κ. Γουίδα και των μαθητών του. ... Η Ξεναγός στη Βουλή (κόλαση). Ο οδηγός και η αρπαγή του bus out. Η νίκη του κ. Κληρονόμου στο Pro (έλεος). Το ζείμπέκικο του Γιώργου-Μίχου. Το τσιφτετέλι του κ. Κληρονόμου. Η φράση του Μάνου: «*Ε, και να πέσεις από κάτω δεν πρόκειται να λάθεις τίποτα, το λεωφορείο είναι*». Το τραγούδι του ΝΙΒΑ. Οι επιτηδείοι πωλητές στην Ερμού.

Πάργες Τζαντάκης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ FREESTONE (κατά κόσμο ΠΕΤΡΟ ΤΖΑΝΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ).

Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ένα τεράστιο THANK YOU στο φίλο μου Niva (Νικόλαος Βαρβαβάς). Ένα μεγάλο ΥΟ στην τρελοπαρέα μου, δηλαδή τα Barbutsala, τον Billy και τα υπόλοιπα ατομάκια της γ' γυμνασίου. Ένα, επίσης, τεράστιο ΜΠΡΑΒΟ στους συνοδούς καθηγητές μας κ. Κληρονόμο, κ. Κληρονόμου, κ. Νεονάκη (McNeon), και τέλος την κ. Χριστιάννα, οι οποίοι κατάφεραν (για πρώτη φορά στην ιστορία) να είναι αξιοπρεπείς και σεμνοί έτσι ώστε να μην μας κάνουν τελείως «ρόμπα». Επιπλέον, εγώ, με το χέρι στην καρδιά, θα ήθελα να δώσω το respect(!) στα ξενοδοχεία Esperia και King Jason, στο ρεμπετάδικο «Το παλιό γραμμόφωνο», όπου ρίξαμε την ζέμπικιά την τρελή και όλα τα υπόλοιπα εστιατόρια τα οποία μας ταίσανε με το αζημίωτο. In addition, θα ήθελα να πω ένα «Παναγιά μου ένα μαρό, μια κολελιά που αγαλώ, λο,λο,λο,λο» στην τρελή (βαμμένη) ξανθιά της Βουλής των Ελλήνων, η οποία θα με κάνει να γίνω βουλευτής στο πάρα πολύ κοντινό μέλλον. Further more, θα ήθελα να πω με αίσθημα ευθύνης ένα «Yo-pa-men» σε όλους τους «γιαλάκιδες» της Ερμού και πιο συγκεκριμένα στον Big brother από τον Κύπρο. Also, θα ήθελα να εκφράσω την απορία μου «γιατί» στον Ξεναγό μας στις Μυκήνες, ο οποίος- μου φάνηκε- πίστευε στους 12 θεούς του Ολύμπου. Τέλος, σε όσους ξεχάσα και νομίζουν πως θα έπρεπε να θυμηθώ ... καλά κρασιά!

Freestone the MC YO!

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνοδούς καθηγητές της εκδρομής μας, γιατί χωρίς αυτούς είναι σίγουρο ότι 1) δεν θα γινόταν καθόλου η εκδρομή και 2) δεν θα περνούσαμε τόσο καλά ... Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμαθητές μου, οι οποίοι και αποτέλεσαν το ζωντανότερο κομμάτι της τριήμερης με την ευθυμία τους, τις πλάκες τους και καμιά φορά με τα παραπονάκια τους! Εδώ, αξίζει να σημειώσω, το τρελό γλέντι που είχαμε στο «Παλιό Γραμμόφωνο» και, φυσικά, τα τραγούδια στον οδοντωτό για όσους ήμασταν μαζί στο πρώτο βαγόνι. Ακόμη, για να γίνω πιο συγκεκριμένη, θα ήθελα να ευχαριστήσω το γνωστό πλέον McNiva για το τραγούδι του «Ο χαρχαλουλαλούλας» που έγινε η αφορμή να λυθεί η Μαριλή, εγώ και πολλοί άλλοι στα γέλια. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πετρή, ή αλλιώς Freestone, ο οποίος κατάφερε επιτυχώς να μας εξηγήσει τη σχέση του *Φερμαϊκού κόλλου* με τον *Φερμά* (μαθηματικό) προκαλώντας, ως συνήθως, τα γέλια! ...

Παρασκευή 7 Απριλίου

Σάββατο 8 Απριλίου

Ηράκλειο - Σητεία - Τολλού - Μακρύγιαλος - Άγιος Νικόλαος.

Συνοδοί καθηγητές:

Γιάννης Κοπιδάκης, Ελευθερία Ιατράκη, Ειρήνη Παπαθανασίου.

Επισκέπτης καθηγητής: Ν. Κοπιδάκης.

ΕΚΔΡΟΜΗ Β' ΤΑΞΗΣ

Επίσης, πως κάτι τέτοιες σχολικές εκδρομές φέρνουν πιο κοντά τους ανθρώπους και τους βοηθούν να καταλάβουν, πώς είναι να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή της ζωής μας και, πραγματικά, να ζούμε. Δεν θα

ξεχάσω ποτέ αυτή την εκδρομή, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια, όταν πια δεν θα πηγαίνω στο σχολείο και θα έχω αυτές τις αναμνήσεις για να μου το θυμίζουν.

Μαρία Αθανασάκη

Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσω κάτι από αυτή την εκδρομή, ωστόσο υπάρχουν κάποια γεγονότα τα οποία ξεχώρισαν! Κατ' αρχάς τα «φονικά παντοφλάκια» της κ. Ιατράκη. Επίσης, δεν μπορώ να ξεχάσω τα δώδεκα μποφόρ αέρα κατά τη

διάρκεια της πεζοπορίας μας προς το αιολικό πάρκο!

Κυριολεκτικά είχαμε γίνει όλοι «φτερό στον άνεμο». Επιπρόσθετα, η απειρία του «Ερωτόκριτου» από τον κ. Ν. Κοπιδάκη στο φρούριο Καζάρμα (Casa di arma) ήταν εκπληκτική. Οι τρεις συνεχόμενες φορές που μπήκα στο «ταψί» στο λούνα-παρκ στον Άγιο Νικόλαο, μαζί με όλα τα παιδιά, ήταν μια θεότρελη εμπειρία. Τέλος, δεν πρόκειται να ξεχάσω όλες τις διαδρομές μέσα στο πούλμαν. Στο τραγούδι και στο χορό (μέσα στο πούλμαν) συμμετείχαν όλα τα παιδιά. Πέρασαμε τέλεια. Αυτές οι αναμνήσεις δεν πρόκειται να διαγραφούν ποτέ από τη μνήμη μας.

Αθηνά Πασαράκη

Αχ, αυτή η εκδρομή ... Αξέχαστη! Το λεωφορείο, οι τόποι το ξενοδοχείο, η διανυκτέρευση. Όλα θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη και στην καρδιά μου.

Θεοδώρα Κοκκινίδη

Ήταν η πιο ωραία εμπειρία της ζωής μου. Σε όλη τη διάρκεια, μέσα στο λεωφορείο υπήρχε ζωντάνια. Επίσης, αυτό που μου έμεινε ήταν και η δεύτερη μέρα, που μας πήγαν στο φρούριο «Καζάρμα», όπου ο κ. Ν. Κοπιδάκης μάς διάβασε «Ερωτόκριτο» και μας είπε ότι στο φρούριο έπαιζαν και θεατρικές παραστάσεις.

Μαρία

Ιατράκη



Ήταν μια αφορμή για να γνωριστούμε καλύτερα. Μια ευκαιρία να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε και να «σπάσουμε πλάκα». Ήταν η χαρά της που μάς έκανε να την απολαύσουμε. Η ομαδικότητα, η συνεργασία και η «ταχύτητα»

βοήθησαν στην εκπλήρωση των στόχων μας, ακόμα και όταν μερικές φορές ο αέρας μας πήρε και μας σήκωσε. Μα το καλύτερο απ' όλα ήταν, όπως είπε και η κυρία Ιατράκη, ότι το β1 και το β2 έγιναν β' τάξη.

Μύρων Ροδιδάκης

Ήταν όλα πολύ όμορφα, οι περιοχές, τα μοναστήρια, όλα όσα επισκεφθήκαμε μέσα στις δύο αυτές μέρες. Μα πάνω απ' όλα, δεν θα ξεχάσω τις στιγμές που ήμασταν στο λεωφορείο. Αυτά γιατί πιστεύω πως ήμασταν πραγματικά δεμένοι. Ήμασταν μια ομάδα παιδιών, σαν μια γροθιά. Δυο τμήματα που στην καθημερινή τους ζωή δεν πάνε κάπου μαζί, σ' αυτή την εκδρομή όλοι έγιναν ένα και κανένας δεν έμεινε απ' έξω. Θέλω, επίσης, να προσθέσω πως οι καθηγητές ήταν άψογοι απέναντί μας.

Ήταν η πρώτη μου φορά που πήγα εκδρομή με διανυκτέρευση χωρίς τους γονείς μου. Θυμάμαι τα 4Χ4 που μας κατέβασαν από το αιολικό πάρκο, την απαγγελία του κ. Κοπιδάκη και τα παντοφλάκια της κ. Ιατράκη.

Ιερώνυμος Κωνιάς

Τι να μείνει απ' αυτές τις δύο καταπληκτικές και κουραστικές μέρες που πέρασα με τους φίλους μου σε λεωφορεία, δωμάτια ξενοδοχείου, ταβέρνες, ακρογιαλιές και βουνά; Απ' τη δροσιά της πετρόκτιστης μονής Κεράς και τη σκιά από τα φυλλώματα των πανύψηλων πράσινων δένδρων, στα χέρια του θεού Αιόλου, που όντας με μας νευριασμένος μάς ταλαιπώρησε για ώρα, στα χωμάτινα μονοπάτια, ανάμεσα στις ανεμογεννήτριες. Έπειτα, δίπλα στη θάλασσα κάτσαμε και φάγαμε, αδημονώντας για τη στιγμή που θα πηγαίναμε να ξεκουραστούμε στα δωμάτια του ξενοδοχείου, φτιάχνοντας στιχάκια για τους καθηγητές στο λεωφορείο για τη Μονή Τοπλού, και μετά, μέχρι αργά έξω, ακούγοντας μουσική σε ταβέρνα. Οι έλεγχοι των καθηγητών και τα τηλέφωνα μεταξύ μας, μάς κράτησαν άπνους το βράδυ, και το πρωί ακούσαμε τα λόγια – τα γλυκά λόγια – που έγραψε ο Β. Κορνάρος χρόνια πριν. Σ' ένα λιμανάκι φάγαμε και παίξαμε, και τρέχαμε, και τέλος στο λούνα παρκ γυρνούσαμε και, ζαλισμένοι από το παιχνίδι, γυρίσαμε ένα βράδυ ανοιξιότικο, δροσερό, στο σπίτι, στο Ηράκλειο και στα ζεστά μας κρεβάτια.

Μανώλης Πεπονάκης

Ήταν η πιο ωραία εκδρομή κατά τη διάρκεια των μαθητικών μου χρόνων. Η διανυκτέρευση ήταν το μόνο πράγμα που πραγματικά δεν θα ξεχάσω ποτέ. Βέβαια, και η επίσκεψή μας στο φρούριο Καζάρμα ήταν πολύ εντυπωσιακή. Ο κ. Ν. Κοπιδάκης μάς διάβασε αποσπάσματα του «Ερωτόκριτου» που προσωπικά μού κίνησαν πολύ το ενδιαφέρον. Το βράδυ, βέβαια, υπήρξαν πολλές πλάκες και αστεία που δεν πρόκειται να τελειώσω ποτέ, αν αρχίσω.

Κλαούντια Αθητάκη

Πρώτη φορά πήγαμε εκδρομή με διανυκτέρευση. Θα μας μείνει αξέχαστη. Στην αρχή, πήγαμε στο αιολικό πάρκο, όπου εκεί περπατήσαμε περίπου μια ώρα με δώδεκα μποφόρ αέρα. Το ξέραμε ότι το έκαναν επίτηδες για να μας κουράσουν, και έτσι το βράδυ να ξαπλώσουμε. Χα, χα! Πού τέτοια τύχη! Είχαμε τόση υπερέναση, που μερικά παιδιά έμειναν ξάγρυπνα όλο το βράδυ. Θέλαμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό, αλλά δυστυχώς οι καθηγητές μας την είχαν στήσει απέξω...

Εφελίνα Μαρκαντιανάκη

Ένιωσα υπέροχα περνώντας δύο ολόκληρες μέρες γεμάτες κέφι και χαρά. Ο χρόνος κυλούσε πραγματικά πολύ αργά, τουλάχιστον έτσι ένιωθα. Ίσως, επειδή όλοι μας προσπαθούσαμε να απολαύσουμε την κάθε στιγμή. Οι εμπειρίες που απέκτησα είναι πραγματικά δυνατές.

Εύη Μαραγκάκη

Οι περιοχές που πήγαμε, τα φρούρια, τα μοναστήρια, ήταν όλα μαγευτικά. Τα διάφορα παιχνίδια και η μουσική μέσα στο λεωφορείο. Μεγαλύτερη εντύπωση μού έκανε το αιολικό πάρκο στη

Σητεία. Ο άνεμος ήταν πολύ δυνατός, γύρω στα δώδεκα μποφόρ και έκανε την ανάβασή μας πολύ δύσκολη. Το φρούριο Καζάρμα ήταν πολύ ωραία κτισμένο και είχε μοναδική θέα προς το λιμάνι της Σητείας. Επίσης, το δασάκι του Κουτσουρά ήταν

έναν μαγευτικός τόπος.
Μανώλης Ευθυμίου

Όλα πέρασαν Τ-Ε-Λ-Ε-Ι-Α! Είχαμε ξεχωριστές στιγμές και εμπειρίες. Ήμασταν όλοι μια παρέα. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε, παίξαμε και κάναμε πολλές... πάρα... μα πάρα πολλές ζαβολιές.

Μαριέυα Καρκανάκη

Αυτό βασικά που μού έμεινε ήταν η διανυκτέρευση. Οι καθηγητές περιπολούσαν στο διάδρομο, και μεις μέσα στα δωμάτια τρώγαμε πατατάκια και βλέπαμε τηλεόραση. Τα τηλέφωνα χτυπούσαν συνεχώς, και οι καθηγητές χτυπούσαν τις πόρτες...

Μίνωας Χρυσάκης

Ένιωσα πολύ μεγάλη λύπη που δεν πήγα στην εκδρομή, διότι δεν περίμενα ότι θα περνούσαν τόσο καλά τα παιδιά. Ελπίζω να μην ξανακάνω αυτό το τραγικό λάθος, να

μην πάω διήμερη ή και τριήμερη εκδρομή με τους φοβερούς συμμαθητές μου και τις συμμαθήτριάς μου, που σε τέτοιες περιπτώσεις με κάνουν να ξεχνάω τα πάντα που μού έχουν κάνει και δεν μού άρεσαν. Όταν πάμε σε μια εκδρομή, όλα τα επεισόδια ανάμεσά μας ξεχνιούνται.

Τριαντάφυλλος Μπούμπας

Θέλω πολύ να ευχαριστήσω του καθηγητές που μας συνόδεψαν και τους «πρήξαμε» το βράδυ. Δεν υπήρχε όμως στην εκδρομή στιγμή που να βαρέθηκα. Το να είσαι με τους φίλους σου και με τους καθηγητές σου εκτός σχολείου είναι πολύ ωραίο και συναρπαστικό. Όλες οι πλάκες που κάνεις, τα μαλώματα, όλα είναι πολύ ωραία, αρκεί να είσαι με τους φίλους σου. Το βράδυ στο ξενοδοχείο, όλα ήταν τέλεια. Τα τηλεφωνήματα, τα πατατάκια που τρώγαμε και όλα τα υπόλοιπα. Μακάρι να είμαι εδώ του χρόνου, όταν θα πάμε τριήμερη!

Βαγγέλης Ρουσοχατζάκης



Η καλύτερη εκδρομή που έχω ζήσει. Τα τοπία ήταν φανταστικά, ειδικά το φρούριο Καζάρμα, που είχαμε την τιμή να ακούσουμε από τον κ. Κοπιδάκη ένα απόσπασμα από τον «Ερωτόκριτο». Επίσης, πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ στους συνοδούς καθηγητές μας και στον οδηγό του πούλμαν. Μου άρεσε πάρα πολύ η ατμόσφαιρα που υπήρχε στο λεωφορείο, γιατί όλα τα παιδιά έδωσαν τη φωνή τους για την ψυχαγωγία μας. Τέλος, θέλω να προσθέσω, ότι άσχετα από το αν βγήκαμε λίγο από το πρόγραμμα, οι καθηγητές έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μάς κάνουν να περάσουμε ευχάριστα και όμορφα.

Βίκτορας Μαρκάκης

Μου άρεσε περισσότερο από κάθε άλλη εκδρομή και αυτό ήταν κάτι που δεν το περίμενα! Όλοι γίναμε μια παρέα και συμπεριφερθήκαμε άψογα. Παρ' όλο που κατά τη διάρκεια της διανυκτέρευσης δεν κοιμηθήκαμε, αισθανόμαστε ξεκούραστοι και γεμάτοι.

Τραγουδούσαμε στο λεωφορείο με μεγάλη ένταση και αυτό νομίζω πως φαινόταν μετά από τις φωνές μας. Θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η εκδρομή!

Αλεξάνδρα Γιαννούλη

Μου άρεσε πολύ στη μονή Τοπλού, στο Μακρύγυαλο και στο άλσος του Κουτσουρά. Αν και δεν κρατήσαμε το πρόγραμμα ακριβώς, γιατί υπήρξαν προβλήματα με την ώρα, και πάλι ήταν ωραία (πιο πολύ το βράδυ... που παίξαμε σαν να ήμασταν στο κρυφό σχολειό... γιατί μιλούσαμε ψιθυριστά).

Δεν θα ξεχάσω το βράδυ στο ξενοδοχείο και το Μακρύγυαλο με τη μπάλα, που τη στέλναμε στη θάλασσα και βάζαμε τον Ιερώνυμο στο καϊκάκι να την πιάνει. Στο εστιατόριο, την Παρασκευή το βράδυ με το παιχνίδι (αλήθεια ή θάρρος). Το βόλεϊ στο άλσος του Κουτσουρά, το ταψί στο λούνα-παρκ και τα τραγούδια που ακούγαμε, λέγαμε και βγάλαμε στους καθηγητές στο λεωφορείο. Από το αιολικό πάρκο μού έμεινε η ταλαιπωρία της πεζοπορίας.

Αντισσάβια Σπινιάτση

Πολύ καλή η φετινή εκδρομή, αν και με κάποιες μετατροπές της τελευταίας στιγμής στο πρόγραμμα. Ο καθένας θα θυμάται όσα του έκαναν εντύπωση και διάφορες προσωπικές εμπειρίες.

Άννα Γιουκιανάκη

Στην εκδρομή πέρασα πολύ ωραία. Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε η εικόνα του Κορνάρου και το κάστρο της Καζάρμα.

Γεώργιος-Αλέξανδρος Βακφιδάν

Πολύ διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα εκδρομή, αν και μερικά από τα προγραμματισμένα μέρη που θα πηγαίναμε ήταν κλειστά. Η καλύτερή μας στάση ήταν στο αιολικό πάρκο. Ένα μέρος με τεράστιες ανεμογεννήτριες που είχαν σαράντα πέντε μέτρα ύψος. Είχε πολύ αέρα και οι ανεμογεννήτριες γυρνούσαν πολύ γρήγορα. Ωραία ήταν και στη μονή Τοπλού, όπου παρακολούθησαμε την τελευταία ακολουθία των Χαιρετισμών. Αξέχαστες και οι στιγμές μέσα στο πούλμαν που ήμασταν όλοι

μαζί σαν ένα τμήμα, και τραγουδούσαμε. Γενικώς μού άρεσε το ομαδικό μας πνεύμα και η φοβερή παρέα που ήμασταν. Ανυπομονώ να πάω του χρόνου στην τριήμερη.

Αλξάνδρος Παπαδόκης

Αξέχαστη εμπειρία που με βοήθησε να ξεφύγω για λίγο από την καθημερινότητά μου και να γεμίσω τις μπαταρίες μου για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Αποστόλης Σπαματάκης

Η ωραιότερη εκδρομή που έχω πάει με το σχολείο γιατί υπήρχε ομαδικότητα ανάμεσα στα παιδιά. Καταπληκτικοί ήταν και οι συνοδοί καθηγητές. Βέβαια, εκείνο που μου άρεσε περισσότερο ήταν το βράδυ στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, μαζί με τη Θεοδώρα και την Κλαούντια. ...

Αντωνία Χιάρη

Ήταν η πρώτη μου εκδρομή με διανυκτέρευση και πέρασα υπέροχα. Πιο πολύ μου άρεσε όταν ήμασταν στο πούλμαν, γιατί τραγουδούσαμε και γελάγαμε, όπως και το βράδυ που είχαμε βγει για φαγητό. Δεν μου άρεσε και τόσο πολύ στο αιολικό πάρκο, με τις ανεμογεννήτριες. Είχε πάρα πολύ αέρα και ο δρόμος που έπρεπε να περπατήσουμε ήταν πολύς.

Χριστίνα Καστρινάκη

Για μένα η εκδρομή ήταν μια νέα, συναρπαστική εμπειρία. Ιδιαίτερα μου άρεσε η δεύτερη μέρα της εκδρομής (γιατί η πρώτη ήταν πολύ εξουθενωτική). Για μένα σκοπός της εκδρομής δεν ήταν μόνο να διασκεδάσουμε και να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα, αλλά και να αποκτήσουμε ομαδικότητα και να αναπτύξουμε τη φιλία μεταξύ μας, μα και με τους καθηγητές. (Εγώ, π.χ., αν και ήξερα κάποια παιδιά από το β1 μόνο εξωτερικά, τα γνώρισα καλύτερα και καταλάβαμε καλύτερα ο ένας το χαρακτήρα του άλλου).

Στυλιανός Στραπιανάκης

Θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η εκδρομή, παρ' όλο που τη δεύτερη μέρα έπρεπε να φύγω. Ήταν μια δυνατή εμπειρία και όλοι ήμασταν

ενθουσιασμένοι... Πολύ

διασκεδαστικές ήταν και οι διαδρομές μέσα στο λεωφορείο. Όλοι είχαν κέφι, τραγουδούσαν και κανείς δεν καταλάβαινε πως περνούσε η ώρα.

Αθηνά Κληρονόμου



Σοφία Γισκοπάκη



ΕΚΔΡΟΜΗ α' ΤΑΞΗΣ



Παρασκευή 6 Απριλίου

Ηράκλειο - Αρκάδι - Ασή Γωνιά - Λίμνη Κουρνά - Ρέθυμνο

Συνοδοί καθηγητές: Εύα Παπαδάκη, Σοφία Ηρακλείδου και Σήφης Κασσάκης



Επιλογές από τη Γεωργιάνα Τσαϊνή

Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν πως βλέπουν τον κόσμο όπως είναι. Ωστόσο, στην πραγματικότητα βλέπουμε τον κόσμο όπως είμαστε εμείς.

Οι φίλοι είναι ...

Απίστευτοι, αγάπα τους.
Δυνατοί, στηρίζουν πάνω τους.
Περιποιητικοί, πλησίασέ τους.
Ενθαρρυντικοί, άκουσέ τους.
Αφοσιωμένοι, ανταπόδωσε τους.
Αξιαγάπητοι, αγκάλιασέ τους.
Μαγικοί, ακολούθησέ τους.
Απαραίτητοι, καλλιέργησέ τους.
Αισιόδοξοι, υποστήριξε τους.
Ανεκτίμητοι, απόλαυσε τους.
Επισκείς, μίλησέ τους.
Πολύτμοι, φύλαξέ τους.
Σοφοί, παραδέξου τους.
Γενναιόδωροι, μείνε μαζί τους.

Meiji Stewart

Η μεγάλη απόλαυση της ζωής είναι να κάνεις αυτό, που όλοι λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις.

Walker Bagehot

Όταν ψάχνεις το καλό στους άλλους, ανακαλύπτεις το καλύτερο μέσα σου.

Martin Walsh

Η υπέρτατη ευτυχία στη ζωή είναι να ξέρεις ότι σ' αγαπούν.

Βίκτορ Ουγκώ

*Αδία ομάρτα
παγγέλμα απέναντί σου το παρακάλει ζήτημα σ' ένα δάγμα παιδιών 4-8 χρονών*

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ:

Αγάπη είναι, όταν βγαίνεις για φαγητό και δίνεις στον άλλο τις μισές τηγανιτές σου πατάτες, χωρίς να του ζητήσεις να σου δώσει κι αυτές από τις δικές σου.

Αγάπη είναι, όταν η μαμά φτιάχνει καφέ για τον μπαμπά και πίνει πρώτα μια γουλιά εκείνη για να δει αν τον πέτυχε.

Η αγάπη είναι, όταν η μαμά δίνει στο μπαμπά την καλύτερη μερίδα φαί.

Όταν αγαπάς κάποιον, οι βλεφαρίδες σου ανοιγοκλείνουν και βγάζουν αστεράκια.

Δεν πρέπει να λες «σ' αγαπώ», αν δεν το εννοείς. Αλλά αν το εννοείς, πρέπει να το λες συνέχεια, γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε.

Υπάρχουν δύο είδη αγάπης. Η αγάπη των ανθρώπων και η αγάπη του Θεού. Αλλά ο Θεός τα έχει φτιάξει και τα δύο.

Αγάπη είναι αυτό που σε κάνει να χαμογελάς, όταν είσαι κουρασμένος.

(Από τη Μερρόρη Ορφανουδάκη)

Σύπνα το πρωί μ' ένα χαμόγελο στα χείλη,
όσο και αν πονάς.

Προσπάθησε.

Να ξέρεις πάντα πως κάποιος σ' αγαπά.

Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος.

Να ευχαριστείς πάντα που είσαι τόσο τυχερός,

ακόμα και αν το καυσαέριο γεμίσει το δωμάτιό σου

Τι στο καλό ... Η ζωή είναι ωραία !!!

Μαριλή Μηλολιδάκη

Παρασκευή 14 Απριλίου. ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ