



Μέρες Σχολείου

Απρίλιος 2008

www.pagkrition.gre-mail: gymnasio@pagkrition.gr

Σειρά γ' - αριθ. φύλλου 8

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ

Η προσμονή μου για το ΠΑΣΧΑ είναι αληθινή.
Ακολουθούν ετοιμασίες για διακοπές,
στο σπίτι νέα όφη,
πρόγραμμα της παραδόσης στο φαγητό,
σύναξη φιλων, συγγενών για την ημέρα της γιορτής,
κατάνυξη περίσσια στις ακολουθίες των παθών,
άφθονα τα αισθήματα χαράς
τη μέρα της Ανάστασης.

Δεν ήλθε όμως το ερώτημα για τη συμμετοχή!

Πόσους θανάτους πάτησα πριν τη χαρά;
Πόσο παράλληλα με το Χριστό
το θάνατο ξεπέρασα;
Σπην καθημερινότητα που με παιδεύει
στη ραθυμία που μ' ακολουθεί
στο είδωλο που στήνει το εγώ,
στα βάσανα της σχέσης και της μοναξιάς
έγινε πράξη το «πατήσας» τους θανάτους;
Μήπως το πέρασμα μου άσφριτο,
χωρίς τη χάρη και του Θεού την προτροπή
δεν έφτασε στο τόπο της μετάνοιας;
Και το «Χριστός ονέστη» πώς θα ακουστεί
για τη δική μου μετοχή σπην
Αναστάση χαράς;

N. Γ. ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ



Απριλίος - Ο μήνας της άνοιξης



... και των εκδρομών



ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

1 Απρίλιος

Ο τελευταίος φετινός μας περίπατος στο Αθλοπολε



4 Απρίλιος

Οι τέταρτοι Χαρετουσμοί από τη γ' Γυμνασίου



10-12 Απρίλιος

Τριήμερη εκδρομή της γ' γυμνασίου



11-12

Απριλίου Μονοήμερη εκδρομή της α'
γυμνασίου και δύμερη της β'
γυμνασίου.



15 Απρίλιος

Πασχαλινή Λειτουργία

16 Απρίλιος

Κλείσιμο του σχολείου για τις Πασχαλινές διακοπές.

Εκδρομή γ' γυμνασίου Κάτι συνηθισμένο και συνάμα ασυνήθιστο!!!

ΣΤΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Σήφης Καστάκης
Ελευθερία Ιατρόκη
Σοφία Ηρακλείδη
Μιχάλης Κυπριωτάκης

Ξόσου πήρε και η σειρά μας. Ήταν όλα έτοιμα στην εντέλεια και την Πέμπτη 10/4 ήμασταν στο αεροδρόμιο πριν καν ο ήλιος ανατελεί.

Είχαμε ετοιμαστεί είχαμε φτιάχει ακόμα και μπλουζάκια που μπροστά είχαν το σήμα του σχολείου μας και στην πλάτη ένα χάρτη της Κρήτης μας και μια μαντινάδα που θεγε.



«Η Κρήτη είναι αλλιώτικη από τις άλλους τόπους γιατί έχει αντάρτικες φυχές και κουνζουλούς ανθρώπους.»



1η μέρα

Την πρώτη μέρα μόλις φτάσαμε στην Αθήνα με το αεροπλάνο, μπήκαμε στο πούλμαν και μετά από μερικές ώρες φτάσαμε στον προορισμό μας, αφού πρώτα

είχαμε κάνει μια στάση για νερό και για να τοιμήσουμε κάτι. Φτάνοντας στο Πήλιο, είδαμε τα σπιτάκια και τους οικισμούς πάνω στα βουνά. Ήταν όλα πολύ όμορφα! Τα περισσότερα μαγαζιά πουλούσαν βαζάκια με γλυκά του κουταλιού και πολλά παραδοσιακά γλυκά της περιοχής. Πού και πού υπήρχαν και μαγαζιά που πουλούσαν ξύλινα παιχνίδια και διάφορα αναμνηστικά. Πήγαμε σε ένα



καφενείο όπου σε ένα τοίχο είχε μια αυθεντική ζωγραφιά του Θεόφιλου. Ήταν εντυπωσιακή και η ίδια η ζωγραφιά άλλα και ο λεπτομερής τρόπος επεξεργασίας της από τον ζωγράφο. Το μεσημέρι φάγαμε εκεί σε μια ταβέρνα και ύστερα μπήκαμε πάλι στο λεωφορείο,

για να πάμε στο ζενοδοχείο και να ξεκουραστούμε λιγάκι. Το βραδάκι πήγαμε βόλτα στο λιμάνι, όπου έβλεπες τις βάρκες στη σειρά να επιπλέουν στον κόλπο που τα νερά ήταν τόσο ήρεμα. Φάγαμε σε ένα παλικό εστιατόριο και μετά κατά τις 12:30 πήγαμε στο ζενοδοχείο, όπου κάτσαμε για λίγο στα δωμάτια και λέγαμε δ.τί μας κατέβαινε στο μαλό και τελικά πήγαμε για ύπνο ύστερα από μια εξαντλητική μέρα.



2η μέρα

Είμαστε στο πλοίο και πάμε στη γενέτειρα του Παπαδιαμάντη, τη Σκιάθο.

Η κ. Ιατράκη μάς διαβάζει το βιβλίο του Οδυσσέα Ελύτη «Η μαγεία του Παπαδιαμάντη» και θα νόμιζες πως βρισκόταν εκείνη την ώρα μαζί μας! Περιγράφει όλα αυτά που βλέπαμε μπροστά μας με κάθε λεπτομέρεια. Το αγάπι ανακάτευε τα μαλλιά μου και στη θάλασσα πού και πού έβλεπες μικρά κύματα που έμοιαζαν με μικρά προβατάκια.

Η ομήλη περιβάλλει τον κόλπο και στον ορίζοντα αχνοφαίνονται μερικοί οικισμοί πάνω στα βουνά. Δεν μπορώ να διακρίνω και πολλά, καθώς όσο προχωράμε η ομήλη γίνεται ακόμα πιο πυκνή. Η κ. Ελευθερία διαβάζει ακόμα, εγώ και η Άννα γράφουμε το «ιστορικό» της εκδρομής. Ο Βαγγέλης και η Κατερίνα σχολιάζουν τα κείμενα και η Ελίνα χαζεύει τριγύρω απελπισμένη, κατά κάποιο τρόπο, από τη βαρεμάρα.

Όσες φωτογραφίες και να έχω βγάλει μέχρι τώρα δεν νομίζω ότι μπορούν να αποδώσουν αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα με τον δικό τους μαγευτικό τρόπο, όπως τα είδαμε με τα μάτια μας.

Μετά από κάμποστες ώρες και αφού ήμασταν όλοι πολύ κουρασμένοι, γυρίσαμε στο ζενοδοχείο, για να ετοιμαστούμε να πάμε σε ένα μαγαζί με ρεμπέτικη μουσική. Ήταν όλα πολύ ωραία. Εεφαντώσαμε, χορέψαμε, και προσωπικά εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Στο ζενοδοχείο γυρίσαμε περίπου στις 2:30 και πέσαμε για ύπνο.

3η μέρα και τελενταία

Το πρωί ξεκινάμε για Μετέωρα. Για να μη λέω και φέματα, οι μονές δεν με εντυπωσίασαν τόσο πολύ όσο οι πελώριοι βράχοι που προκαλούσαν το θαυμασμό σουν. Ήταν ωραία, δεν μπορώ να μην το πω! Υστερά ξεκινήσαμε για Αθήνα, ήμασταν όλοι τόσο



κουρασμένοι που κοιμόμασταν για αρκετή ώρα. Καθώς πλησιάζαμε στο αεροδρόμιο, η Ανδριάνα έπαιξε στην κιθάρα μερικά τραγούδια και τραγουδήσαμε δύο μαζί τραγούδια που ξέραμε. Ήταν κάπως περίεργα... λες και θα αποχωρίζομασταν για πάντα και όχι μόνο για μια μέρα, μέχρι να ξαναπάμε σχολείο.

Δόξα τω Θεώ δεν υπήρξαν παρατράγουδα και ήμασταν πολύ ήσυχοι, κάπι το οποίο με εξέπληξε. Γενικά ένα έχω να πω... η εκδρομή μας ήταν

K-A-T-A-P-L-H-K-T-I-K-H!!!!

Ανυπομονώ να πάμε και του χρόνου!

«Όσοι λευκοφόροι εννοήσασαν» (Οδυσσέας, Ελύτης)

Εμμανουήλα Πεδιαδιτάκη



Οικία (Μεσοεποίη) Παπαδιαμάντη

Η εκδρομή ήταν πολύ ωραία. Ωστόσο, πάρα πολλά πράγματα τα έχω ήδη ξεχάσει. Αυτό που δεν έχω ξεχάσει και σύντομα πρόκειται είναι μια συζήτηση που είχα εγώ, η Άννα, η Ελίνα (όσχετα που δεν κατόλιθε τίποτα), η Εμμανουέλα, η Κατερίνα, η Ειρήνη, ο Γιάννης και φυσικά η κυρία Ιωτράκη. Και όλα αυτά μακριά από την υπόλοιπη ομάδα, μακριά από όλους οι ανθρώπους, στο κατάστρωμα του καραβιού. Ο Βόλος απομακρυνόταν, και η Σκιάθος εμφανίζόταν μπροστά μας. Το θέμα συζήτησης ήταν οι «λευκοφόροι» - όρος του Οδυσσέα Ελύτη. Οι «λευκοφόροι» είναι οι ανθρώποι που αντιλαμβάνονται αλλιώς τα απλά πράγματα, που έχουν ακόμα την αγνότητα στη σκέψη τους. Σίγουρα τώρα δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς έτσι όπως το περιγράφω, όλα... δοσοί λευκοφόροι εννοήσαν!

Βαγγέλης Λυκάκης

...Λίγες ώρες ύπουν συνεπόγοντα μια μεγάλη μέρα, χαρήκαμε κάθε μέρα μέχρι που πιάστηκε η κοιλιά μας από τα γέλια και τα πόδια μας από το χορό. Η φετινή εκπαιδευτική μας εκδρομή ήταν ό, τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί στην εκπνοή αυτής της σχολικής χρονιάς.

Ειρήνη Καμαρίτη

Ήταν η πιο τέλεια εκδρομή που πήγα ποτέ!!! Οι λόγοι που αυτή η εκδρομή ήταν τέλεια και ξεχωριστή είναι πολλοί, όλα όχι πω μόνο δύο: 1) γιατί ήρθαμε πολύ κοντά στους καθηγητές και γίνομε σχεδόν φύλοι 2) γιατί πήγαμε όλοι μαζί σε μια πόλη που δεν είναι γνωστή για τα μεγάλα εμπορικά κέντρα ή τις εταιρίες, αλλά για τη φυσική της ομορφιά. Περάσαμε ωραία, γελάσαμε, διασκεδάσαμε, μάθαμε πράγματα. Τελικά, έχουν δίκιο οι μεγάλοι που λένε ότι οι τριήμερες εκδρομές και οι άλλες σχολικές εκδρομές είναι οι καλύτερες. Αντε, και στην πενταήμερη,

Χριστίνα Ρήτσοπούλου

Ανάμεσα σε όλες τις εκδρομές που έχουμε επιχειρήσει όλα αυτά τα χρόνια, τη φετινή τριήμερη θα την ξεχωρίζα αποικοδήποτε. Όλα τα παιδιά συνέβαλον σε αυτό αλλά και οι τέσσερις συνοδοί καθηγητές, απ' τους οποίους ο καθένας ξεχωριστά ήταν φοβερός (με την καλή έννοια). Υπήρξαν στιγμές οι οποίες χαράχτηκαν στο μυαλό όλων μας και πιστεύω ότι οι αναμνήσεις τους θα μας συνοδεύουν για ένα πολύ μεγάλο διάστημα... Στο λεωφορείο, στα δωμάτια του ζενοδοχείου, στις ταβέρνες που πήγαμε για φαγητό, στο αεροπλάνο, παντού... Αυτές τις στιγμές είμαι σίγουρος ότι όλοι μας θέλουμε να τις ξαναζήσουμε στο μέλλον, με την ίδια ένταση, με την ίδια συγκίνηση και με την ίδια παρέα.

Στέλιος Βαγιός

Κάθε χρόνο ακούγαμε από την Τρίτη γυμνασίου τα καλύτερα γι' αυτή την εκδρομή, και γι' αυτό την περιμέναμε πώς και πώς. Τώρα που γυρίσαμε, έχουμε καταλάβει ότι όλα αυτά που ακούγαμε δεν ήταν τίποτα μπροστά σ' αυτό που ζήσαμε. Πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο εκείνο το πρωί με την «τσίμπλα στο μάτι», δεν ξέραμε τι μας περίμενε. Πολλές αξέχαστες και όμορφες ώρες στο λεωφορείο. Βόλτες και επισκέψεις σε διάφορους προορισμούς. Ο κ. Κυπριωτάκης να χορεύει «το σουζέ της κότας» (είναι συνθήματα αυτό). Εενύχια, φωνές, τραγούδια, μα πάνω απ' όλα φιλία. Δεθήκαμε τρομερά με τους καθηγητές αλλά και μεταξύ μας. Και τέλος, η επιστροφή, με κέφι, καθώς είχαμε περάσαμε τέλεια. Περιμένουμε την επόμενη τριήμερη.

Σοφοκλής Τερζής

Η τριήμερη εκδρομή πέρασε πολύ γρήγορα, μέχρι να πεις κύμινο, είχε τελειώσει. Αυτό είναι δεύτερα καλοπέραστης και απόλουστης στιγμών που δε θέλεις να τελειώνουν.

Πολλά παιδιά πέρασαν αρκετά καλά, άλλα τέλεια, όλοι πάλι όχι και τόσο καλά. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ενταχθώ σε μια από τις παραπάνω καπηγορίες, διότι κάποιες στιγμές δεν περνούσαν καλά και κάποιες άλλες πολύ καλά, όλλωστε έτσι είναι και η καθημερινότητα, και το καλό και το κακό συνυπάρχουν και κάνουν τον τέλειο συνδυασμό. Τέλος, ελπίζω στις επόμενες εκδρομές να περάσω τέλεια και όχι απλά πολύ καλά. Και μια συμβουλή: να προσπαθήσετε να έχετε πάντα φίλους, είναι κάτι το τέλειο, το απερίγραπτο, άλλα όμως δεν έχεις περνάς... καθόλου καλά.

Γκίκας Μιχαήλος



Τριήμερη εκδρομή για γυμνασίου: με μια λέξη, καταπληκτική. Περάσαμε απίστευτα, αξέχαστες στιγμές, εμπειρίες σπάνιες, χαμόγελα, φωνές, τραγούδια και πάνω απ' όλα αγάπη.

Ο καθένας έδωσε κάτι ξεχωριστό σ' αυτή την εκδρομή, το οποίο ήταν πάντα θετικό και καλό.

Πολλοί συμμαθητές ήρθαν πιο κοντά μεταξύ τους, μιλησαν, διασκέδασαν και άνοιξαν τις καρδιές τους, στις οποίες έκρυψαν ένα μαγικό κόσμο. Η ομορφιά του κόσμου αυτού ήταν άπλετη και μοναδική. Πέρασα υπέροχα στην τριήμερη εκδρομή και ευχαριστώ τους συμμαθητές και τους καθηγητές μου που συνέβαλαν, ώστε να επιτευχθεί αυτό.

Υ.Σ. Κύριε Σήφη, προσοχή στον ίππο.

Σταύρος Αεράκης

Η τριήμερη ήταν πραγματικά υπέροχη! Περάσαμε καταπληκτικά και θα έδινα τα πάντα, για να ξαναζήσω αυτές τις στιγμές! Το πρόγραμμα ήταν πολύ καλά οργανωμένο και μας άρεσε. Ακόμη, τα μέρη ακόμα που πήγαμε ήταν πολύ ωραία. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια από αυτά. Πάντως, από ό, τι περάσαμε αυτό που θα μου μείνει αξέχαστο είναι το κέντρο που πήγαμε το δεύτερο βράδυ, όπου ξεφαντώσαμε, χορέψαμε και περάσαμε τέλεια.

Ευχαριστούμε όλους τους καθηγητές μας για τη βοήθειά τους!!!! Ανδριάνα Αρμάου Τέσσερις λέξεις αρκούν για να περιγράψω τα συνασθήματα μου. «ΑΠΛΩΣ ΤΕΛΕΙΑ», «ΑΠΛΩΣ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ»

Πάνης Λευπιδάκης



Η τελεταία μας χρονία.
Οι πελάτες μας επέμεναν
και ομόδινα. Τρεις μέρες
διάνεις. Τια να θα μεθύσει
τα "καμώματά" μας από
τα ηρακλίνια έως έπιμφα,
την 3^η κυριακήσιο..!



και, τέλος, αυτή η εκρηκτική εκδήλωση συνοισθημάτων, φεύγοντας από την εκδρομή.

Σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής γελούνσαμε, κάναμε πλάκες μεταξύ μας αλλά ακόμα και με τους ίδιους τους καθηγητές. Πρώτη φορά τους είδα έτσι. Πραγματικά δεν το περίμενα, παρ' όλο που το ευχόμουν. Ποτέ δεν θα ξεχάσω την κυρία Ιατρόκη να χορεύει μες το λεωφορείο, ούτε τον κ. Κυπριωτάκη να μου φωνάζει έξαλλος, επειδή του πέταξα νερό. Εκείνη τη στιγμή πραγματικά έπεσα κάτω από τα γέλια. Στην επιστροφή, όμως, όταν οι καθηγητές άρχισαν να κάνουν έναν απολογισμό της εκδρομής και γενικότερα της όλης εικόνας μας ως τμήματος από την αρχή του γυμνασίου, τότε δεν κρατήθηκε κανείς. Μόλις άρχισε να τραγουδά στο Σταύρος, δεν άντεξαν ούτε εγώ, ούτε αυτοί, ούτε κανείς. Το κλίμα ήταν πολύ φορτισμένο, και αυτό που με ευχαρίστησε πάρα πολύ ήταν ότι επιτέλους μερικά παιδιά κατέλαβαν πόσο πολύ δεμένοι είμαστε. Αυτά τα παιδιά που θα πήγαιναν σε άλλα σχολεία, άλλαξ αν γνώμη. Θα MEINOGYN!! Γ' αυτό και μόνο πιστεύω ότι η εκδρομή ήταν πετυχημένη και δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ αυτές τις τρεις υπέροχες μέρες.

Το μόνο κακό, όμως, σε αυτές τις εκδρομές είναι ότι τις περιμένεις ακόμα και για χρόνια, και αυτές τελειώνουν τόσοοσσο γρήγορα, ίσως όμως να είναι αυτό που τις κάνει μοναδικές!

Εκτορας Καλλέργης

Το ταξίδι για μένα ήταν ασυνήθιστο μέσα στη συνήθεια του να πηγαίνουμε ταξίδια. Μερικές φορές ξεχνούσα το ότι βρισκόμουν εκτός Κρήτης και σε ένα μέρος που δεν θα πήγαινα μόνη μου και νόμιζα ότι βρισκόμουν με τους συμμαθητές μου σε μια από τις εκδρομές που πάμε κάθε μήνα.

Εμμανουήλ Λεδιαδιτάκη

Πιστεύω πως ήταν και θα είναι η καλύτερη μου εκδρομή, γιατί αυτά που κράτησα θα τα θυμάμαι πάντα. Θα θυμάμαι τα γέλια, τις πλάκες, τους χορούς στο λεωφορείο και στην ταβέρνα, τις παρέες και τα τραγούδια που είπαμε, ακόμα και τα κλάματα που βάλομε, όταν φεύγαμε. Σε αυτή την εκδρομή όλοι δεθήκαμε μεταξύ μας και θα είναι δύσκολο να αποχωριστούμε, γι' αυτό και εγώ και ίσως και άλλα παιδιά όπου και να είμαστε, όσο μακριά κι αν βρισκόμαστε, πάντα θα θυμόμαστε την εκδρομή και αυτή η ανάμνηση θα μας φτιάχνει πάντα τη διάθεση.

Αλίν Μπαντουρά

Τριήμερη! Την περιμέναμε πολλά χρόνια! Ήμασταν όλοι εκεί! Παρέα, να θυμόμαστε το παλιά και να ζήσουμε νέες αξέχαστες στιγμές. Δεθήκαμε κι άλλο, όλοι, μαθητές και καθηγητές. Νομίζω πως με λέξεις και σειρές τετραδίου δεν μπορεί να περιγραφεί αυτή η τριήμερη εκδρομή, αφού, όντας περιέγραφα όλα με λέξεις, θα έπωρνε οτέλειωτες σελίδες. Μαζ!!! Ίσως για τελευταία φορά με μερικούς και τελευταία με το σχολείο, που τόσο έχω αγαπήσει και το έχω ως δεύτερο σπίτι μου. Ελπίζω να συνεχίσουμε μαζί και τίποτα να μη χωρίσει το δρόμο μας!!!

Νικόλας Κουδουμάς

Αυτή η εκδρομή ήταν τέλεια, επειδή κάθε παιδί απ' την τάξη μου έχει ένα καλό το οποίο και έδειξε στην εκδρομή. Παρ' όλο που το πρόγραμμα ήταν πολύ φορτωμένο και όλοι ήταν πολύ κουρασμένοι, δεν σταματήσαμε ούτε μια στιγμή να τραγουδούμε, να γελάμε, να χορεύουμε και γενικά να διασκεδάζουμε. Οι εντυπώσεις απ' αυτή την εκδρομή είναι όλες θετικές αλλά και συγχρόνως πολλές. Δεν μπορώ να τις περιγράψω όλες τώρα, γιατί πρέπει να τις ανοικαλύψετε μόνοι σας, όταν πάτε και εσείς. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι, αν είστε με τους φίλους σας και πάτε με όρεξη, θα γυρίστε όλοι χαρούμενοι αλλά χωρίς φωνή, όπως εμάς....

Αγγελος Βλατάκης

Απ' όταν άρχισε η εκδρομή, ξέραμε όλοι ότι θα περνούσαμε τέλεια. Ξέραμε ότι θα ήμασταν όλοι μαζί σε πολύ ωραία μέρη. Είχαμε πολύ πιεσμένο πρόγραμμα, οπότε για το δικό μας καλό συμπεριφερθήκαμε όλοι ώφογα. Είχαμε χαρούμενες στιγμές, λυπημένες, αιμήχανες αλλά και συγκινητικές. Οι συνοδοί μας μάς έδωσαν έλευθερο χρόνο και μας πίεσαν όσο έπρεπε. Όλοι οι μαθητές ελπίζουμε φέτος σε μια δεύτερη πολυήμερη εκδρομή.

Νέστωρ Αρχοντάκης

Στην τριήμερη εκδρομή μας πέρασα καλύτερα απ' ότι φανταζόμουν. Την περίμενα από το δημοτικό. Μου άρεσε η ατμόσφαιρα και πιστεύω πως η τάξη μας, η δεύτερη «οικογένεια» μας, δεν θα πρέπει να χωριστεί φέτος.

Κυριάκος Τσαΐνης

Η τριήμερη εκδρομή που πήγαμε με προορισμό το Βόλο ήταν πραγματικά απερίγραπτη. Η κάθε στιγμή ήταν μοναδική και ευχάριστη, αν εξαιρέσουμε τις τελευταίες ώρες του γυρισμού, οι οποίες είχαν «τα ακόμα ζωντανά συναισθήματα της λύπης».

Αυτές οι τρεις μέρες πέρασαν με γρήγορο ρυθμό, καθώς μας άρεσε κάθε λεπτό ουτῆς της εκδρομής. Αυτό που μ' ενθουσίασε πιο πολύ ήταν το κλίμα της όλης κατάστασης. Είχαμε μια «πολύ καλή συμπεριφορά», όπως είπαν και οι καθηγητές, πράγμα το οποίο μπορώ να πω ότι δεν συναντάς συχνά σ' αυτό το τμήμα. Παρόλα ουτά έχει κι ουτό τα καλά του.

Επισκεφτήκαμε πολλά ωραία μέρη και είχαμε όλη την καλή διάθεση να μαθαίνουμε περισσότερα για τα καθένα ξεχωριστά.

Στο πούλμαν δε σταματήσαμε λεπτό να περνάμε και εκεί καλά. Κοιμηθήκαμε, χορέψαμε, τραγουδήσαμε, μιλήσαμε, κλάφαμε, σπάσαμε και λίγο τα νεύρα των καθηγητών. Όπως είπε και ένας απ' αυτούς, «παραγγωριστήκαμε, και το κακό είναι ότι γίναμε οικογένεια σ' αυτή την εκδρομή».

Εγώ προσωπικά πέρασα πολύ ωραία σ' αυτή την εκδρομή, αν εξαιρέσουμε το ότι μετά την πρώτη μέρα είχε κλείσει η φωνή μου και δεν μπορούσα να μιλήσω ούτε και να τραγουδήσω – καλύτερα δηλαδή.

Ήταν η καλύτερη εκδρομή απ' όσες έχουμε κάνει στις προηγούμενες τάξεις του γυμνασίου. Παρόλο, όμως, που ουτή η εκδρομή ήταν τόσο όμορφη και θα με συνοδεύει πάντα ως ανάμνηση των παιδικών μου χρόνων στο Γυμνάσιο, μερικές φορές εύχομαι να μην είχε γίνει γιατί ουτές οι στιγμές, όσο όμορφες κι ον είναι, τελειώνουν τόσο γρήγορα και οι αναμνήσεις τους μπορούν να σου φέρουν μόνο θλίψη, θυμίζοντάς σου ουτά που πέρασες με τους φιλους σου και είναι αδύνατο να τα ξαναζήσεις!

Τέλος, θέλω να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους καθηγητές, που μας έδωσαν την ευκαιρία να «παραγγωριστούμε» και να περάσουμε ακόμα κάποιες αξέχαστες στιγμές με τους φιλους μας, οι οποίες μπορεί να είναι και οι τελευταίες! Ευχαριστούμε!

Ελίνα Χουστουλάκη

Εκδρομή β' γυμνασίου

Η εκδρομή αυτή, η οποία συνδύεται εκπαιδευτικό και φυχαγωγικό χαρακτήρα, μου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και εμπειρίες. Πιο συγκεκριμένα, αξέχαστη θα μου μείνει η επίσκεψή μας στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, κατά την οποία πληροφορηθήκαμε για τους στόχους και τη δράση της Ακαδημίας (κάτι που μας ενδιέφερε αρκετά), και στην έκθεση "Herbarium", όπου θαυμάσαμε την πληθώρα των ενδημικών φυτών και βιοτάνων που συναντώνται σε διάφορες περιοχές της Κρήτης μας.

Ακόμα αξίζει να σημειωθεί το ότι παρακολούθησαμε ένα μέρος των Χαιρετισμών στην γραφικότατη μονή της Αγίας Τριάδας που σήμερα εντυπωσίασε πολλά παιδιά. Επιπλέον κάτι που θα θυμάμαι είναι η επίσκεψή μας στο Μόλεμε που είδαμε το γερμανικό νεκροταφείο, όμως η πιο έντονη ανάμνησή μου από αυτό το μέρος

θα είναι η φράση «Θέλω Ειρήνη» γραμμένη σε πολλές γλώσσες (I want peace, je vais la paix κ.α.) πάνω σε ένα ταμπλό στην είσοδο του λόφου που οδηγούσε στο νεκροταφείο. Παράλληλα, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι κατά τις εξόδους μας για φυχαγωγία περάσαμε εξαιρετικά και ήταν πολύ διασκεδαστικές και πετυχημένες. Είμαι σίγουρη ότι αυτή η εκδρομή θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό μου ως η πιο επιτυχημένη και σίγουρα τη καλύτερη εκδρομή που έκανα ποτέ.

Τέλος, θα θέλαμε να συγχαρούμε τους διοργανωτές για την εξαιρετική τους προσπάθεια και συνόμα να ευχαριστήσουμε τους καθηγητές που μας συνόδευσαν και θεωρώ ότι και οι ίδιοι θα πιστεύουν ότι άξιζε τον κόπο να μας συνοδεύσουν.

Μπράβο σας, Σας ευχαριστούμε πολύ!!

Ανδρουλιδάκη Αλεξάνδρα βι

Ήταν από τις πιο γεμάτες εμπειρίες που έχω ζήσει. Με αυτά τα παιδιά έχω περάσει όλη τη ζωή μου μέχρι τώρα και με ξετρέλανε το ότι μετά και κατά τη διάρκεια αυτής της εκδρομής, γίναμε μια οικογένεια. **ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΤΕΛΕΙΑ!!!**

Δεθήκαμε με τους καθηγητές, σκάσαμε στα γέλια, είδαμε ωραία μέρη, συζητήσαμε... Όλα ήταν τέλεια. Ειδικά στο τέλος, που κατολάβαμε πόσο πολύ αγαπόμαστε και πόσο δεμένοι είμαστε.

Έχω κρατήσει αναμνήσεις που είμαι σίγουρη ότι, όποτε κι αν τις φέρνω στο μυαλό μου, θα χαμογελάω μελαγχολικά, γιατί πέρασαν σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Ελλη Χρονιάρη

Τα συναισθήματά μου από την εκδρομή είνου μοναδικά και ανεπανάληπτα. Δεν πιστεύω ότι θα ξαναζήσω συναισθηματικά τόσο έντονα. Η εκδρομή ήταν φανταστική.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα έπασχε πολύ. Ειδικά την 2η μέρα το πρωί φάγαμε πάρα πολλή ώρα στο καράβι για μια υπόθεση 5 λεπτών. Την 3η μέρα έπρεπε να μη δούμε μόνο τα Μετέωρα. Πολλά χιλιόμετρα στο λεωφορείο.

Μάνος Γαβλαδωράκης

ΣΤΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Δημήτρης Κληρονόμος

Γιολάντα Γιέτη
Γιάννης Κοπιδάκης
Αντώνης Νεονάκης



Η εκδρομή ήταν Φοβερή! Οι εντυπώσεις μου είναι οι καλύτερες. Αυτό που με εντυπωσίασε και μου έμεινε περισσότερο είναι η ιστορική μονή της Αγίας Τριάδας που επισκεφτήκαμε, δυστυχώς, για λίγη ώρα. Εκεί παρακολούθησαμε τους Χαιρετισμούς. Κάτι όλο που μου άρεσε ιδιαίτερα ήταν η επίσκεψη στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Γενικά, όλη η εκδρομή ήταν Υπέροχη και σίγουρα δεν θα την ξεχάσω. Ήταν καταπληκτική, διότι συνδύαζε τον εκπαιδευτικό με τον φυχαγωγικό χαρακτήρα.

Ένα μεγάλο Μπράβο στους διοργανωτές!!!!!!
Χριστίνα Κουμαντζιά

Φέτος ο προορισμός μας ήταν τα Χανιά. Το ξενοδοχείο όπου μενούμε είναι πολύ ωραίο και λέγεται «Santa Marina». Μου άρεσε και το Γερμανικό νεκροταφείο του Μάλεμε, γιατί ήταν όλοι καταπράσινα. Μου έκανε εντύπωση, επίσης, το ίδρυμα Βενιζέλου, το σπίτι ήταν τεράστιο και είχε πάρα πολλά δωμάτια στα οποία χανόσουν. Μέσα στο πούλμαν ήταν όλοι καλά, όλλα σε πολλές στροφές κάποια παιδιά ζαλίστηκαν. Σ' αυτήν την εκδρομή πέρασα τέλεια!!!!

Θα μου μείνει αξέχαστη!!!

Rivakáki Μαρία

...Μου άρεσε όταν την Παρασκευή το βράδυ πήγαμε σε μια ταβέρνα με ζωντανή μουσική και όλοι χορέψαμε, καθηγητές και μαθητές...



Εντυπωσιακό, επίσης, ήταν το γερμανικό νεκροταφείο καθώς και το πατρικό του σπίτι του Ελευθέριου Βενιζέλου. Αυτό το διήμερο θα μου μείνει αξέχαστο!

Mihális Μηλαθιανάκης

Εμένα μου άρεσε η διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο και κυρίως η θέα από το δωμάτιο.... Επιπλέον, ωραία ήταν και τα mini Games που διοργανώσαμε στο λεωφορείο. Πιστεύω πως το συστατικό για να περάσεις καλά σε μια εκδρομή είναι η καλή παρέα.

Νεοκράτης Σαράντος

Η εκδρομή που πήγαμε στις 11 και 12 Απριλίου ήταν πολύ ωραία. Κάναμε πολλές επισκέψεις σε μέρη που με τους γονείς μας ίσως δεν θα επισκεπτόμασταν.

Μου άρεσε πολύ όταν πήγαμε στο Γερμανικό νεκροταφείο, η βόλτα στα Χανιά και το κέντρο όπου διασκεδάσαμε αρκετά.

Μαρία Αραβιάκη

Εμένα η εκδρομή μου άρεσε πολύ και πάνω από όλα μου άρεσε το ότι βρισκόμουν επί μονήμου βάσεως με τους φίλους μου. Όμως, πάνω από όλα, μου άρεσε το αιποτέλεσμα που είχε η εκδρομή. Από την εκπαιδευτική της πλευρά με κάλυψη και με το παραπάνω, αφού πήγα σε μέρη που ίσως να μην έχω την ευκαιρία να ξαναπάσω και επίσης, μου έδειξε και μου δίδαξε πολλά πράγματα για τον τόπο μου. Από την φυχαγωγική της πλευρά, τα πράγματα πήγαιναν από το καλό στο καλύτερο. Μέσα από την εκδρομή αυτή καταφέραμε όλοι να δούμε το σχολείο λίγο διαφορετικά, το ίδιο και τους καθηγητές μας.

Χριστίνα Αεράκη



Η διήμερη ήταν πολύ ωραία, παρόλο που πήγαμε σε πολλά μέρη ιστορικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος... Το βράδυ γυρίσαμε στο ξενοδοχείο στη 01:00 π.μ. Δίπλα από το δωμάτιο της Αγνής και εμένα έμεναν η Μαρία και η Κατερίνα. Περάσαμε υπέροχα στα μπαλκόνια, χλαπακιάζοντας με βουλιάκια κρουασάν, πατατόκια, ποπ-κορν, ζελεδάκια και διάφορα όλλα, ενώ παράλληλα κουβεντιάζαμε. Κατά τις 02:15 π.μ. μπήκαμε μέσα και μητήθηκαμε στις 03:30 π.μ. Και το ξύπνημα, φυσικά, ήταν μια άλλη υπόθεση.

Φιλομήλα Φραιδάκη

Στην διήμερη εκδρομή στα Χανιά πέρασα τέλεια, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το γερμανικό νεκροταφείο... Εκεί, ανάμεσα στους τάφους, υπήρχε ένας μεγάλος ανηφορικός διάδρομος με γρασίδι. Το αστείο που συνέβη, το οποίο και θα το θυμάμαι, ήταν όταν τα σχύρια, πριν φύγουμε, κατρακύλησαν σαν βαρελάκια και γέμισαν τα ρούχα τους με βρωμίες. Όταν τα είδαμε, σκάσαμε στα γέλια! Αυτή η στιγμή θα μου μείνει αξέχαστη.

Χριστίνα Γαμπακάκη

Η εκδρομή ήταν φοβερή και πέρασα καταπληκτικά! Αυτό, όμως, που μου έμεινε ήταν το βράδυ της Παρασκευής, όταν πήγαμε για φαγητό σ' ένα εστιατόριο με ζωντανή μουσική. Ο Σουργιάς χόρεψε όλους τους σκοπούς που έπαιξε η ορχήστρα και χόριζε το γέλιο σε όσους τον παρακολούθουσαν. Μετά μερικά παιδιά ξεσήκωσαν τους καθηγητές μας, που και αυτοί δρχισαν να χορέψουν και γενικά επιβεβιώθηκε ο κανόνας ο οποίος λέει ότι ο χορός είναι ευτυχία!

Κατερίνα Λεζυνάκη

...Τα Χανιά το βράδυ είναι εκπληκτικά. Η θάλασσα, το λιμανάκι, ο φάρος και τα μαγαζάκια κάνουν ένα πανέμορφο και θαυμάσιο καλοκαιρινό βραδινό συνδυασμό... Το Ρέθυμνο το απόγευμα είναι φανταστικό. Είναι ωραία να κάνεις βόλτα στα σοκάκια που είναι περιτριγυρισμένα από μικρά, εντυπωσιακά μαγαζάκια.

Μαρία Χριστάκη

Από την διήμερη εκδρομή περισσότερο μου όρεσε η συντροφιά. Καθηγητές και μαθητές είχαμε γίνει μια παρέα και ήταν πολύ όμορφα. Όσον αφορά τα μέρη που επισκεφτήκαμε, μου όρεσε πολύ το γερμανικό νεκροταφείο διότι ήταν κάτι που δε θύμιζε Κρήτη. Ήταν σαν να ήμασταν στο εξωτερικό. Η εκδρομή μας ήταν πάρα πολύ διασκεδαστική και πιστεύω πως θα μείνει ανεξίπτηλη στη μνήμη μου, όπως και σε όλους όλλωστες..

Κάλλια Φανουράκη

Γενικά η εκδρομή ήταν υπέροχη. Περάσαμε καταπληκτικά. Όταν σκέφτομαι την εκδρομή, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι η διαδρομή από τον Ομαλό στο Μάλεμε. Το τοπίο ήταν μαγευτικό και οι εικόνες εναλλάσσονταν συνεχώς. Ακόμα ποιές από τις περιπτώσεις που έβαλαν την εκδρομή σε ένα επίπεδο όμορφης φύσης...

Βασιλης Σκουλάς

...Όλοι μας τα μέρη αυτά τα είχαμε επισκεφτεί στο παρελθόν, όμως αυτή τη φορά ήταν διαφορετικά γιατί ήμασταν μια παρέα φίλων χωρίς γονείς.... Αυτή η εκδρομή μάς έκανε να δεθούμε περισσότερο και να γνωρίσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλο. Ήταν και θα είναι μια από τις ωραιότερες σχολικές εμπειρίες μου!

Πιάνης Ταμιαλάκης

Στην διήμερη εκδρομή περάσαμε φοβερά... Προσωπικά αυτό που μου όρεσε περισσότερο ήταν όταν κατεβήκαμε στο κέντρο των Χανίων, όπου μας άφησαν επιτέλους μόνους και κάνομε βόλτα.

Ελίζα Λαζαρουδή

Η διήμερη εκδρομή ήταν καταπληκτική και αξέχαστη εμπειρία. Είδαμε πολλά και ωραία αξιοθέατα όπως, για παράδειγμα, το νεκροταφείο στο Μάλεμε. Επιπλέον, εντυπωσιάστηκα από το ξενοδοχείο, στο οποίο και πέρασα πολύ ωραία με τους φίλους μου...

Ξενοφών Βλασσόπουλος

Η εκδρομή θα μου μείνει αξέχαστη, καθώς μου χάρισε πρωτόγνωρες εμπειρίες. Πέρασα πάρα πολύ ωραία το βράδυ της Παρασκευής, όταν πήγαμε σε ένα εστιατόριο με ζωντανή μουσική και διασκεδάσωμε. Αν και στην αρχή δε γλεντούσαμε, στο τέλος 'μερακλώσαμε'! ...Γενικά η εκδρομή ήταν απίθανη και περιμένω με ανυπομονησία την τριήμερη του χρόνου.

Αγνή Ορφανουδάκη

Η εκδρομή ήταν υπέροχη! Πιστεύω πως οι καλύτερες στιγμές της εκδρομής ήταν χωρίς τους καθηγητές... Το βράδυ κοιμηθήκαμε αργά, επειδή βλέπαμε πτηνούραση και συζητούσαμε με τους φίλους μας.

Στέλιος Ορφανουδάκης



Η εκδρομή θα μου μείνει αξέχαστη, επειδή, εντάξει μπορεί να είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αλλά υπήρχαν και ώρες

διασκέδασης. Προσωπικά, πέρασα τέλεια επειδή είχα καλή παρέα και αυτό πάνω απ' όλα μετράει. Ελπίζω στην τριήμερη που θα πάμε, πρώτα ο Θεός, να περάσουμε τόσο ωραία όσο και στη διήμερη.

Ελένη Μπούμπα

Από την εκδρομή μου όρεσε πολύ το καταπράσινο Φαράγγι στο Θέρισο. Εντυπωσιακό, επίσης, μου έκανε και το μουσείο το οποίο υπήρχε εκεί. Αν και ήταν κλειστό, κατάφερα να τραβήξω φωτογραφίες... Ωραία ήταν και στην ταβέρνα με ζωντανή μουσική, όπου καθηγητές και μαθητές κάνανε ένα μεγάλο γλέντι.

Σενάκης Στέλιος

Υπήρξαν πολλά πράγματα που με εντυπωσίασαν στην εκδρομή μας, όμως αυτό που με άφησε άφωνη ήταν την πανοραμική και υπέροχη θέα από την αρχαία Απτερα. Από 'κει μπορούσες να δεις όλο τον κόλπο της Σούδας. Σκοπεύω την επόμενη φορά που θα επισκεφθώ τα Χανιά να πάω εκεί και να θαυμάσω για ακόμα μια φορά τη θέα....

Κατερίνα Νακατσιάδου

...Μου όρεσε πάρα μα πάρα πολύ το βράδυ όταν κάνομε βόλτα στην πόλη των Χανίων και όταν αργότερα πήγαμε στην ταβέρνα, όπου 'ζεσαλώσαμε' και αρχίσαμε να χορεύουμε χωρίς σταματήμα. Ειδικά ο Σουργιώς «τα έδωσε όλα» στο χορό γι' αυτό και βγήκε ο χορευτής της βραδιάς. Δε θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη στιγμή, γιατί ήταν μοναδική και ήταν η πρώτη βραδιά που περνούσα παρέα με το τμήμα μου...

Κωνσταντίνα Χόνδρου

...Ένα άλλο μέρος που με εντυπωσίασε ήταν το οροπέδιο του Ομαλού. Η θέα ήταν εκπληκτική από εκεί..., αλλά, δυστυχώς, όλα τα ωραία τελειώνουν γρήγορα.. Έτσι και αυτή η εκδρομή. Το μόνο που με παρηγορεί είναι ότι του χρόνου θα πάμε τριήμερη και φυσικά θα περάσουμε τέλεια, όπως και φέτος!

Μαρία Σπουρδαλάκη

Τα πάντα σπην εκδρομή ήταν υπέροχα. Μου είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω τις ομορφότερες στιγμές. Νομίζω, ωστόσο, πως πολύ μου άρεσε όταν κάναμε βόλτες χωρίς τη συνοδεία των καθηγητών... Επίσης, ωραία ήταν όταν το βράδυ πήγαμε σε μια ταβέρνα με ζωντανή μουσική. Η Κάλλια έτυχε να έχει γενέθλια εκείνο το βράδυ. Της ευχηθήκαμε «χρόνια πολλά» στην ημέρα της γένεθλιας της. Ένα κεράκι πάνω σε ένα γλυκό, που μας είχαν προσφέρει λίγα λεπτά πριν... Αυτές θεωρώ πως είναι οι στιγμές οι οποίες θα μου μείνουν αξέχαστες για πάντα..

Κοραλία

Μιχαήλος

Λίγο πριν την αναχώρηση από το Ηράκλειο, δεν μπορούσα να φανταστώ το μεγαλείο και τη σπουδαιότητα που είχε η συγκεκριμένη εκδρομή. Δύο ημέρες μακριά από τις συνηθισμένες και καθημερινές δραστηριότητες, δύο ημέρες γεμάτες ξεγνοιασία, χαλάρωση και γαλήνη. Παρέα, γηλια, χαρές, πλάκες, αστεία άλλα και εποικοδομητικές επισκέψεις, ειδυλλιακά τοπία και ωραία μέρη πλαισιώνανε την εκδρομή. Αν μου ζητούσαν να ξεχωρίσω ένα συγκεκριμένο σημείο στην εκδρομή που μου άρεσε ιδιαίτερα, θα δυσκολευόμουν πολύ, αφού καθεμιά είχε ξεχωριστή αξία. Τσως όμως, μετά από πολλή σκέψη να επέλεγα την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης και ποι συγκεκριμένα πήγαν έκθεση βιτάνων. Όλη η φύση της Κρήτης, συμπυκνωμένη και μαζεμένη σε κάποια τετραγωνικά μέτρα, έβγαζε μια μυρωδιά που σου έμενε αξέχαστη. Το γεγονός ότι ήμασταν το πρώτο σχολείο που επισκέφτηκε το χώρο αυτό ήταν τιμή μας. Είδαμε διάφορα βάτονα από όλα τα σημεία της Κρήτης. Η ποικιλότητα που υπήρχε στις μυρωδιές, τα χρώματα και τα είδη μάς έκανε να νοιώθουμε περήφανοι για τον τόπο μας.

Γενικά, όλη η εκδρομή της 11ης και 12ης Απριλίου ήταν μια εξόρμηση γεμάτη με ξεκούραση αλλά ταυτόχρονα ήταν πλούσια σε ενδιαφέροντα πράγματα για να μάθουμε.



Εκδρομή α' Γυμνασίου

Η εκδρομή που πέρασε ήταν η μεγαλύτερη που έχω πάει με τους φίλους μου. Αυτό μου άρεσε, διότι δεν έχω ξαναπεράσει τόσες ώρες με την παρέα μου. Μπορέσαμε να οικούσουμε μουσική, να πούμε αστεία, να παίξουμε και να συζητήσουμε. Παράλληλα, έμαθα για το Αρκάδι και είδα τα οστά, που δεν είχα προλάβει να τα δω την προηγούμενη φορά που πήγα. Αμφιβάλλω αν θα ξαναζήσω μια τόσο καλή εκδρομή με τους φίλους μου.

Στέφανος Γοργοράπης

Σπην εκδρομή πέρασα καταπληκτικά. Οι τόποι που επισκεφτήκαμε ήταν πολύ ωραίοι, διασκεδάσαμε αρκετά. Σπην Αστή Γωνιά, όπου παίζαμε μπάλα, δεν μας αρκούσε ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Στη λίμνη Κουρνά φάγαμε, παίζαμε μπάλα και μετά προσπαθούσαμε να βρούμε τον κρυμμένο θησαυρό. Το παιχνίδι αυτό ήταν πολύ ωραίο, και οι ερωτήσεις και οι γρίφοι ήταν αστείοι. Οι απαντήσεις ήταν πανεύκολες, όμως δεν πήγαινε ο νους μας στο σωστό, το οποίο ήταν εύκολο και εμείς το κάναμε δύσκολο...

Μιχάλης - Σήφης Τζώρτζης

Πέρασα καταπληκτικά στην εκδρομή! Ήταν τέλεια!... Στη λίμνη Κουρνά η θέα ήταν φανταστική. Όσοι είχαν φωτογραφικές μηχανές τραβούσαν φωτογραφίες τις πάπιες και τη λίμνη. Εκεί παίζαμε το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού, με βραβείο και πέλοι για τη νικήτρια ομάδα. Δυστυχώς, δεν νίκησε η ομάδα μου, αλλά σημασία έχει ότι διασκεδάσαμε πολύ. Μακάρι κάθε μέρα να πηγαίναμε τέτοιες εκδρομές!

Ιφιγένεια Χονδροζουμάκη

Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού ήταν πολύ αγχωτικό παιχνίδι, αλλά είχε και πολύ γέλιο... Πάντως ήταν η καλύτερη εκδρομή απ' όλες τις ολοήμερες που έχω πάει.

Μάρκος Καλατζής

Αντωνάκης Ανδρέας

ΣΤΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΤΗΤΕΣ

Αθηνά Κληρονόμου
Ειρήνη Παπαθανασίου
Χριστιάνα Μαυρομάτη
Μανόλης Κοπιδάκης



Ειρήνη Δερμιτζάκη

... Με λίγα λόγια, θα ήθελα η εκδρομή να μην ήταν μόνο μονοήμερη! Πάντως, μου άρεσε πολύ!



Ευρώπη Στεφανίδη

Ήταν καταπληκτικά. Πέρασα πολύ ωραία με τα κορίτσια και με τους υπόλοιπους. Μου άρεσε που φάγαμε όλοι μαζί. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή την ωραία εκδρομή!



Ελένα Μπράχου

Η ημερήσια εκδρομή μού άρεσε, δεν έχω παράπονα από τους καθηγητές και θα ήθελα να ξαναπάμε - αλλά να μην κάνει θανατηφόρα ζέστη!

Μάνος Κατσαμάνης

Σπην Αστή Γωνιά και στη λίμνη Κουρνά μου άρεσε περισσότερο, ιδιαίτερα το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Θα ήταν τέλεια, αν πηγαίναμε και στο Ρέθυμνο. Άλλα καλά περάσαμε. Και του χρόνου καλύτερα.

Ναταλία Γεωργαντά



Η εκδρομή μου φάνηκε απίθανη, απλώς υπήρξε λίγη ταλαιπωρία με τη μουσική και τις θέσεις. Κατά τα όλα, όλα ήταν μια χαρά. Πιο καλά πέρασα στη λίμνη Κουρνά, όπου παίζαμε το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού.

Τζωρτζίνα Καρκανάκη

...Ο τόπος στην Ασή Γωνιά ήταν εκπληκτικός, με πολλή βλάστηση και μέρος για να την απολαύσεις... Σίγουρα πέρασα τέλεια!

Εμμανουέλα Πεχυνάκη

Στο Αρκάδι περάσαμε πολύ ωραία. Είδαμε τις νεκροκεφαλές, που ήταν 67, σύμφωνα με το μέτρημα του Μένου Ορφανουδάκη! Επίσης, πήγαμε στο μουσείο του μοναστηριού... Η διαδρομή στο γυρισμό ήταν αστεία και ωραία, γιατί παίζαμε ένα παιχνίδι και λέγαμε ανέκδοτα.

Nίκος Ωραιόπουλος

Από την εκδρομή ευχαριστήκα πολύ. Όλα τα τοπία που είδαμε ήταν ωραία. Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε η εκκλησία του Αρκαδίου, η πυριτιδική και το βόλι που ήταν σφηνωμένο πάνω στο δέντρο.

Αντώνης Ζαχαριουδάκης

...Πέρασα ωραία. Με το καλό και του χρόνου, στη δύμερη!

Γιώργης Συλλιγαρδάκης

Παρασκευή, η μέρα που όλοι ανυπομονούσαμε να έρθει. Αρχίσαμε την εκδρομή μας, κατά τη γνώμη μου, καλά, παρά τις αντιθέσεις για το θέμα της μουσικής... Πιστένω πως ήταν μια εκδρομή αξέχαστη για μένα.

Αδάμ Καπετανάκης

Στη διαδρομή δεν μας άρεσε πολύ, επειδή τα κορίτσια δεν μας ρωτούσαν τι τραγούδια θέλουμε. Άλλοι κι εμείς τους σπάσαμε τα νεύρα με το καστερόφωνο του Στέφανου. Στην Ασή Γωνιά δεν παίζαμε πολλή ώρα μπάλα... Πάντως, ήταν τέλεια!

Μιχάλης Μαδαριωτάκης

...Έχω να πω συγχαρητήρια για το μναλό εκείνων που σκεφτήκανε τους γρίφους με τα ονόματα στο παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού!

Σάντρα Αρμάου

Κάθε χρόνο με την τάξη πηγαίνουμε ολοήμερη εκδρομή στο τέλος της χρονιάς, αυτή η εκδρομή όμως ήταν λίγο διαφορετική. Πρώτα απ' όλα πήγαμε εκδρομή μία βδομάδα πριν το Πάσχα και όχι τον Ιούνιο, και ήταν η πρώτη φορά που πήγε εκδρομή μόνο η α' γυμνασίου κι όχι δύο τάξεις μαζί, όπως στο δημοτικό... Ήταν μια καταπληκτική εκδρομή, και ελπίζω να περάσω τόσο καλά και του χρόνου!

Ιωάννα Γσαγκαράκη

Στην εκδρομή πέρασα πολύ ωραία.

Διασκέδασα με τους φίλους μου και έπαιξα "μέχρι τελικής πτώσεως". Στο πούλμαν, αν και αρχικά νόμιζα ότι η διαδρομή θα ήταν βαρετή, αποδείχτηκε ακριβώς το αντίθετο. Επισκεφτήκαμε πολύ ωραία και γραφικά μέρη.

Ιωάννης Τζωρτζάκης



Ένα κείμενο με «άρωμα» μαθηματικό

Τελειώνοντας το πρώτο κεφάλαιο στη Γεωμετρία της α' Γυμνασίου, εμπλουτίσαμε τις μαθηματικές μας γνώσεις με γεωμετρικές έννοιες που μερικές τις χρησιμοποιούμε με την ίδια περίπου έννοια όπως και στα μαθηματικά. Παραδείγματος χάριν: Φτάσαμε στο «μέσον» της διαδρομής, και όλες για να εκφραστούμε μεταφορικά, π.χ. «οι διαλέξιες γίνονται παρόλληλοι σε δύο αίθουσες». Οι μαθητές αναζήτησαν από τα υπόλοιπα μαθήματα Ιστορία, Γεωγραφία, Νέα κ.λπ., προτάσεις-φράσεις που περιέχαν λέξεις μαθηματικές που χρησιμοποιούνται με μεταφορική ή κυριολεκτική σημασία. Μια μαθητρια εμπνεύστηκε και έγραψε ένα δικό της κείμενο.

Ειρήνη Παπαθανασίου, μαθηματικός

* * *



Ευπνώντας το πρώι στο κέντρο του τραπεζιού πάντα ένα ποτήρι γάλα, στο ιδιο σημείο, με περιμένει. Γρήγορα-γρήγορα βάζω τα ρούχα μου, και το σχολικό μου με τις γραμμές και τις καμπύλες έρχεται.

Στο δρόμο οι τριγωνικές και οι κυκλικές πινακίδες μάς δείχνουν το δρόμο. Ευτυχώς, φτάσαμε. Στη γωνία της τάξης με περιμένοντα οι φίλες μου.

Αρχίζει το μάθημα. Η θέση μου είναι στο δεύτερο θρανίο. Στο πρώτο κάθεται η Ιωάννα με την Ειρήνη και στο τρίτο η Ευρώπη με τη Τζωρτζίνα. Η απόσταση που μας χωρίζει από την Ιφιγένεια και την Ελένα δεν είναι μεγάλη.

Στο διάλειμμα, τα αγόρια παίζουν ποδόσφαιρο με τη -σφαιρική στο σχήμα - μπάλα, ενώ εμείς συζητάμε για τη λύση των προβλημάτων μας.

Εμμανουέλα Πεχυνάκη, α/

Η κυρία Τριγωνομετρία εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της



Φτιάχνοντας ένα ψηφιομετρητή

Θα χρειαστούμε: ένα σκληρό χαρτόνι, χαρτί μιλιμετρέ, ένα καλαμάκι, μια κλωστή και ένα βαρίδι για παράδειγμα έναν κρίκο.

Κολλάμε πάνω στο χαρτόνι το χαρτί μιλιμετρέ και το καλαμάκι στην πάνω άκρη του. Δένουμε σε μια κλωστή ένα βαρίδι και την στερεώνουμε με ένα καρφί πάνω στο χαρτόνι.

Πάνω στο χαρτί μιλιμετρέ γράφασμε τέλος άξονες και σημειώνουμε μονάδες.

Ο ψηφιομετρητής μας είναι έτομος.

Ας δούμε τώρα πως χρησιμοποιώντας τον ψηφιομετρητή μας, θα μετρήσουμε το ύψος του ιστού (κονταριού) μας σημαίας.

Κρατάμε τον ψηφιομετρητή με τέτοιο τρόπο που μέσα από το καλαμάκι να βλέπουμε την κορυφή της σημαίας. Τότε η κλωστή με το βαρίδι και οι δύο κατακόρυφοι άξονες που έχουμε χαράξει πάνω στο χαρτί μιλιμετρέ σηματίζουν ένα ορθογώνιο τρίγωνο, το ΔEZ.

Τα τρίγωνα ΔEZ και το ABΓ όπως θα μάθουμε σε μεγαλύτερη τάξη, έχουν τις γωνίες τους A και Δ ίσες επειδή οι πλευρές τους είναι κάθετες. Αφού είναι ίσες θα έχουν και ίσες εφαπτόμενες, δηλαδή $\text{εφΔ} = \text{εφΔ}$, $\frac{BG}{AG} = \frac{EZ}{AZ}$, $BG = \frac{EZ}{AZ} \cdot AG$

Αν το ύψος του ματιού μας βρίσκεται 1,5 m πάνω από το έδαφος, και απόστασή μας από τον ιστό είναι 20m, και στο υψόμετρό μας δια βάζουμε στον οριζόντιο άξονα 16 μονάδες και στον κατακόρυφο άξονα 30 μονάδες τότε

$$BG = \frac{16}{30} \cdot 20 = \frac{32}{3} \approx 12,2 \text{ m}$$

Το ύψος λοιπόν του ιστού της σημαίας είναι: $10,7 + 1,5 = 12,2 \text{ m}$



Στις 3 και 10 Απριλίου οι μαθητές της β' τάξης έκαναν τους μικρούς τοπογράφους. Οι μέρες ήταν ηλιόλουστες, ο πότε και προσφέρθηκαν για τις μετρήσεις των μαθητών μας.

Με πολύ απλά υλικά, που συνήθωσαν τα έχουμε στο σπίτι μας, οι μαθητές έφτιαξαν έναν ψηφιομετρητή, και αφού πρώτα είδαμε τη λειτουργία του και τη χρησιμότητά του μέσα στην τάξη, βγήκαμε στην αυλή, για να μετρήσουμε το ύψος του σχολείου. Είδατε τι μαθαίνει η τριγωνομετρία στα παιδιά μας !!!

"Πλείονες έξ ασκήσεων άγαθοι γίνονται ή από φύσιος".

[Οι περισσότεροι προκόβουν με την άσκηση παρά από τα φυσικά προτερήματα].

Δημόκριτος ο Πένταθλος (460-370 π.Χ.) για τα έργα του στα Μαθηματικά, τη Φλοσοφία, την Αστρονομία, τη Λογική και την Παιδαγωγική.

*Ειρήνη Παπαθανασίου,
μαθηματικός*

Τελευταίος φετινός περίπατος

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον τελευταίο φετινό μας περίπατο στο ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ, εκείνο το ηλιόλουστο πρωταπριλιάτικο πρωινό.



ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ !

του Μ. Ορφανούδακη, α/



INTRODUCTION





-3-



AND



- 4 -



-5-



- 6 -



一



-8-



M. Ορφανούδάκης, αι