



ΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Μηνιαίο ενημερωτικό φύλλαδιο

Ιανουάριος 2006



Ο Ιανουάριος (Januarius) οφείλει την ονομασία του στον διπρόσωπο θεό των Ρωμαίων *Ιανό* (*Janus*), επώνυμο θεό των πυλών της πόλης, «πρώτο» βασιλιά του Λατίου και «θεό των Θεών». Ο Ιανός, που την λατρεία του καθιέρωσε ο Νουμάρς, ήταν ο θεός της κάθε αρχής, της έναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων και των μεγάλων έργων.

Επίσης, σύμφωνα με τον Ιωάννη Λυδό (βος μ.χ. αι.), ο Ιανός ήταν θεός δίμορφος, που παριστάνεται πότε με κλειδιά ή με τριακόσιες ψήφους στο δεξί του χέρι και εξήντα πέντε στο αριστερό, δύσες και οι μέρες του ενιαυτού. Εκαλείτο δε και *Αιωνάριος* αντί Ιανουάριος, επειδή τον θεωρούσαν του αώνας πατέρα.

Ο Ιανουάριος μοιάζει να κοιτάζει με το ένα πρόσωπο στο παρελθόν και με το άλλο στο μέλλον, σαν τον διπρόσωπο Ιανό. Απόδειξη πως συνεχίζει τους εορτασμούς του Δεκεμβρίου: από τις γιορτές του Δωδεκαπέρου, που αρχίζει τα Χριστούγεννα, οι μισές πέφτουν στο Δεκέμβριο και οι άλλες μισές στον Ιανουάριο.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ



Επιστροφή στα θρανία τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου, μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Τη Δευτέρα 16

π ο Λ Α α π λ ω ν **Αγιασμός για το νέο έτος**

Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα χρήσεων του σχολείου Αγιασμός εν όψει του νέου έτους και της γιορτής των Θεοφανίων. Η ακολουθία τελέστηκε από το θεολόγο-καθηγητή του Λυκείου π. Εμμ. Αντωνακάκη. Στην τελετή παφρέθηκαν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, καθώς και οι μαθητές του Γυμνασίου και του Δημοτικού.

Ο Αγιασμός είναι η τελετή που ευλογεί το νέο ξεκίνημα στη ζωή του ορθόδοξου χριστιανού. Σκοπός της ακολουθίας αυτής, και ιδιαίτερα αυτής των Θεοφανίων, είναι ο εξαγνισμός του νερού, αυτού του τόσου πολύτιμου στοιχείου της φύσης. Το νερό καθαγιάζεται και γίνεται φορέας της Χάρης του Θεού, φορέας της ζωής.

Τα παιδιά παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ακολουθία και πήραν την ευλογία του Σταυρού και τις ευχές του πατρός Εμμανουήλ για μια καλή χρονιά, γεράτη υγεία και προκοπή.

Επίσκιψη της γ' γυμνασίου στο ίδρυμα της Ζωοδόχου Πηγής

Τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, η γ' τάξη γυμνασίου επισκέφθηκε το ίδρυμα της Ζωοδόχου Πηγής και, εκτός των άλλων, παρέδωσε το ποσό που είχε μαζευτεί από το παζάρι που διοργανώθηκε πριν τα Χριστούγεννα από το 15/μελές, και είχε μεγάλη επιτυχία.

Όταν φτάσαμε, οι υπεύθυνοι του Ιδρύματος μας υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά, και αμέσως μετά κατευθύνθηκαμε προς την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κτιρίου. Μας μίλησαν για τα παιδιά και τις δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να πάρουν μέρος, μία κοινωνική λειτουργίας, ο πρόεδρος του Ιδρύματος και κάποια άλλα πρόσωπα.



συνέχεια υποβάλλαμε κάποια ερωτήματα. Ύστερα από τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, μας κέρφασαν σοκολατάκια φτιαγμένα από τα παδιά, και η Αναστασία Σταφαθιουδάκη παρέδωσε το χρηματικό ποσό που είχαμε συγκεντρώσει στον πρόεδρο του Ιδρύματος, ο οποίος μας ομολόγησε ότι είναι πολύ συγκινημένος και ότι αυτή η πράξη

τού δίνει το κουράγιο για να συνεχίσει τον αγώνα που κάνει. Στη συνέχεια χωριστήκαμε σε δύο ομάδες, οι οποίες επισκέφθηκαν τις αίθουσες στις οποίες λάβησαν χώρα διάφορες δραστηριότητες, όπως η ζαχαροπλαστική, ο αργαλειός, η κηπουρική και η δημιουργία κάρτας και διαφόρων άλλων στολιδιών.

Είδαμε τα παιδιά πώς δούλευαν και ωτό μας εντυπωσίασε. Τέλος, επισκεφθήκαμε την αίθουσα των παιδιών με αυτισμό. Τα παιδιά αυτά έλειπαν, αλλά ο υπεύθυνος μας ενημέρωσε για τη θεατρική παράσταση.

Ο λαός μας έχει διάφορες ονομασίες για τον Ιανουάριο. Ο

Γενάρης είναι και Γεννολαθητής, παρετυμολογικά, γιατί τότε γεννιούθολούν τα κοπάδια. Είναι

και Μεσοχείμωνος, γιατί είναι ο μεσαίος από το δηλώνει και η παλιά παροιμιακή φράση: «*είς τ' Άι-Γιαννιού, τρυγόνα είναι η φούρια του χαμώνα*».

Ακόμα, λέγεται Κρυφίτης (στη Μάνη) για το τσουχτερό του κρύο, αλλά και Γελαστός για τις αλκυονίδες μέρες του.



Κλαδεντής και Καλαντάρης ή Καλαντάρης από τα Κάλαντα (Καλένδες) της φριχορνιάς. Τέλος, είναι Τρανός. Πρωτάρης Μεγάλος μήνας ή Μεγαλομηνάς, γιατί είναι ο πρώτος μήνας μα και μεγάλος, αφού έχει 31 μέρες, σ' αντίθεση με το Φλεβάρη που ακολουθεί.

Στη λαϊκή γλώσσα ο Ιανουάριος παρετυμολογήθηκε από το γεννώντας για την έγινε Γενάρης.

που θα παρουσιαστεί στο θεατρικό σταθμό και μας έδωσε δύο αναμνηστικά ημερολόγια με εικονογράφηση από τα παιδιά με αυτισμό. Τα συναισθήματα που μου προκάλεσαν τα παιδιά ήταν πολύ έντονα, αλλά δεν μπόρεσα να τα εκφράσω μπροστά τους. Ήταν λύπη και συμπόνια, διότι δεν είναι υπεύθυνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Με συγκίνησην ιδιάτερα με το σύνθημά τους που είναι ότι «ποτέ δεν το βάζουν κάτω».

Διαρθρώσα Καυμαντζή

Σήμερα πραγματοποιήσαμε την επίσκεψή μας στο ίδρυμα της Ζωοδόχου Πηγής. Αυτό που ένιωσα βλέποντας αυτά τα παιδιά δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Είναι από τα συναισθήματα που νιώθουμε λίγες φορές στη ζωή μας. Είδαμε και γγωρίσαμε έναν καινούργιο κόσμο, μια άλλη πτυχή της ζωής που ούτε τη φανταζόμαστε. Καταλάβαμε ότι στενοχωριόμαστε για ανούσια πράγματα καθημερινά, ενώ εκεί έξω, στον υπόλοιπο κόσμο, υπάρχουν τόσο σοβαρότερα προβλήματα και τόσες δυσκολίες.

Στις μέρες μας αυτά τα παιδιά, δυστυχώς, είναι τόσο πρεξηγημένα ... ενώ στην πραγματικότητα είναι σαν και μας και πολλές φορές καλύτερα. Και το μόνο που χρειάζονται είναι αγάπη και στοργή, για να ζεστάνουν την αθώα ψυχούλα τους. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους ανθρώπους που στηρίζουν αυτό το ίδρυμα και σ' εκείνους που βοηθούν τα παιδιά αυτά. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά το μόνο που αξίζει στο κράτος είναι ένα μεγάλο «κρίμα» που στηρίζει ελάχιστα αυτό το τόσο σπουδαίο και χρήσιμο ίδρυμα.

Αναστασία Στενοχωρίθηκη

Το περιβάλλον του ιδρύματος που επισκεφθήκαμε ήταν πολύ φιλικό, καθώς αυτή η επίσκεψη ήταν τελείως διαφορετική απ' ωτές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Εκεί, δώσαμε κάποια χρήματα για τα παιδιά στους υπεύθυνους του ιδρύματος.

Αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι αυτοί οι ανθρώποι συγκινήθηκαν και φάνηκε ότι ένιωσαν πραγματική ευγνωμοσύνη.

Είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε κάποια από τα παιδιά, και αυτό πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Ενώ αρχικά νόμιζα ότι θα ένιωθα λύπη, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Αυτά τα παιδιά μού φάνηκαν ευτυχισμένα και γεμάτα όρεξη για ζωή. Ισως αυτό να οφείλεται στο ότι δεν γγωρίζουν ή δεν μπορούν να καταλάβουν κάποια προβλήματα. Όμως, πιστεύω ότι είναι εύκολο να τα πλησιάσει κάποιος. Βέβαια, υπάρχουν και ανθρώποι που πάσχουν από αυτισμό και κλείνονται στον εσωτό τους, όμως, δεν συναντήσαμε κάποιον απ' αυτούς. Ακόμα υπάρχουν κάποιοι που ο δείχτης νοημοσύνης τους βρίσκεται σε οριακό σημείο και ίσως καταλαβαίνουν ότι είναι διαφορετικοί. Θωμάζω αυτά τα παιδιά, γιατί βρίσκουν το θάρρος να το ξεπεράσουν και να προσπαθήσουν να γίνουν καλύτεροι. Για να το καταφέρουν αυτό, χρειάζονται σίγουρα βοήθεια την οποία τους προσφέρει το Ίδρυμα. Υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες με τις οποίες μπορούν να ασχοληθούν, όπως η κατασκευή χειροτεχνιών, η κηπουρική, η ζωγραφική. Έτσι, αισθάνονται χρήσιμοι, αποκτούν αυτοπεποίθηση και πάρουν δύναμη, για να συνεχίσουν τη ζωή τους. Κατά τη γνώμη μου, είναι αξιοθάμαστοι και όσοι ασχολούνται με αυτά τα παιδιά, αφού αφιερώνουν τη ζωή τους στους άλλους.

Μαριαφίνα Βιτέρον
... Ήταν καταπληκτική η επίσκεψή μας στο ίδρυμα. Είδαμε παιδιά με κάποια προβλήματα. Μας κέρασαν γλυκά που κάνανε αυτά τα ίδια εκεί και μας ξενάγησαν στα εργαστήρια που έχουν. Ένιωσα πολύ συγκινημένος, γιατί αυτά έχουν προβλήματα και εμείς δεν έχουμε.

Πάνης
Ρουμελιώτης

Από τη στιγμή που πάτησα τα πόδια μου μέσα στο ίδρυμα, ένιωσα την καλοσύνη που μας πέρασαν και την αγάπη. Ήπορεί τα παιδιά να ήταν κατά κάποιο τρόπο διαφορετικά από μας, αλλά ένιωσα σαν να μην υπήρχαν διαφορές μεταξύ μας, σαν να ήμασταν ίδιοι. Αυτό που μου άφεσε περισσότερο ήταν το σύνθημά τους. Έδειχνε πόσο «δυνατός» μπορεί να είναι ένας ανθρωπος. Ποιο ήταν αυτό το σύνθημα: «Δεν το βάζουμε ποτέ κάτω». Είναι ώρες που σκέφτομαι ότι τέτοιοι ανθρώποι είναι πολύ πιο δυνατοί από μας. Ήπορείς να το δεις στα γεμάτα ελπίδα για μια καλύτερη ζωή μάτια τους, στην ανθρωπιά τους, την αγάπη τους ... Τέλος, παφατήρησα ότι παρ' όλες τις στερήσεις που αντιμετωπίζουν, δεν ζητούν τίποτα παφατάνω από μια ζεστή αγκαλιά και αγάπη ...

Λήδα Αλ-Αμπούνη

Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μ π ρ α β στα άτομα τα οποία ασχολούνται με τα παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες. Έχουν τόση υπομονή και αγάπη να τους διδάξουν το νόημα της ζωής.

... Η ψυχή αυτών των παιδιών είναι τόσο αγνή και καθαρή, όσο κανενός άλλου πλάσματος στον κόσμο αυτό. Δεν τα έχουν άπραγα τα παιδιά αυτά. Αντιθέτως, έχουν πολλές απασχολήσεις για να γεμίζουν το χρόνο τους. Για παφάδειγμα, κηπουρική, μαγειρική, υφαντική, γλυπτική, ζωγραφική. Και είναι όλα τους τόσο δημιουργικά και ταλαντούχα παιδιά. Και οι ήλικες τους είναι από 10 έως 37 χρονών. Όπως και να έχει, θα ήθελα με όλη μου την καρδιά να το επισκεφθούμε ξανά!

Μαρία Γαλιάνη

... Πιστεύω πως τα παιδιά χάρηκαν με την επίσκεψή μας, γιατί είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί τους και να δούμε τις εργασίες με τις οποίες ασχολούνται. Τα συναισθήματα που μου δημιουργήθηκαν ήταν πολλά. Στενοχωρήθηκα, γιατί είναι σκληρό να βλέπεις παιδιά που δεν μπορούν να γευτούν κάθε χαρά της ζωής και νομίζω ότι λυπήθηκαν όλοι. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται βοήθεια και πρέπει όλοι εμείς να βοηθήσουμε.

Μαριάννα Ασκανάνη

... Με την πρώτη ματιά δεν μπορείς να καταλάβεις τη σοβαρότητα των προβλημάτων αυτών των παιδιών, αλλά κοιτάζοντάς τα καλύτερα, νιώσαμε πως αυτά τα παιδιά θα έχουν πρόβλημα να βρουν δουλειά ή να μείνουν μόνα τους, ότι δεν θα έχουν το πλεονέκτημα της ζωής όπως το έχουμε εμείς. Ευτυχώς που υπάρχουν ανθρώποι που βοηθάνε αυτά τα άτομα και τους αυτοπραστέκονται στο πρόβλημά τους με όποιο δυνατό τρόπο, μια και το κράτος δεν δείχνει το ενδιαφέρον που θα έπρεπε.

Μαρία Παπαδάκη

Γνωρίσαμε πως τα παιδιά διαφόρων ηλικιών αξιοποιούν τα ξεχωριστά τους ταλέντα, ζωγραφίζοντας, κατασκευάζοντας χειροτεχνίες και καλλιτεχνήματα. Μάθαμε οποιαδήποτε λεπτομέρεια για το ίδρυμα και μου άφεσαν πάρα πολύ οι τρόποι με τους οποίους τα παιδιά αυτά κοινωνικοποιούνται. Επίσης, οι εγκαταστάσεις του κτιρίου ήταν πολύ καλές σε σχέση με τα έσοδά τους και το χαμηλό εισόδημα που έχουν από το κράτος. Ακόμη, μου άφεσε η ζεστή «αγκαλιά» που μας πρόσφεραν μόλις ψυτάσφιμε. Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ σ' αυτούς που στηρίζουν το ίδρυμα αυτό, διότι το έργο που επιτελούν είναι σπάνιο.

Ελένη Βασιλάκη

... Μάθαμε για το πώς ασχολούνται τα παιδιά με ειδικά προβλήματα και για το πώς περνούν το χρόνο τους.



δεν έχουν σοβαρή υποστήριξη από το κράτος. Η φιλοξενία τους ήταν καταπληκτική και υποσχεθήκαμε να τους ξαναεπισκεφθούμε με το σχολείο μας.

Κων/νος Ασπετάκης

Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα σ' ένα μέρος όπου οι άνθρωποι βοηθάνε τα παιδιά που έχουν σύνδρομο ντάουν με εύκολους και απλούς τρόπους διδασκαλίας. Τα παιδιά αυτά τα βλέπω σαν συνηθισμένους κανονικούς ανθρώπους που έχουν έναν δικό τους τρόπο ζωής.

Νικόλας Βαρδαφάς

Σ' αυτό το καταπληκτικό μέρος που επισκεφθήκαμε καταλάβαμε όλοι τη σημασία της ζωής και πως πρέπει να προσπαθούμε πάντα και ποτέ να μην το βάζουμε κάτω, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν θέληση και κουράγιο να συνεχίσουν τη ζωή, παρά τα προβλήματά τους.

Αλέξανδρος Μαυρουδής

... Μπορεί τα παιδιά που είδαμε να έχουν ορισμένα νοητικά προβλήματα, αλλά πιστεύω ότι ήταν ίδια με μας. Και ότι ήταν πολύ συμπαθή. Ήταν υποδέχθηκαν με χαμόγελο και μας έδειξαν τα εργαστήρια όπου δουλεύουν και πώς προσπαθούν να ενταχθούν στην κοινωνία. Για να τελειώσω, επαναλαμβάνω το σύνθημα που έχουν: «Ποτέ μην πάψετε να ελπίζετε σ' όλες τις δυσκολίες».

Δημήτρης Λαζαράκης

Το ίδρυμα που επισκεφθήκαμε λειτουργεί εδώ και δεκαπέντε χρόνια και τα παιδιά που είναι σ' αυτό έχουν αυτισμό ή πάσχουν από το σύνδρομο DOWN. Αυτά τα παιδιά προσπαθούν να ξεπεράσουν το πρόβλημά τους ή τουλάχιστον να το μειώσουν. Κάνουν θωμάσια δουλειά μαζί με τους εκπαιδευτές τους, αφού, όπως και όλοι εσείς το ξέρετε, κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα αγοράζουμε από τη Ζωαδόχο Πηγή κάρτες και λαμπτέρες. Όταν είδα αυτά τα παιδιά λυπήθηκα και δεν ένιωσα «αγώτερος». Αντίθετα, ένιωσα ντροπιασμένος που αυτά τα παιδιά που έχουν λιγότερες ικανότητες από μας κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Όλα τα παιδιά αγαπάνε το διευθυντή του ίδρυματος σαν πατέρα που τους έμαθε να μη το βάζουν ποτέ κάτω, ακόμη και στην πιο δύσκολη στιγμή. Αυτό βοήθησε πολύ τα παιδιά να κάνουν πράγματα που εμάς μας φαίνονται αδιανόητα.

Μανόλης Κφασκώστας

... Τα παιδιά που είδαμε ήταν πάρα πολύ γλυκά, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ήταν σ' ένα μεγάλο κτίριο, ενώ στο διπλανό ήταν τα παιδιά με αυτισμό. Είναι χωρισμένα σε ομάδες, όπως υφαντικής κ.ά. Ήταν μια

Επίσης, μας μίλησαν για την ιστορία του κέντρου και μας δήλωσαν ότι δυστυχώς ο ικανομική

Ομιλία κ. Κ. Μπαγκέρη

Επίσης, την ίδια μέρα (18/1) η κ. Κ. Μπαγκέρη, οδοντίστρος, στα πλαίσια της συνεργασίας γονέων-σχολείου, μίλησε στα παιδιά της β' γυμνασίου για το επάγγελμά της.



Ομιλία κ. Ειώνης Χρονιάρη

Τη Διυτέρα 23 Ιανουαρίου, το απόγευμα στο χώρο του σχολείου,



πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση της κ. Ελένης Χρονιάρη, ψυχολόγου, με τους γονείς της α' γυμνασίου. Η εισήγηση της κ. Χρονιάρη, ενταγμένη στο ευρύτερο Θεματικό πλαίσιο των συζητήσεων με τους γονείς για την εφηβεία, είχε ως θέμα αυτή τη φορά: «**Εφεβεία και οικογένεια**». Μεταξύ των όλων, η ομιλήτρια τόνισε την ανάγκη των εφήβων να νιώθουν ασφάλεια στο οικογενειακό περιβάλλον, να εμπιστεύονται τους γονείς τους, να συζητούν μαζί τους, να έχουν τη συμπαράσταση και την κατανόησή τους στην έντονα μεταβατική αυτή περίοδο της ηλικίας τους.

Κοντά σ' αυτά, επεσήμανε τον κίνδυνο της υπερπροστατευτικής διάθεσης πολλών γονιών προς τα παιδιά τους, την ιδιαίτερη αξία των ορίων που επιβάλλει η σωστή αγωγή, την φρετή της υπευθυνότητας που πρέπει να καλλιεργούμε και τη χαρά της ζωής που οφείλουμε να δείχνουμε βιωματικά στους εφήβους εμείς οι μεγαλύτεροι. Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση, και οι γονείς που ήταν παρόντες

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - eTwinning

Το eTwinning είναι ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνεργασίας μεταξύ σχολείων που ανήκουν στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. Το πρόγραμμα λειτουργεί με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή μαθητές από διάφορες χώρες μέσω του Διαδικτύου. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων γύρω από ποικίλα θέματα σχετιζόμενα με τη μαθητική ζωή και όχι μόνο. Επιπλέον, οι μαθητές που συμμετέχουν έχουν μια πολύ καλή ευκαιρία να ασχοληθούν σοβαρά με το Διαδίκτυο (μιας και μέσω αυτού υλοποιείται η συνεργασία των σχολείων) και να το χρησιμοποιήσουν ως μέσο επικοινωνίας και ως πηγή πληροφόρησης για την εργασία που αναλαμβάνουν. Στο eTwinning μπορούν να συμμετάσχουν καθηγητές όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στη διεύθυνση www.etwinning.net ή www.etwinning.gr.



Άσκηση σεισμού

Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε η 2η άσκηση σεισμού για το τρέχον διδακτικό έτος.



Από το σχολείο μας στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει το γ2 με την καθοδήγηση του καθηγητή των φυλλικών κ. Μιχ. Κυπριατάκη και θα συνεργαστεί με ένα σχολείο από την Ολλανδία.

Τρίτη 24

Ιανουαρίου, η α' γυμνασίου στο Ιστορικό Μουσείο

Ιανουαρίου, η α' γυμνασίου επισκέψθηκε το Ιστορικό Μουσείο σε δύο ομάδες και παρακολούθησε τα προγράμματα «Στου κάκλου τα νομίσματα. Τα νομίσματα καθρέφτης της κρατικής ιστορίας».

Η επίσκεψη μας στο Ιστορικό Μουσείο δεν ήταν καθόλου βραφετή, όπως την περιμέναμε, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα. Είδαμε νομίσματα που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι στην Κρήτη από το 510 π.Χ. μέχρι και το συρά. Κάναμε τρία παιχνίδια, τα οποία είχαν βάση τα νομίσματα. Στο πρώτο έπρεπε να κάνουμε μια άρευνα και να δούμε μέσα από έναν πίνακα που έλεγε τις χρονολογίες των νομίσμάτων, τα νομίσματα που απεικόνιζε και στη συνέχεια, με τη βοήθεια του πίνακα, να τα τοποθετήσουμε με τη σειρά ανάλογα με τη χρονολογία που φτιάχτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν. Στο δεύτερο παιχνίδι, έπρεπε, αφού επισκεψήθηκαμε μια άλλη αίθουσα του Μουσείου με όλα τα νομίσματα και κρατήσματα σημειώσεις, να πιάσουμε στα χέρια μας τα νομίσματα αυτά και να τα τοποθετήσουμε στον πίνακα με τη σειρά, ανάλογα με τη χρονολογία τους. Στο τρίτο παιχνίδι, έπρεπε να φτιάξουμε νομίσματα. Βέβαια, όχι από χρυσό ή άλλα μέταλλα, αλλά από σιλικόνη. Σ' αυτή τη δραστηριότητα δεν συμμετείχαν όλα τα παιδιά, λόγω του χρόνου που ήταν περιορισμένος. Εκτός απ' αυτά είδαμε και δύο έργα ζωγραφικής του Δημήνιου Θεοτοκόπουλου. Πέρασα πολύ ωραία και θα ξαναεπισκεφθώ το Μουσείο, για να δω και τα υπόλοιπα νομίσματα.

Αλέξανδρος Βενέρης

Η επίσκεψη μου άφησε πολύ και το θέμα μού έκανε μεγάλη εντύπωση. Μου φέρσει να επισκέπτομαι με το σχολείο μουσεία και, ιδιαίτερα, όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με δραστηριότητες, όπως το σημερινό...

Ανδριάννα Αρμάου

Παρά το ότι η ξεναγός μάς φερόταν σαν να πηγαίνει στην 3η δημοτικού, όμως έμαθα πολλά πράγματα για τι είναι σημαντικό σε ένα νόμισμα, και είδα και ακούμπησα πολλά παλιά νομίσματα.

Μάνος Τσιμλανδράνης

Στην φρήν εντύπωση μου έκανε ο χώρος. Τα διάφορα φράχαις αντικείμενα που βλέπαμε, όταν περνούσαμε για να πάμε στην κεντρική αίθουσα όπου θα κάναμε το πρόγραμμα. Γνωριστήκαμε με την κ. Εύα, την ξεναγό μας, και φρίσαμε να μιλάμε για τα νομίσματα. Μετά μας χώρισε σε δύο ομάδες, τους κόκκινους και τους μπλε, και πάξαμε διάφορα εντυπωσιακά παιχνίδια εξερεύνησης. Εντύπωση, επίσης, μου έκανε όταν πήγαμε στον πρώτο όροφο για να δούμε τα διάφορα είδη νομίσματων, από τα κλασικά χρόνια έως σήμερα. Τα πιο πολλά ήταν χάλκινα, αλλά υπήρχαν και χρυσά. Όμως, δεν ζέρουμε αν είναι αυθεντικά ή αν τα αντέγραφαν στο Ιστορικό Μουσείο. Εντύπωση μου έκαναν και τα διάφορα όπλα (μαχαίρια, πιστόλια, κανόνια) που υπήρχαν από την εποχή της επανάστασης. ... Ήταν πολύ ωραία, γι' αυτό προτείνω να πάτε και σας. Είναι ανοιχτό καθημερινά και το Σάββατο μέχρι τις 14.30.

Νίκος Γραπτερίης

Όταν πήγαμε στο Μουσείο, ένιωσα μεγάλη σγωνία, γιατί μας είχαν πει από το σχολείο ότι θα δούμε όλα τα φράχαις νομίσματα και μπορεί να φτιάξουμε και δικά μας. Μεγάλη εντύπωση μου έκανε, όταν ανεβήκαμε στους πάνω ορόφους και είδαμε όλα τα νομίσματα κατά χρονολογίες και εποχές. Μετά σ' ένα παιχνίδι που κάναμε, μας είπε να τα πιάσουμε, και όταν τα ακούμπησα, ένιωσα μεγάλη συγκίνηση και ένιωσα πως κρατούσα μια ανεκτίμητη περιουσία στα χέρια μου 1500 χρόνων. Άλλη μια εντύπωση μου ήταν ότι οι άνθρωποι έβαζαν στα κομήματά τους νομίσματα και έτσι τα έφτιαχναν. Αργότερα παρουσιάστηκαν και τα χαρτονομίσματα με τις δραχμές. Τη μεγαλύτερη εντύπωση, όμως, μου έκανε και το πώς τα έφτιαχναν οι πρόγονοί μας, αλλά και το τι μπορείς να φνακαλύψεις από ένα νόμιμα, όπως το μέγεθος, το υλικό που είναι φτιαγμένο, τη χρονολογία, την εθνικότητα (το μέρος που φτιάχτηκε) και άλλα πολλά. Αυτές ήταν οι εντυπώσεις που είχα.

Στρατής Κωσταφέτης

Η τάξη μας χωρίστηκε σε δύο ομάδες. Μόλις γύρισε η πρώτη από το Μουσείο, ξεκίνησε η δεύτερη. Εκεί υπήρχαν πολλά δωμάτια που είχαν διάφορα ιστορικά νομίσματα. Η ξεναγός, που λεγόταν κυρία Εύα, μας έβαλε και καθίσματε σε μερικά χαλάκια και μας δίδαξε κάποια πράγματα με το παιχνίδι. Μας χώρισε σε δύο ομάδες. Την κόκκινη και την μπλε. Έπειτα μας έδωσε μερικά χάρτινα βέλη και χαρτιά που έλεγαν πάνω χρονολογίες και νομίσματα (της κάθε εποχής διαφορετικά), ενώ τα βέλη έγραφαν κάποια άλλα παρόμοια. Έτσι, έπρεπε να τα ταφρίάζουμε. Υστερά, για τη δεύτερη δοκιμασία, άφησε στο πάτωμα δύο ψυλλάδια, ένα για την κάθε ομάδα. Το ψυλλάδιο έγραψε επάνω: «Περίοδος της κρητικής νομισματικής ιστορίας». Μας έδωσε πάλι κάποια χαρτιά και έπρεπε να τα ταφρίάζουμε. Αυτές οι δύο δοκιμασίες πιστεύω ότι ήταν λίγο βραφετές. Περισσότερο ενδιαφέρον είχε η τρίτη. Μας έδωσε στην κάθε ομάδα ένα σακουλάκι που είχε μέσα τριάντα διαφορετικά νομίσματα. Άλλα ήταν μισοφάγωμένα στις άκριες. σε άλλα, από τον καρό δεν φαινόντουσαν καλά οι ζωγραφίες που είχαν πάνω τους. Έπρεπε, λοιπόν, να τα βάλουμε στη σωστή χρονολογία και περίοδο. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Βλέποντας τα διαφορετικά νομίσματα, όπως και το πώς φτιάχνονταν. Έβαλε και κάποια παιδιά και έφτιαξαν νομίσματα από σιλικόνη. Ήταν μια σπουδαία επίσκεψη και πιστεύω πως μας δίδαξε πολλά πράγματα, όπως το τι μπορούμε να βρούμε σε ένα νόμιμα. Τη χρονολογία το βάφος, από τι είναι φτιαγμένο κλπ.

Ελίνα Χαυστουλάκη

Μόλις μπήκαμε στο Μουσείο, νομίζαμε ότι θα ήταν κάτι βραφέτο, αλλά μόλις κατεβήκαμε στο χώρο που γινόταν το πρόγραμμα καταλάβαμε ότι ήταν εντελώς αντίθετα από ότι νομίζαμε. Οι εντυπώσεις μου από το Μουσείο περισσότερο είναι τα παιχνίδια που κάναμε και γελάσαμε και, επίσης, νιώσαμε το συναίσθημα της δημιουργίας. Επίσης, μου έκαναν εντύπωση ορισμένα νομίσματα που τα θυμάμε ακόμη, όπως είναι το «ασσάριο», που έχει την προσωπογραφία του Δία. Τέλος, μου άφησε ένα άλλο νόμισμα που είχε πάνω τα φράχαις του Χριστού. Είδαμε και κάποιους πίνακες του Θεοτοκόπουλου που ήταν πολύ καλοί, αλλά ωτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ο πίνακας για τον οποίο έδωσε τόσα λεφτά ο δήμος για να τον πάρει και, περιέγραψε τη βάφτιση του Χριστού και ήταν πιο μικρός από μια κόλλα A4.



... Εκεί μιλήσαμε για νομίσματα από την κλασική εποχή μέχρι σήμερα. Πριν την κλασική εποχή δεν υπήρχαν νομίσματα και οι άνθρωποι έκαναν ανταλλαγές προϊόντων. Στην αρχή, όταν πήγαμε, σκεφτήκαμε πώς δεν θα μας κινούσε το ενδιαφέρον, όμως στη συνέχεια εντυπωσιαστήκαμε. Πάιξαμε και πολλά παιχνίδια, αλλά και πιάσαμε νομίσματα που δεν είχα ξαναδεί. Μιλήσαμε αναλυτικά για την κάθε περίοδο. Μου άφεσε πολύ αυτή η επίσκεψη, όσο και το πρόγραμμα.

Νικόλας Κουδούμας

Όταν εισήλθαμε στο χώρο του Μουσείου, μας καλημέρισαν και εμείς ανταποδόσαμε. Μετά πήγαμε στις επάνω αίθουσες, στις οποίες θα βλέπαμε τις εκθέσεις νομίσματων. Πάιξαμε κάποια παιχνίδια και μετά προχωρήσαμε σε αίθουσες με προθήκες, που ήταν σχεδόν όλες γεμάτες με νομίσματα. Ήταν εντυπωσιακά. Άλλα ήταν φτιαγμένα από χρυσό, άλλα από ασήμι, άλλα από όργυρο, άλλα από χαλκό και κάποια από ορείχαλκο. Αυτό που μου άφεσε πιο πολύ είναι που φτιάχθηκαν νομίσματα από σιλικόνη. Ευχαριστήσαμε για την ξενάγηση και με ένα πλατύ χαμόγελο φύγαμε από το Μουσείο.

Σπάρος Αγράκης

Είδαμε πολλά παλιά νομίσματα της Κρήτης. Άλλα ήταν μεγάλα και άλλα μικρά, τόσο μικρά έτσι ώστε να μην καταλαβαίνει κανείς με γυμνό μάτι τι απεικονίζει ή τι γράφει επάνω. Υπήρχαν νομίσματα από το 510 π.Χ. μέχρι και τα ευρώ του 2002. Το ότι είχαμε χωρίστει σε δύο ομάδες ήταν που έκανε την επίσκεψη και πιο ενδιαφέρουσα και έτσι δεν χρειάστηκε και οι καθηγητές να φωνάζουν και να τους φέρουμε σε δύσκολη θέση.

Εμμανουήλα Πεδιαδήτη

Ήταν η πρώτη μας επίσκεψη και σε αρκετά παιδιά προξένησε εντύπωση. Η γνώμη μου είνα ότι είχε αρκετό ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που μας φερόταν η ξενάγος ήταν λίγο παιδικός. Άλλα μπορεί να φταίσει και το ότι μπορεί να ήταν κουρασμένη από το προηγούμενο γκρουπ. Όμως, σε γενικές γραμμές ήταν καλά, αλλά όχι καταπληκτικά.

Κατερίνα Απαλανή

Μάθαμε για τη νομιματική ιστορία της Κρήτης από το 510 π.Χ. μέχρι και το ευρώ. Ασχολήθηκαμε και συλλέξαμε πληροφορίες για τις όψεις των νομίσματων που είχαν είτε θεούς, ήρωες, δαίμονες, είτε βασιλιάδες, πρίγκιπες, αλλά είδαμε και αφρικά νομίσματα που είχαν γράμματα. Εντύπωση μου προξένησε το ότι, επειδή τα νομίσματα ήταν χειροποίητα, δεν είχαν ποτέ το ίδιο σχήμα. ή η όψη τους ήταν περισσότερο αλλοιωμένη κ.ά. Παράξενο μου φάνηκε το ότι το 1898 η Κρήτη έγινε αυτόνομη, κόβοντας νομίσματα ειδικά γι' αυτήν, όσχετα με το ότι και εδώ υπήρχαν οι δραχμές. Πολύ θα μου άφεσε να παφακολούθουμε το πρόγραμμα με τους χάρτες που μας είπαν οι υπεύθυνοι ότι ετοιμάζεται. Γενικά ήταν ωραία και πιστεύω ότι σ' αυτό βοήθησε και η συμπεριφορά μας.

Αλέξανδρος Παπατάκης



Από την επίσκεψη που κάναμε, εντύπωση μου έκανε το σχήμα των νομίσματων, το μέγεθος των παλιών νομίσματων και τα ονόματά τους. Μέχρι χθες, ήξερα μόνο τη δραχμή και το ευρώ.

Σήμερα, όμως, έμαθα την ιστορία τους και άγγιξα με τα χέρια μου αληθινά παλιά νομίσματα. Τα νομίσματα ήταν τακτοποιημένα σε προθήκες και η ξενάγος μας, μάς τα έδειξε όλα. Κατά τη γνώμη μου, ήταν μια πολύ ωραία επίσκεψη.

Χριστίνα Θητοπούλου

Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε η διατήρηση νομίσματων που οι πρωτοεμφανίστηκαν το 475-450 π.Χ. Επίσης, το πρόγραμμά μας περιελάμβανε μια πολύ ωραία και εντυπωσιακή διαδικασία κατασκευής νομίσματων. Πιστεύω πως αυτή η εκπαιδευτική εκδρομή ήταν πολύ χρήσιμη για μας και μας έδωσε πολλές και ωραίες εμπειρίες.

Πάνινης Λεμποδάνης

Μου άφεσε η ώρα που αφήσαμε να φτιάχνουμε δικά μας νομίσματα. Δεν μου άφεσε το ότι δεν πήγαμε σε πολλές αίθουσες, όπως στην αίθουσα με την αναπαράσταση της πόλης του Ηρακλείου, παρ' όλο που μας το υποσχέθηκαν κατά την είσοδό μας στο Μουσείο.

Κυριάκος Τσαδίνης

Η επίσκεψη μου άφεσε πάρα πολύ, γιατί πρώτη φορά είδα τόσα ιστορικά νομίσματα. Ήταν μια αληθινή εμπειρία και τα μεγάλα και τα μικρά νομίσματα. Μου άφεσε η ξενάγηση, αλλά και η συλλογή του Μουσείου με τα αρχαία νομίσματα. Μου άφεσαν, επίσης, τα παιχνίδια που κάναμε. Δεν μου άφεσε το ότι ήταν λίγη ώρα, ενώ όλα τα παιδιά θέλουμε να χάσουμε και άλλο μάθημα. Σε μια αίθουσα είδαμε και το πώς ήταν το Ηράκλειο τα παλιά χρόνια και μας άφεσε πάρα πολύ. Μετά έφυγαν τα παιδιά από την πρώτη ομάδα και αφήσαμε το πρόγραμμα. Κάναμε λίγα αλλά δημιουργικά πράγματα. Στο τέλος, φτιάχθηκαν νομίσματα, και το υλικό με το οποίο τα φτιάχναμε είχε μια παφάενη και απαίσια υψή. Πριν απ' αυτό, είχαμε δει και είχαμε πιάσει αληθινά νομίσματα που είχαν οι αφράτοι. Εμένα, προσωπικά, μου άφεσε πολύ το πρόγραμμα αυτό και θέλω με το σχολείο να ξαναπάρει κάπου, γιατί αποκούμε γνώσεις μ' αυτά που βλέπουμε.

Σπαράτης Φαναρικάκης

Η έκθεση ήταν πολύ ωραία και είχε ενδιαφέρον. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η μεγάλη ποικιλία των νομίσματων και τα εικονίδια που είχαν επάνω, και που μέσω αυτών τα κατατάξαμε στις εποχές (χρονικές περιόδους) στις οποίες είχαν αξία.

Εκτορ Α. Καλλέρης

Ξέραμε ότι θα πηγαίναμε επίσκεψη στο Ιστορικό Μουσείο και ήμασταν καλοί στη συμπεριφορά μας. Το πρώτο που ήρθαμε σχολείο, κάναμε προσευχή στην τάξη, γιατί έχω έβρεχε, και όταν χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα, έψυχε η πρώτη ομάδα. Αργότερα έψυχαν και τα άλλα 14 παιδιά. Εκεί, περιμέναμε λίγα λεπτά, μέχρι να τελειώσουν τα παιδιά της άλλης ομάδας και, επιτέλους, φρίσαμε. Ήμας μίλησε μια κυρία για τα νομίσματα και μετά μας έδωσε μια αφίσα με όλα τα νομίσματα από το 510 π.Χ. μέχρι το ευρώ. Κάτω-κάτω είχε ένα ερωτηματολόγιο για το τι ήταν τα νομίσματα. Λοιπόν, όπως έλεγα, μάς έδωσε την αφίσα και κάτι καρτελάκια και βελάκια, και έπρεπε να τα βάλουμε στη σειρά. Όταν τελειώσαμε, πήγαμε να δούμε τα νομίσματα, και εκεί μάς έδωσε ένα φυλλάδιο, για να απλειώνουμε τα νομίσματα που βλέπουμε. Λίγο πριν φύγουμε, κάναμε ένα νόμισμα. Ήμου άρεσε το Μουσείο, και ας μας τα έλεγε κάπως περίεργα η κοπέλα.

Αλίν Μπαντουζά

Μου έκαναν εντύπωση τα κέρματά τους και τα ονόματά τους (φόλλις, σόλιδος, σιμίσσιο, νούμμιο, μιλιαρήσιο, ιστάμενο, άσπρο, τραχύ, υπέρπυρο κλπ.). Επίσης, μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που ήταν φτιαγμένα, δηλαδή δεν ήταν στρογγυλά εντελώς. Επίσης, τα σχήματα που ήταν φτιαγμένα, δηλαδή άλλα είχαν τους θεούς του Ολύμπου πάνω, άλλα διάφορους σταυρούς και άλλα διάφορους ανθρώπους. Ήμου άρεσε ο τρόπος που φτιάχναμε εμείς νομίσματα από σιλικόνη. Υπήρχαν τέσσερα στάδια. Το πρώτο ήταν να βάλουμε μια κρέμα στη σιλικόνη. Το δεύτερο ήταν να το ανακατέψουμε. Το τρίτο ήταν να τυπωθούν και το τέταρτο να κόψουμε αυτό που π ε ρ ί σ σ ε υ ε γ ύ ρ ω - γ ύ ρ ω .
Βλάστης Αναστασάκης

Ημου άρεσαν τα νομίσματα όλων των περιόδων. Τα κέρματα στην ελληνική περίοδο, επειδή ήταν από χρυσό, όσο έκανε να φτιάχτουν, τόσο άξιζαν, όμως, τα χαρτονομίσματα άξιζαν πιο πολύ από το να φτιάχτουν. Μάθαμε, επίσης, να φτιάχνουμε κέρματα, όχι από μέταλλα αλλά από σιλικόνη. Τέλος, εγώ περίμενα το έργο «Η βάπτιση του Χριστού» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου να είναι πιο μεγάλο.

Νέστορας Αρχοντάκης

Η τάξη μας χωρίστηκε σε δύο ομάδες, 13 παιδιά η μία, 14 η άλλη, και πήγαμε στο Μουσείο. Εγώ ανήκα στην πρώτη ομάδα. Ήμας υποδέχθηκαν εγκάρδια, και η κ. Εύα μάς οδήγησε σε μια αίθουσα, όπου θα περνούσαμε την περισσότερη ώρα της επίσκεψης. Εκεί χωριστήκαμε σε δύο υπο-ομάδες, τους κόκκινους και τους μπλε. Οι κόκκινοι είχαν ένα παδί λιγότερο. Ήμασταν ο Έκτορας, ο Σταύρος, η Ανδριάνα, η Ειρήνη, ο Νικόλας κι εγώ. Το θέμα ήταν τα νομίσματα, το οποίο ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Κάναμε τρία παιχνίδια-έρευνες, στα οποία οι ομάδες δρέθηκαν ισόπαλες. Τα τελευταία λεπτά κάναμε κάτι που θα μου μείνει αξέχαστο. Φτιάχναμε νομίσματα μόνοι μας. Είμαι σίγουρος ότι αυτή την επίσκεψη θα τη θυμάψαι για πολύ καιρό.

Στέλιος Βαρύδης

Η μηχανή του χρόνου άφησε να γυρνά από τη στιγμή που μπήκαμε μέσα στο Μουσείο. Η ξεναγός μάς καλωσόρισε με ένα γλυκό χαρόγελο και μας οδήγησε μέσα στην αίθουσα όπου θα κάναμε τις δραστηριότητές μας. Καθίσαμε πάνω σε κάτι πολύ ωραία τετράγωνα, πολύχρωμα μαξιλαράκια. Αρχίσαμε, σαν μικροί εξερευνητές, να μελετάμε τα νομίσματα και στο τέλος της έρευνας φτιάχναμε και δικά μας νομίσματα. Το ταξίδι

μας στο χρόνο τελείωσε. Οι δικές μου εντυπώσεις ήταν πάρα πολύ καλές. Η ξεναγός δεν πολυλογούσε, αλλά έλεγε αυτά που έπρεπε να θυμόμαστε. Επίσης, ένιωσα μεγάλη συγκίνηση, όταν έπιασα στα χέρια μου τα νομίσματα όλης της ιστορίας μας.

Όταν φτάσαμε, φρίσαμε να χαζεύουμε εικόνες, όπλα και μια μακέτα που βρισκόταν σε μια μεγάλη αίθουσα. Εντύπωση μου έκανε μια μικρή οθόνη απ' όπου προβαλλόταν ένα βιντεάκι. Αργότερα ήρθε μια κοπέλα και μας οδήγησε σε μια μικρή αίθουσα, όπου μας χώρισε σε δύο ομάδες και κάναμε τρεις «έρευνες». Τέλος, φτιάχναμε δύο νομίσματα τέσσερα παιδιά το καθένα. Το πρώτο παιδί μάλασε τον πηλό, το δεύτερο τον ένωνε με ένα υγρό, το τρίτο έβαζε τη σφραγίδα και το τέταρτο έκοψε με ένα ψαλίδι ότι περίσσευε. Εγώ, που έλαβα μέρος, έκανα τη δουλειά του τέταρτου. Ήταν φοβερή επίσκεψη.

Παναρώπης Λινάρδος

Μας υποδέχθηκε μια κοπέλα, που μας κατέβασε σε μια όμορφη και ζεστή αίθουσα, που ήταν ολόκληρη καλυμμένη με ξύλο. Μιλήσαμε, για να γνωριστούμε, και είπαμε στην φρή διάφορα πράγματα για τα νομίσματα (πώς χρησιμοποιούνταν, από πότε κλπ.). Αμέσως μετά, η ίδια κοπέλα μάς εξήγησε και μας μοίρασε κάποιες καρτέλες, για να πάξουμε ένα παιχνίδι με θέμα: «Περίσοδο της κρητικής νομιμοποιίας ιστορίας». Το παιχνίδι τελείωσε γρήγορα, επειδή ήταν εύκολο και κατά κάποιο τρόπο για πιο μικρά παιδιά, και όχι για παιδιά της δικής μας ηλικίας. Μιλήσαμε για τι απεικονίζει ένα νόμισμα και συζητήσαμε γι' αυτό. Μετά πήγαμε στις επάνω αίθουσες του Μουσείου και κάναμε κάποιες «έρευνες» για τα νομίσματα και μετά επιστρέψαμε και πάξαμε άλλο ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι το πρόγραμμα δεν ήταν για παιδιά της ηλικίας μας. Φάνηκε πολύ παιδικό, και δεν μου τράβηξε την προσοχή. Δεν μου άρεσε. Πιστεύω πως μπορούσαν να έχουν ένα πρόγραμμα που να απευθύνεται σε παιδιά γυμνασίου. Περισσότερο ενδιαφέρον είχε η μικρή «βόλτα» στο Μουσείο, που μας δυσκόλεψε λίγο και μας τράβηξε την προσοχή περισσότερο από όλα παιχνίδια. Ελπίζω σε μια καλύτερη επίσκεψη στο Μουσείο.

Εμη Χρονιάρη

Μας ξενάγησε σήμερα στο Μουσείο μια γλυκύταπη κυρία, που μας συμπεριφερόταν σαν πρώτη τάξη, όχι όμως του γυμνασίου, αλλά του δημοτικού. Ήμας μιλούσε αργά, καθφά, και ήταν ωραία όλα αυτά, αλλά ... μιλούσε σε μωρά. Μάθαμε, όμως, μέσα σε λίγη ώρα πολλά πράγματα για τα νομίσματα των πρώιμων εποχών της Κρήτης. Ακουμπήσαμε νομίσματα από την περίοδο της κρητικής νομιμοποιίας ιστορίας.

Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών

Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου, έγινε η καθημερινή λειτουργία για την εορτή των Τριών Ιεραρχών στο Ηαγκαστήριο της Αίγας Θαυτενής στα Λινοπεράματα. Στους μαθητές μοιράστηκαν τα



Manga - Τα ιαπωνικά κόμικς

Η λέξη manga προέρχεται από την ένωση δύο ιδεογραμμάτων, «ma» και «ga», που σημαίνουν αυθόρυμητες, καπριτσιόζικες εικόνες. Η λέξη αυτή χρησιμοποιήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από τον καλλιτέχνη Katsushika Hokusai, ο οποίος ονόμασε manga τις κωμικές εικόνες που ζωγράφιζε manga με τη σημερινή μορφή. όμως, δημιουργήθηκαν μετά το τέλος του Β' Παγκόσμιου Πολέμου από τον Osoumi



Tetsuka, ο οποίος υιοθέτησε ένα κινηματογραφικό στυλ στα έργα του. Οι χαρακτήρες των manga έχουν μεγάλα μάτια, μικρά πηγούνια και απλοποιημένα πρόσωπα. Τα

manga, όμως, διαφέρουν πολύ από τα δυτικά κόμικς. Διαβάζονται ανάποδα, δηλαδή αφήζουν από αυτό που εμείς λέμε οπισθόφυλλο και οι σελίδες τους διαβάζονται από τα δεξιά προς τα φριστέρα. Επίσης, μία πετυχημένη σειρά manga μπορεί να συνεχιστεί για πολλά χρόνια.

Συνήθως, τα manga μπερδεύονται με τα anime, που είναι τα ιαπωνικά κινούμενα σχέδια. Τα anime είναι δημοφιλέστερα από τα manga στις δυτικές χώρες, γι' αυτό συχνά λέγονται manga, αλλά και japanimation. Η εξάπλωσή τους έγινε στις δεκαετίες του '70 και του '80. Οι γνωστότερες ταινίες anime είναι ο «Akina», το «Ghost in the shell» και το «Spirited away», που έχουν τιμηθεί με πολλά βραβεία σε φεστιβάλ κινηματογράφου.

Τα manga και τα anime διαβάζονται παντού και από όλους. Καλύπτουν όλα τα γούστα: υπάρχουν παιδικά (kodomo), νεανικά για αγόρια (shonen) και κορίτσια (shojo), αντρικά (seinen) και γυναικεία (josei).

Τα δημοφιλέστερα είναι τα shonen, που διαβάζονται από αναγνώστες ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Τα πιο γνωστά shonen είναι το «Dragonball», το «Naruto», το «Love Hina» και άλλα. Τα manga και τα anime έχουν κατακτήσει και πολλές χώρες εκτός Ιαπωνίας στην Ασία, Αμερική και στην Ευρώπη, ενώ έχουν αφήσει ήδη να εξαπλώνονται και στην Ελλάδα.

Αγαπητοί μας μαθητές και μαθήτριες του Παγκρήτιου Εκπαδιτυρίου Ηρακλείου «Χάρτες της Κύριας». **Ευχαριστίες από την Ι. Μ. Καλυβιανής**

Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή χρονιά με πολλή ευλογία, χαρά, υγεία, αγάπη, Ειρήνη, πρόοδο στην ζωή σας.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του ιματισμού δια χειρός του κ. καθηγητή σας.

Η αγάπη, παιδιά, ξέρει να προσφέρει, να ζεστάινει και να παρηγορεί.

Αγαπητά παιδιά, κρατήστε τις αξίες στη ζωή σας.

Η Ευαίσθησία της ζωής για τον συνάνθρωπο, παρηγορεί, ζεστάινει, δίνει χαρά και αδελφώνει τους ανθρώπους.

Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ευχόμαστε ο Κύριος να πλημμυρίζει της ψυχές σας με αληθινές και ουράνιες ευλογίες.

Λαζαρίδης οικογένειας
της Βαρύπολες Λαζαρίδησσαν. Η αγάπη της φίλη.
Διανομέας της φίλης για την ανθρωπότητα, γνωστός
της Καρδιάς της φίλης.
Λαζαρίδης οικογένειας
της Βαρύπολες Λαζαρίδησσαν. Η αγάπη της φίλης για την ανθρωπότητα,
διανομέας της φίλης για την ανθρωπότητα.
Λαζαρίδης οικογένειας
της Βαρύπολες Λαζαρίδησσαν. Η αγάπη της φίλης για την ανθρωπότητα,
διανομέας της φίλης για την ανθρωπότητα.
Λαζαρίδης οικογένειας
της Βαρύπολες Λαζαρίδησσαν. Η αγάπη της φίλης για την ανθρωπότητα,
διανομέας της φίλης για την ανθρωπότητα.

«Μια περήγηση στη γιορτή των Χριστουγέννων μέσα από κείμενα και εικόνες, ύμνους, τραγούδια και παραδοσιακά κάλαντα».

Το διαβάστε: Το είδατε; Ποιο; Μα το ψυλλάδιο που αποτυπώνει τη χριστουγεννιάτικη ειδήλωση του Λυκείου! Καλαίσθητο, κομψό, σοβαρό και – το σπουδαιότερο – γεμάτο από τη δροσιά, την ειλικρίνεια, την ευαισθησία και την καθφότητα των σκέψεων που έκαναν γι' αυτές τις γιορτινές μέρες οι μαθητές της Β' Λυκείου. Όποιος δεν παρακολούθησε την ειδήλωσή τους μπορεί να διαβάσει σ' αυτό το ψυλλάδιο τα κείμενα που εμπνεύστηκαν τα παιδιά, αλλά και άλλα σχετικά με το περιεχόμενο της γιορτής, που επέλεξαν να παρουσιάσουν. Ήπορεί, ακόμα να αντιληφθεί το πνεύμα της ειδήλωσης και να φανταστεί την ατμόσφαιρα συγκίνησης που δημιούργησαν οι μαθητές και οι καθηγητές τους π. Εμμανουήλ Αντωνακάκης, Θεολόγος, και Φωτεινή Κοζύρη, φιλόλογος, οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί τους. Συγχρητήρια, λοιπόν, σε όλους που κοπίσαν με αίσθημα ευθύνης και συνέπεια, και ... καλή χρονιά να έχουν!



Αποστάσιμα από το ψυλάδιο

... Τι είναι τα Χριστούγεννα: Είναι μήπως τα δώρα που φέρνει ο Άγιος Βασίλης: Είναι μήπως τα στολίδια που κοσμούν το έλατο: Είναι μήπως τα φωτάκια που λαμπτήρισουν κάθε δράδυ στα παράθυρα: Ή μήπως είναι τα ρεβεγιόν, οι λαμπτήρες αμφανίστεις, τα άλεια χρωγόνεια: ...

... Τα Χριστούγεννα είναι το γεγονός το οποίο άλλαξε ολόκληρο τον κόσμο, που έκοψε την ιστορία στα δύο, που έχει νόμισμα οικουμενικό. Τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς τους ποιμένες και τα ζώα στη φάτνη, χωρίς τους αγγέλους και τους ύμνους τους, χωρίς τον ταπεινό, γεμάτο αγάπη φροντίδα του Θεού στη γη!

Διαρρησιάς της Μαθηματικής Εταιρίας

Από την εφημερίδα

«ΠΑΤΡΙΣ»

με ημερομηνία 17-3-2006

Διαρρησιάς για 44 μαθητές στο διαγωνισμό Μαθηματικών

Συφάντα τέσσερις μαθητές από Γυμνάσια και Λύκεια του νομού Ηρακλείου διακρίθηκαν στον **6^ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό Μαθηματικών "Ο Θαλής"**, που διοργάνωσε η **Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία**. Οι μαθητές αυτοί καλούνται από το παρόντημα Ηρακλείου της ΕΜΕ να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό **"Ευκλείδης"**, που θα διεξαχθεί το προσεχές Σάββατο 21 Ιανουαρίου, στο Καπετανάκιο από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Όσοι διακρίθουν στο δεύτερο διαγωνισμό θα πάρουν μέρος στον **"Αρχιμήδη"**, στις 25 Φεβρουαρίου, για να επλεγεί η Εθνική ομάδα που θα λάβει μέρος στην 23η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα (Κύπρος), στη 10η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων (Μολδαβία) και στην 47η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (Σλοβενία). Οι μαθητές που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό **"Ο Θαλής"** από το **ΠΑΠΚΡΗΤΙΟ** είναι:

- B' Γυμνασίου:** ... Μαραγκάκη Ευαγγελία.
... Ροδιτάκης Μύρων.
- G' Γυμνασίου:** ... Βακουφτού Νατάσα.
... Μαραγκάκης Γιώργος-ΜΜΤ.
- A' Λυκείου:** ... Ξενάκης Γιώργος.

Στα παραπάνω παιδιά από το σχολείο μας, που πέτυχαν, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στον επόμενο διαγωνισμό του **ΕΥΚΛΕΙΔΗ**.

Με την ευκαιρία αυτή, αφιερώνουμε στους μαθητές μας τους παρακάτω γρίφους και περιμένουμε απ' όλους τις απαντήσεις. Οι σωστές λύσεις και τα ονόματα αυτών που θα τις βρουν θα δημοσιευτούν στο επόμενο φυλλάδιο.

Ειρ. Παπαθανασίου - Γ. Φιρμαδάκης

A. Μετρήστε τους φεύγες

Ένα νησί έχει πληθυσμό 100 στόμαν. Μερικοί από τους κατοίκους του λένε πάντα ψέματα, ενώ οι υπόλοιποι λένε πάντα την αλήθεια. Κάθε νησιώτης λατρεύει μία από τις εξής τρεις θεότητες: του Ήλιου, της Σελήνης ή της Γης. Μία μέρα ένας ανθρωπολόγος, που είχε επισκεφτεί το νησί, έκανε σε όλους τους κατοίκους τις επόμενες ερωτήσεις:

1. Λατρεύετε την θεότητα του Ήλιου;
2. Λατρεύετε την θεότητα της Σελήνης;
3. Λατρεύετε την θεότητα της Γης;

Δόθηκαν 60 καταφατικές απαντήσεις στην πρώτη ερώτηση, 40 στην δεύτερη και 30 στην τρίτη. Πόσοι φεύγες ζουν στο νησί;

B. Οικογενειακός σχεδιασμός

Μια τετραψελής οικογένεια (πατέρας, μητέρα, γιος και κόρη) ξεκίνησαν για πεζοπορία στην εξοχή. Περπάτησαν όλη την ημέρα και, όταν πια άφισε να υγραστώνει, έφτασαν σε μια παλιά γέφυρα πάνω από ένα βαθύ φράγγι. Ήταν πολύ σκοτεινά και είχαν μόνο ένα φακό μαζί τους. Η γέφυρα ήταν τόσο στενή και εποιμόρροπη, ώστε μπορούσε να αντέξει μόνο 2 άτομα ταυτόχρονα. Ας υποθέσουμε, ότι ο γιος μπορεί να διασχίσει την γέφυρα σε 1 λεπτό, η κόρη σε 3 λεπτά, ο πατέρας σε 8 λεπτά και η μητέρα σε 10.

Είναι δυνατόν να διασχίσει όλη η οικογένεια τη γέφυρα σε 20 λεπτά;

Αν ναι, πώς μπορεί να το πετύχει;

(Όταν περνούν τη γέφυρα 2 άτομα, η ταχύτητά τους είναι ίση με την ταχύτητα του βραδύτερου. Επίσης, όποιοι διασχίζουν τη γέφυρα πρέπει να χρησιμοποιούν το φακό).

Γ. Επίφοβη εξίσωση. Να λύσετε την επόμενη εξίσωση:

$$10 - 9 \left(9 - 8 \left(8 - 7 \left(7 - 6 \left(6 - 5 \left(5 - 4 \left(4 - 3 \left(3 - 2 \left(2 - x \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right) = x$$

Η ιστορία των ποδοσφαίρου 1ο μέρος — Η διαχρονική πορεία



Στους προϊστορικούς

λαούς τα παιχνίδια με τη σφαίρα ήταν αρκετά συχνά, γεγονός που το βεβαίωσε η αρχαιολογική σκαπάνη για λαούς που ζήσαν εδώ και έξι χιλιάδες χρόνια πριν. Από τους αρχαίους ανατολικούς λαούς, οι **Αιγύπτιοι** αγαπούσαν εξαιρετικά τα σφαιριστικά παιχνίδια. Το πιο αγαπητό στο λαό από τα σφαιριστικά παιχνίδια των Αιγύπτιων ήταν το ποδόσφαιρο.

Στην **Κίνα**, οργανωμένο ποδόσφαιρο βρίσκουμε από το 1000 π.Χ.. Περισσότερο, βέβαια, ήταν άσκηση στρατιωτικής προπαίδευσης παρά καθαρό αθλητικό παιχνίδι. Στην **Ιαπωνία**, το ποδόσφαιρο παιζόταν με το όνομα **κεμαρί** και δεν είχε αείσια η νίκη και το ρεκόρ. Για τους Ιάπωνες το **κεμαρί** είναι παιχνίδι διαμορφωτικό της συναδερφοσύνης, της ετοιμότητας και της ήρεμης παραπρητικότητας. Στο τέλος του παιχνιδιού οι πάικτες υποκλίνονταν με σεβασμό μπροστά στη σφαίρα.

Στους **Έλληνες** τα σφαιριστικά παιχνίδια ήταν γνωστά από την Ομηρική εποχή. Το αρτινικό όνομα της σφαίρας «πίλα», το αγγλικό «ball», είναι το αρχαίο ελληνικό **πάλλας**, που παράγεται από το ρήμα **πάλλω**. Οι Έλληνες είχαν σφαίρες διαφόρων ειδών. Στην αρχή τις κατασκεύαζαν από νήμα, ύστερα από δέρμα και σε διάφορα μεγέθη. Τέλος, χρησιμοποίησαν και σφαίρα φουσκωμένη με αέρα.

Οι **Ρωμαίοι** θεωρούσαν τα σφαιριστικά παιχνίδια ως μέσον υγείας και τα χρησιμοποιούσαν για υγειεινούς σκοπούς, όπως π.χ. για εφίδρωση. Στα ρωμαϊκά λουτρά είχαν ειδικά σφαιριστήρια για τα σφαιροπάγγιδα. Το ρωμαϊκό ποδόσφαιρο δεν παιζόταν βέβαια όπως το σύγχρονο. Ονομαστός παίκτης σφαιριστικού παιχνιδιού ήταν ο Ιούλιος Καΐσαρας. Από τον καιρό που ο Καΐσαρας έκανε την απόβασή του στην Αγγλία, διάφοροι μελετητές του ποδοσφαίρου παραδέχονται ότι το αγγλικό ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι ρωμαϊκής επινοήσεως. Επίσημα στοιχεία για το αγγλικό ποδόσφαιρο έχουμε από τον 9^ο μ.Χ. αιώνα, όταν γίνονταν επίσημοι αγώνες μεταξύ Αγγλίας και Σκοτίας.

Ο πρώτος διεθνής ποδοσφαιρικός αγώνας έγινε ανάμεσα στην **Αγγλία** και στη **Σκωτία** το 1872. Το πρώτο ποδοσφαιρικό σωματείο στην Αγγλία ήταν το **The Forest Club**, που ιδρύθηκε στο Λονδίνο. Οι πρώτοι κανονισμοί καθορίστηκαν το 1848, αλλά με τη σημερινή σημασία τους καθορίστηκαν το 1862.

Το 1880 καθιερώθηκε ο διαιτητής. Από τα τέλη του 19^{ου} αιώνα, άρχισε ο αγώνας μεταξύ επαγγελματικού και ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και έγινε αιτία να διαδοθεί το αγγλικό ποδόσφαιρο σε όλη την Ευρώπη και τέλος σε όλο τον κόσμο.

Η Γεωργιάννα Τσαίνη, μαθήτρια του β1 γυμνασίου, συμμετείχε στο διαγωνισμό κομικς που προκήρυξε το

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργασία με το περιοδικό **9** της εφημερίδας «ΕΛΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», το Νοέμβριο του 2005, με θέμα: «Για ποιο λόγο πρέπει να μάθω γαλλικά».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του περιοδικού, μια και ο σκοπός ήταν η προώθηση της εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας, το κάθε κόμικ που θα υποβαλλόταν θα έπρεπε να αναπτύσσει ή να βασίζεται σε μία ή περισσότερες

Συμμετοχή σε πανελλήνιο διαγωνισμό

από τις πιο πρωτότυπες:

- «Πρέπει να μάθεις γαλλικά γιατί ...
- ... όπου κι αν πας τα μιλάνε!
- ... τα προτιμάει η Ευρώπη!
- ... οι καλύτερες σπουδές είναι στη Γαλλία!
- ... Γαλλία και καφιέρα πάνε μαζί!
- ... είναι η γλώσσα της κομψότητας!»

Η Γεωργιάννα βασίστηκε στην πρώτη πρόταση και εμπνεύστηκε μια δική της ιστορία.



Η μικρή ιστορία του μολύβιου

Το παιδί κοιτούσε τη γιαγιά του που έγραφε ένα γράμμα. Κάποια στιγμή τη ρώτησε:

—Γράφεις μια ιστορία που συνέβη σε εμάς; Και μήπως είναι μια ιστορία για μένα; Η γιαγιά στημάθησε να γράφει, χωρογέλασε και είπε στον εγγόνο της:

—Όντως γράφω για σένα. Ωστόσο, αυτό που είναι πιο σημαντικό κι από τις λέξεις είναι το μολύβι που χρησιμοποιώ. Θα ήθελα όταν μεγαλώσεις, να γίνεις σαν κι αυτό.

Το παιδί, περίεργο, κοίταξε το μολύβι και δεν είδε τίποτα το ίδιατερο.

—Αφού είναι ίδιο με όλα τα μολύβια που έχω δει στη ζωή μου!

—Όλα εξαφτώνται από τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα. Το μολύβι έχει πέντε ιδιότητες, τις οποίες αν καταφέρεις να διατηρήσεις, θα είσαι πάντα ένας άνθρωπος που θα βρίσκεται σε αρμονία με τον κόσμο.

Πρώτη ιδιότητα: Μπορείς να κάνεις μεγάλα πράγματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ ότι υπάρχει ένα Χέρι το οποίο καθοδηγεί τα βήματά σου. Αυτό το Χέρι το λέμε «Θεό» και Εκείνος πρέπει να σε καθοδηγεί πάντα σύμφωνα με το θέλημά Του.

Δεύτερη ιδιότητα: Πότε-πότε πρέπει να στηματάω να γράφω και να χρησιμοποιώ την ξύστρα. Αυτό κάνει το μολύβι να υποφέρει λίγο, αλλά στο τέλος είναι πιο μυτερό. Έτσι, μάθε να υπομένεις ορισμένες δοκιμασίες, γιατί θα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο.

Τρίτη ιδιότητα: Το μολύβι μάς επιτρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε γόμα, για να σβήνουμε τα λάθη. Κατάλαβε ότι το να διορθώνουμε κάτι που κάνωμε δεν είναι απφαίτητα κακό, αλλά σημαντικό, για να παραμείνουμε στο δρόμο του δικαίου.

Τέταρτη ιδιότητα: Αυτό που έχει στην ουσία σημασία στο μολύβι δεν είναι το ζύλο ή το εξωτερικό του σχήμα, αλλά ο γραφίτης που περιέχει. Έτσι, να φροντίζεις πάντα αυτό που συμβαίνει μέσα σου.

Τέλος, η **πέμπτη ιδιότητα** του μολύβιού: Αφήνει πάντα ένα σημάδι. Έτσι, λοιπόν, να ξέρεις ότι ότι κάνεις στη ζωή σου θα αφήσει ίχνη και να προσπαθείς να έχεις επίγειαση της κάθε σου πράξης.

ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΙΟ