



Ιανουάριος 2009

www.pagkrition.gr

Μηνιαίο φυλλάδιο έκφρασης και ενημέρωσης

Mέρες Σχολείου

e-mail: gymnasio@pagkrition.gr

Έτος δ'- αριθ. φύλλου 5

ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΔΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΑΡΗ

Οι πύλες του χρόνου ανοίγουν,
όπως κι εκείνες της γλώσσας,
στο άγνωστο.

Χτες βράδυ μου είπες:
αύριο

Θα πρέπει να ετοιμάσουμε ορισμένα σημεία,
να ζωγραφίσουμε κάποιο τοπίο, να φτιάξουμε ένα σχέδιο
πάνω στη διπλή σελίδα
του χαρτιού και της ημέρας.

Αύριο θα πρέπει να επινοήσουμε
απ' την αρχή

την πραγματικότητα αυτού του κόσμου.

Octavio Paz

απόδοση: Μάγια·Μαρία Ρούσσου



Ο Γ. Σπενσερίτης ανήβαλε ένα από τους πολιτισμόνες της εποχής μας του 20. Προσπέδησε να συμφέρει την "ελεγκτική του" με την πόλη του μοναρχούντα.



«Ιανουάριος»

Από το

«Ημερολόγιο του βοσκούν»

"Works of Edmund

Spenser", Οξφόρδη 1930.

Edmund Spenser
Άγιος ποιητής, σύγχρονος του
Ζοΐζη
(1552-1599)

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Για τον **Ιανό**, που κάθε χρόνο μας επισκέπτεται
“έν έτερα μορφῇ” και μένει μαζί μας
τριάντα μία ημέρες ακριβώς.

* * *

Ο Ιανός ξεκίνησε (κατά μία παράδοση) από τη γη της Θεσσαλίας και κατέληξε στο Λάπο, για να γίνει βασιλιάς των Ρωμαίων αρχικά και αργότερα, μετά θάνατον, ένας από τους θεούς τους.

Ως βασιλιάς ήταν δίκαιος και καλός και απέκτησε πολλά παιδιά. Ένα απ' αυτά ήταν και ο Τίβερης.

Ως θεός ήταν ο θεός της αρχής, της κάθε αρχής. Όπου έναρξη βρισκόταν κι αυτός και πάντοτε παριστανόταν με δύο πρόσωπα, μια και επηρέαζε όλα όσα είχαν διπλή όψη στη ζωή, διπλό νόημα. Ήταν ο «αχθοφόρος του ουρανού», σύμφωνα με τους Ρωμαίους, και μνημονεύοταν πρώτος στον κατάλογο των θεοπήτων.

Σ' αυτό το θεό της αρχής και του διπλού νοήματος αφιερώθηκε και ο πρώτος μήνας του χρόνου, που πήρε και το όνομά του **Ιανούαριος**.

Αρχή του χρόνου, λοιπόν, και ξανά από την αρχή η μέτρηση μια και όλα μηδενίστηκαν και άρχισε εκ νέου η αριθμηση των τριακοσίων εξήντα πέντε ακέραιων αριθμών, ημερών κατά την ανθρώπινη σύμβαση.



Απεικόνιση του Ιανού με τα δύο πρόσωπα
(Μουσείο Βαπτανού)

Μέσα σ' αυτή τη λογική τακτοποίηση οι πρώτες τριάντα μία μέρες του χρόνου ανήκουν στο Γενάρη, χωρίς δύμας αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν και οι φωνές που διαρκώς αναρωτιούνται : «Δεν ξέρω πι είναι χρόνος Δεν ξέρω ποιος είναι ο αληθινός τρόπος μέτρησής του, αν υπάρχει κάπι τέτοιο. Ξέρω πως το μέτρο του ωρολογίου είναι ψευδές: χωρίζει το χρόνο μέσω των χώρων, έξωθεν. [...] Τι πράγμα, λοιπόν, είναι αυτό που μας μετράει χωρίς μέτρα και μας σκοτώνει χωρίς να υπάρχει; Αυτές ακριβώς τις σπηγμές που δεν ξέρω αν ο χρόνος υπάρχει, που τον αισθάνομαι σαν να είναι άνθρωπος, έχω πην επιθυμία να κοιμηθώ». Αυτά λέει ο Φερνάντο Πεσσόδα στο έργο του «Το βιβλίο της ανησυχίας». (Πληροφοριακά να πούμε, πως όλο το έργο που δημοσύρησε ο Πεσσόδα, βρέθηκε μετά το θάνατό του μέσα σ' ένα μπαουλό).

Και οι μήνες συγκαταλέγονται φυσικά στη μέτρηση αυτής της εφήμερης ανθρώπινης πραγματικότητας. Μετρούν και ταξινομούν τον καθημερινό μας χρόνο.

Ο Ιανουάριος δεν ήταν πάντα ο μήνας της έναρξης. Στην αρχική κατάταξη, εκεί γύρω στο 700 π.Χ., ήταν ο ενδέκατος μήνας. Πολύ αργότερα, στα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα, έγινε πρώτος και θα περάσουν ακόμη περισσότεροι αιώνες για να σταθεροποιηθεί στην πρωτιά του στο σημερινό γρηγοριανό ημερολόγιο. Βέβαια, τίποτα δεν αποκλείει στο μέλλον κάποιο χέρι να τον μετακινήσει και πάλι, ή και να τον μετονομάσει,

αν αυτό θα εξυπηρετεί την τότε ανθρώπινη, μα πάντα εφήμερη, κατάσταση.

* * *

Μέσα σ' αυτές τις 31 πρώτες ημέρες χώρεσε και η δική μας καθημερινότητα με όλα τα γεγονότα (όσα έγιναν και όσα δεν έγιναν) από την αρχή μέχρι τέλους.

- Ο μεγάλος Αγιασμός με το όνοιγμα του σχολείου,
- η ομιλία της κ. Ταμιωλάκη στα παιδιά της γ' τάξης για το επάγγελμα του δικηγόρου,
- η φυσιολατρική εκδρομή που αναβλήθηκε λόγω καιρού,
- η επίσκεψη της γ' τάξης στο ίδρυμα της Ζωοδόχου Πηγής,
- ο εκιλησιασμός για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών.

*H Βάπτιση του Χριστού (1567),
των Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (El Greco).
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
(Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή)*



Τη **Δευτέρα στις 12 Ιανουαρίου** τελέστηκε στο σχολείο η ακολουθία του μεγάλου Αγιασμού των Θεοφανίων από τον π. Εμμανουήλ Αντωνακάκη, θεολόγο-καθηγητή στο Λύκειο του Εκπαιδευτηρίου.

Μέγας Αγιασμός ονομάζεται η ακολουθία που τελείται στο ναό δύο φορές το έτος (στις 5 και στις 6 Ιανουαρίου) σε ανάμνηση της βάπτισης του Χριστού στον Ιορδάνη.

Μικρός Αγιασμός είναι αυτός που συνήθως τελείται στους ναούς κατά την πρώτη του κάθε μήνα και σε διάφορες όλλες περιπτώσεις (θεμελιώσεις οίκων, εγκαίνια καταστημάτων, δημοσίων έργων κ.τ.λ.).



Ο κ. Ν. Γ. Κοπιδάκης, γενικός διευθυντής του Εκπαιδευτηρίου, απευθύνει χαιρετισμό στους μαθητές του Γυμνασίου.

Στα πλαίσια της συνεργασίας γονέων και σχολείου, την **Τρίτη 20 Ιανουαρίου** η κ. Νάντια Ταμιωλάκη, νομικός, μιλησε στα παιδιά της γ' γυμνασίου για το επαγγελμα του δικηγόρου.

Την Τρίτη επισκέφθηκε το σχολείο μας μια επαγγελματίας δικηγόρος και μητέρα της Αγνής Ορφανουδάκη, η κ. Ταμιωλάκη. Στην ομιλία της αναφέρθηκε στους κιλάδους που κάποιος μπορεί να επλέξει, ακολουθώντας τις νομικές σπουδές, καθώς και στο ρόλο που έχει η δικαιοσύνη τη σήμερον ημέρα.

Το ηθικό ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, αν και αναφέρθηκε λιγότερο, είχε πολύ περισσότερη απήχηση σε σχέση με το τεχνοκρατικό. Η κ. Ταμιωλάκη έκανε εκτενή αναφορά στους κιλάδους κάθε νομικής σχολής της χώρας μας, καθώς και στα προτερήματα και τα μειονεκτήματα της καθεμιάς. Επίσης, μας πληροφόρησε πως το δίκαιο στον ελλαδικό χώρο διαφέρει αισθητά σε σχέση με το δίκαιο στο εξωτερικό, καθώς κάθε χώρα έχει θεσπίσει τους δικούς της νόμους.

Τέλος, δέχθηκε ερωτήσεις από κάποιους που ενδιαφέρονται για τη νομική και κάλυψε πις απορίες που τους είχαν δημιουργηθεί. Συνοιψίζοντας, η παρουσίαση αυτή εστίασε κατά πολύ στον κιλάδο της νομικής, κάπι που προβλημάτισε εμάς, τους επικείμενους πολίτες, σχετικά με τον επαγγελματικό μας προσανατολισμό. Ευχαριστούμε θερμά την κ. Ταμιωλάκη γι' αυτή την καταπολεμική παρουσίαση.

Γιώργος Μαρωγάκης γ2



Μετά το τέλος της εισήγησης η κ. Ταμιωλάκη δώρισε ένα αντίτυπο του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής για τη βιβλιοθήκη του σχολείου.

Την **Κυριακή 25 Ιανουαρίου**, ήταν προγραμματισμένη η δεύτερη φυσιολατρική εκδρομή στο Κουρταλιώτικο φαράγγι και στη μονή Πρέβελη, πλην όμως, οι άσχημες καιρικές συνθήκες ήταν η αιτία για την οποία η εκδρομή αναβλήθηκε τελικά για τις 8 Φεβρουαρίου.



Από παλιά στα βάσανα ...

Αττική ερυθρόμορφη κύλιξ, που απεικονίζει κορίτσια που πηγαίνουν στο σχολείο (περ. 460 π.Χ.). Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης.



Τρίτη 28 Ιανουαρίου, επίσκεψη της γ' γυμνασίου στο Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή»

για να παραδοθούν τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από το φιλανθρωπικό παζάρι που έγινε πριν από τα Χριστούγεννα.

Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν επιμερίστηκαν κατά τα 2/3 στο παραπάνω κέντρο (δύσηκαν 1.200 ευρώ) και κατά το 1/3 (600 ευρώ) για τα παιδιά της Αφρικής μέσω του σωματείου «Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» που εδρεύει στο Ηράκλειο και εκπροσωπεί νόμιμα το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.

Ήταν φανταστικά...! Τα παιδιά της Ζωοδόχου Πηγής μου άγγιξαν την καρδιά. Ήταν ευγενικά, έτοιμα να σου προσφέρουν τον κόσμο ολόκληρο και

γεμάτα χαρά να αντιμετωπίσουν την σκληρή ζωή. Ένιωθα από παντού να με τριγυρίζει η αγάπη. Την σημερινή μέρα δεν θα την ξεχάσω ποτέ! Και αυτό που θα επιθυμούσα σήμερα, είναι να ξαναπάω.

Κατερίνα Πεχυνάκη

Σήμερα συνειδητοποιήσαμε το πόση δύναμη ψυχής πρέπει να διαθέτει κάποιος, προκειμένου να φτάσει στο σημείο που έφτασαν αυτά τα παιδιά, ενώ όλα τέτοιου είδους παιδιά ζουν στο έλεος της περιθωριοπόίησης και της περιφρόνησης. Τα παιδιά της Ζωοδόχου Πηγής έχουν αναπτύξει φιλίες, παρέες, ακριβώς όπως εμείς. Προσωπικά, με εξαίρεση κάποια ιδιαίτερα βαριά περιστατικά, δεν μου είναι δύσκολο να φανταστώ τους συγκεκριμένους ανθρώπους να επιβιώνουν στην κοινωνία, όσο σκληρή κι αν είναι αυτή. Κάτι που με χαροποίησε ιδιαίτερα και με έκανε να πιστέψω πως υπάρχουν ακόμα συμπονετικοί άνθρωποι, στην πο φιλάργυρη χώρα του σύμπαντος, είναι οι δωρεές που το ίδρυμα έχει δεχτεί. Οι εκπαιδευτές είναι όρτια εκπαιδευμένοι, ώστε να μπορούν να ελέγχουν την συμπεριφορά των παιδιών και να τα προστατεύουν από κάθε κίνδυνο. Ένα μεγάλο

μπράβο στους ιδρυτές της Ζωοδόχου Πηγής στους εκπαιδευτές, καθώς και σ' αυτούς που δώρισαν χρήματα στο ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένου και του σχολείου μας, γι' αυτές τις αξέπονες πράξεις.

Γιώργος Μαρανγάκης



Η επίσκεψη αυτή στη Ζωοδόχο Πηγή ήταν μια νέα εμπειρία, αφού δεν είχα ξαναπάει. Μου έκανε φοβερή εντύπωση το εργαστήριο πηλού: δταν είδα δλα τα έργα που έχουν δημιουργήσει, συγκλονίστηκα από την τελειότητα και την ομορφιά των κατασκευασμάτων τους. Φαινόταν σαν κάποιος που έχει ειδικευτεί σε αυτό το επάγγελμα να τα είχε κάνει. Επίσης, μου έκανε εντύπωση πως τα παιδιά εκεί, αν και έχουν ένα πρόβλημα νοητικό, ήταν κανονικά παιδιά, που μπορεί κάποιος να μιλήσει μαζί τους χωρίς κανένα μεγάλο πρόβλημα. Ευχαριστήρια πολύ την επίσκεψη αυτή και θα μου μείνει αξέχαστη.

Χριστίνα Ταμπακάκη

Σήμερα, πραγματοποιήσαμε μια εκδρομή με εκπαιδευτικό περιεχόμενο στη Ζωοδόχο Πηγή. Τα συναισθήματα ήταν πολλά και οι εμπειρίες μας απεριόριστες. Προσωπικά, τώρα διαμόρφωσα μία διαφορετική άποψη γι' αυτά τα «νοητικά καθυστερημένα» παιδιά. Εντυπωσιάστηκα όταν ξεναγήθηκαμε στους χώρους του ιδρύματος και παρατήρησα πως αυτά τα παιδιά, μπορεί να μην είναι τόσο υγιή όσο εμείς, όμως, γνωρίζουν πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε και καταφέρνουν να πραγματοποιούν έργα που εμείς δεν φανταζόμαστε ούτε στα δύνειρά μας. Επιπρόσθετα, ήρθαμε σε εποική μ' αυτά τα παιδιά και τα παρακολουθήσαμε καθώς εργάζονταν. Οφελούμε απεριόριστα συγχαρητήρια στους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί και που έχουν την υπομονή να ασχοληθούν με αυτά τα παιδιά που εκ γενετής έχουν προβλήματα και δυσκολεύονται να ενταχθούν στην κοινωνία.

Μιχάλης Μηλαθιανάκης

Μου άφεσαν τα εργαστήρια και πο πολύ το εργαστήριο υφαντικής όπου εκεί γνώρισα δύο πολύ καλά παιδιά, τον Μάρο και τον Δημήτρη. Τέλος, όλα τα παιδιά είναι εξαιρετικοί τεχνίτες και κάνουν πράγματα που εμείς δεν μπορούμε.

Νεοκράτης Σαράντος

Η Ζωοδόχος Πηγή είναι ένας πολύ όμορφος χώρος, διαμορφωμένος για ανθρώπους με νοητικές αναπτηρίες. Εκεί τα παιδιά γίνονται δημιουργικά κατασκευάζοντας καταπληκτικά πράγματα με τη βοήθεια των εκπαιδευτών τους. Τα παιδιά αυτά, αν και έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.

Αντιθέτως, εκεί αποδεικνύεται πως η δουλειά και η τέχνη είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Τέλος, χαίρομαι που πραγματοποιήσαμε μία επίσκεψη σε αυτό το μέρος και δώσαμε ένα χρηματικό ποσό που το αξίζουν και τα παιδιά άλλα και οι εκπαιδευτές τους, που τα βοηθούν καθημερινά.

Εγενοφών Βλαστόπουλος

Τα παιδιά που εκπαιδεύονται εκεί είναι πολύ κοινωνικά και με τη βοήθεια των εκπαιδευτών τους κατορθώνουν να κάνουν αρκετές δραστηριότητες με τις οποίες νιώθουν ενεργά και ότι κάνουν κάτι για το οποίο πληρώνονται κιόλας. Τέλος, ένα σημείο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι μόνο τα 2/10 των εξόδων καλύπτονται από το κράτος. Ένα 35% είναι από δωρεές. Σημειωτέον ότι τα έξοδα του ιδρύματος είναι πολύ υψηλά, περίπου 700.000 ευρώ τον χρόνο. Άρα, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εμείς για να βοηθήσουμε και πως θα παρακινήσουμε το κράτος να δίνει περισσότερα λεφτά σε τέτοιες προσπάθειες.

Βασιλης Σκουλάς

Εμένα προσωπικά με συγκίνησε το γεγονός ότι υπάρχει ένα τέτοιο μέρος, σ' ένα απόμακρο σημείο της πόλης που δέχεται παιδιά με διάφορα σύνδρομα νοητικής στέρησης. Οι εκπαιδευτικοί είναι πολύ καλοί στην ειδικότητά τους από τη στιγμή που υπάρχει ένας για κάθε δραστηριότητα. Αξίζει να επισημανθεί ότι τα παιδιά μαθαίνουν να κοινωνικοποιούνται, πράγμα που δεν είναι αυτονόητο.

Νίκος Χαραλαμπάκης

Η επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε, κατά τη γνώμη μου, ήταν μία από τις πολύ ενδιαφέρουσες. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη τη βοήθεια και τη φροντίδα που τους παρέχουν. Είναι γεγονός ότι ποτέ δεν θα μπορέσουν αυτά τα άτομα να είναι πλήρως ανεξάρτητα, ωλλά με τα προγράμματα της Ζωοδόχου Πηγής και τους εκπαιδευτές καταφέρνουν να αναπτύξουν κάποιες δεξιότητες, να κοινωνικοποιηθούν, να περάσουν πολλά δημιουργικά τη μέρα τους και να ιώσουν και εκείνα ότι είναι

ξεχωριστά και ότι αξίζουν ίσες ευκαιρίες με όλους εμάς τους υγείες ανθρώπους. Αξιοθαύμαστο είναι το έργο αυτού του κέντρου που δίνει μια αινάσα τόσο στα παιδιά αυτά, όσο και στις οικογένειες τους, που την έχουν πραγματικά ανάγκη. Πιστεύω πως οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί μπορούν να λένε ότι προσφέρουν στην κοινωνία μας. Μπορούν να ισχυριστούν ότι κοπιάζουν για ένα καλύτερο μέλλον. Εμείς απλώς για 2 ώρες αφουγκραστήκαμε αυτή την ασταμάτητη προσπάθεια. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτούς τους ανθρώπους και να τους μοιάσουμε.

Αγνή Ορφανουδάκη

Σήμερα πήγαμε στη Ζωοδόχο Πηγή. Στην αρχή ήμασταν «κουμπωμένοι» και πηγαίναμε όλοι μαζί, γιατί δεν ξέραμε τα παιδιά και τα προβλήματά τους, μόνο τα είχαμε ακουστά. Όταν μπήκαμε λοιπόν μέσα, τα παιδιά με τα χαμόγελα τους μας έκαναν να ιώσουμε άνετα και να τα αντιμετωπίσουμε κατάλληλα. Με

εντυπωσίασαν πολύ όλα αυτά που είδα σε σχέση με την διαπαιδαγώγηση και τις ασχολίες αυτών των παιδιών. Εμείς όλα στην καθημερινότητα μας τα θεωρούμε δεδομένα, ενώ στην πραγματικότητα είναι άλλιστα και ιδιαίτερα γι' αυτά τα παιδιά που εξαιτίας των προβλημάτων τους χρειάζονται συνέχεια ένα πρόσωπο από πάνω τους για να τους βοηθάει.

Κωσταντίνα Χόνδρου

Πιστεύω πως είμαστε πολύ τυχεροί που μας δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτούμε ένα ίδρυμα σαν και αυτό. Μας λύθηκαν οι απορίες και επισκεφτήκαμε τα εργαστήρια τους. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η φιλικότητα των παιδιών προς εμάς.

ΕΛΖΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗ



Με τη σημερινή επίσκεψη στη Ζωοδόχο Πηγή κατάλαβα ότι δεν έχει σημασία το πώς είσαι εξωτερικά και εάν πάσχεις από κάποιο σύνδρομο. Σημασία έχει να χαίρεσαι κάθε στιγμή της ζωής. Αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που πάσχουν από κάποιο σύνδρομο, κάνουν τα πάντα για να ζήσουν την κάθε στιγμή της ζωής τους. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία και είμαι σίγουρη ότι θα έχω πάντα στη σκέψη μου αυτά τα παιδιά.

Κατερίνα Νακατσιάδου

Οι εντυπώσεις μου ήταν πάρα πολλές, όλλα αυτό που με άγγιξε περισσότερο ήταν η συγκίνηση που ένιωσα όταν είδα τη χαρά των παιδιών ζωγραφισμένη στα μάτια τους, όταν μας είδαν, όταν κατάλαβαν για ποιο σκοπό είχαμε επισκεφτεί το ίδρυμα της Ζωοδόχου Πηγής.

Μαρία Μανουρά

Πιστεύω πως η επίσκεψη στη Ζωοδόχο Πηγή σήμερα ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπορέσαμε να καταλάβουμε μέσα σε δύο ώρες περίπου τη ζωή και τις δυσκολίες αυτών των ανθρώπων. Ισως έτσι να μπορέσει κάποιος να μπει στη θέση τους και να δει τον κόσμο με άλλο μάτι, εκτιμώντας περισσότερο αυτά που έχει και να είναι χαρούμενος που ξεκινάει η μέρα του και είναι υγής.

Αριάδνη Τζίκα

Η επίσκεψη μας στη Ζωοδόχο Πηγή ήταν συγκλονιστική εμπειρία και η ολήθεια είναι πως ο χώρος μου φάνηκε θλιβερός. Ήταν εκπληκτικό να βλέπεις το πόσο δεμένοι είναι τα παιδιά και εκπαιδευτές σε μια μικρή κοινωνία. Εκτός από την πληροφόρηση που μας έγινε, είδαμε και τα εργαστήρια όπου δουλεύουν, κάνοντας χειροτεχνίες κυρίως για παζάρια ή κατά παραγγελία.

Μου έκανε εντύπωση το ότι είναι από 18 και πάνω τα άτομα εκεί, όλλα είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια. Θα ήθελα να γινόταν να πάμε και στις εγκαταστάσεις για άτομα με αυτισμό, για να δούμε πώς περνάει κάποιος χωρίς συναισθήματα.

Γενικά, πιστεύω πως, παρόλο που σίγουρα δεν είναι ευχάριστο να βλέπεις άτομα με τέτοια δυσκολία σε πράγματα που θεωρούμε δεδομένα, καταλαβαίνεις πως με θέληση για ζωή πετυχαίνει κανείς πολλά.

Φιλομήλα Φραιδάκη



Πριν μας διθεί η ευκαιρία αυτή να συναναστραφούμε δηλαδή αυτά τα παιδιά με σύνδρομο Down, η γνώση μας ήταν μονόπλευρη και από τρίτο μάτι. Βλέποντας ένα τέτοιο άνθρωπο στο δρόμο, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ έχει δουλέψει και πόσο πολλά πράγματα έχει καταφέρει, που κάποιες φορές εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να κάνουμε, όπως διάφορες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή και κατατοπιστική ξενάγηση, είδαμε όλους τους χώρους εργασίας και κάποια αξιόλογα δείγματα της δουλειάς τους.

Αυτές οι στιγμές πραγματικά αξίζουν, διότι βλέπουμε κάτι παραπάνω και παραπέρα από τη δική μας καθημερινότητα και συνειδητοποιούμε πως κάποια πράγματα που εμείς τα θεωρούμε δεδομένα και αυτονόητα δεν είναι. Υπάρχουν άνθρωποι ειδικά εκπαιδευμένοι που μαθαίνουν αυτά τα παιδιά πώς να μιλούν και πώς να συμπεριφέρονται. Τα συναισθήματα που εγώ ένιωσα δεν ήταν σε καμιά περίπτωση οίκτου και λύπησης αλλά θαυμασμού και συγκίνησης για τα παιδιά αυτά που έχουν καταφέρει να βρίσκονται στο επίπεδο να φέρονται σχεδόν σαν και εμάς. Ακόμα καταλάβαμε πως πολλές φορές τα προβλήματα που μας αφορούν είναι πάρα πολύ μικρά σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Τέλος, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βοηθούν και στηρίζουν αυτό το ίδρυμα.

Κοραλία Μιχαήλου

Σήμερα πήγαμε στο ίδρυμα της Ζωοδόχου Πηγής. Όταν πηγαίναμε δεν περίμενα να ιώσω τόσο έντονα συναισθήματα. Όταν είδα τα παιδιά στην αρχή ένιωσα κάπως περίεργα, αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι και αυτά σαν και εμάς, απλά με κάποιες ιδιαιτερότητες. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε τα εργαστήρια. Είχανε φτιάξει τόσα ωραία πράγματα που μερικά από αυτά δε θα μπορούσαμε εμείς να τα φτιάξουμε ποτέ. Σίγουρα δε θα ξεχάσω αυτήν την επίσκεψη. Θα μείνει πάντα στο μυαλό μου.

Μαρία Σπουρδαλάκη

Η επίσκεψη και η ξενάγηση στο ίδρυμα ήταν εντυπωσιακή. Τα παιδιά ήταν πολύ συνεργάσιμα και κοινωνικά. Τα εργαστήρια ήταν ωραία διαμορφωμένα και ευχάριστα για τα παιδιά. Η επίσκεψη θα μείνει αξέχαστη, γιατί γνωρίσαμε και την άλλη πλευρά αυτών των παιδιών.

Μαρία Χριστάκη

Πιστεύω ότι η Ζωοδόχος Πηγή είναι ένα έργο ζωής που δίνει την ευκαρία σε άτομα με ειδικές ανάγκες να ζήσουν όπως εμείς, να εργαστούν, να διασκεδάσουν και να αισθανθούν ως μέλη μιας ομάδας με δικό τους κώδικα επικοινωνίας και δικά τους χαρακτηριστικά. Χάρηκα πολύ που δώσαμε τα 2/3 των χρημάτων από το παζάρι εκεί, διότι δε γνώριζα σε ποια ακριβώς κατάσταση βρίσκονταν αυτά τα άτομα. Τώρα που κατάλαβα, όμως, χάρομαι που συμβάλλαμε και εμείς με αυτό το ποσό.

Κάλια Φανουράκη



Τα παιδιά εκεί έχουν ακριβώς τις ίδιες ευκαρίες με όλους εμάς και, αν θέλουν, κάνουν φοβερά πράγματα.

Νίκος Σουργιάς

Η Ζωοδόχος Πηγή είναι ο κατάλληλος χώρος που μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί με άλλες ικανότητες και δεξιότητες. Πα να νιώσει ότι ανήκει σε κάποια ομάδα

Γιάννης Ταμιωλάκης



Πραγματικά πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα με όλα αυτά που είδα να φτιάχνουν εκεί.

Σοφοκλής Αβραμάκης



Χάρηκα που δώσαμε τα χρήματα του παζαριού εκεί πέρα, γιατί θα χρησιμέψουν.

Στέλιος Ορφανουδάκης



Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Ο εκκλησιασμός για τους Τρεις Ιεράρχες πραγματοποιήθηκε φέτος στην εκκλησία της Αγίας Σκέπης που βρίσκεται στον αύλιο χώρο της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Σχολής.



Τρεις Ιεράρχες

Το 1842, με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθιερώθηκε η 30ή Ιανουαρίου ως ημέρα γιορτής προς τιμή των Τριών Ιεραρχών.

Ως προστάτες των γραμμάτων είχαν ανακηρυχθεί ήδη από τον 11ο αιώνα, εποχή της αναγέννησης των κλασικών σπουδών στο Βυζάντιο.

Σήμερα, η μέρα αυτή έχει το νόημα της γιορτής των γραμμάτων και όλης της εκπαίδευσης.

Are Times Changing?



Obama - the new President of the United States of America!

I'm sure you've heard his name many times recently. You're going to hear it quite a lot over the next few years. Whether you like it or not, Obama is here to stay!



Some students expressed how they felt

In my opinion, Obama is the best one for the position because he's a man of peace as he has a family. (Mike K.)



I think he's a genius! He's going to reduce racism in the country. (Nick H.)

I feel good about the election because the president in America has always been white before Obama. In addition, I think this man will change things in America. I hope it will be for the better! (Eliza H.)

I'm very happy about it. He's the first black president and I agree with his views. I believe that he will help the world and not only America. (Michaela D.)

I'm proud because it is the first time a black man is the president of America. Racism is disgusting, so this is a good start, a step in the right direction! (Maria Ch.)

I think he will be a better leader for the country because he understands the people and their problems. (Maria M.)

Obama wants peace and he will change America! (Stelios M.)

I believe he will do things for black people. (Katherine M.)

He looks friendly, polite and kind. It's a big change for America which has a strong influence on the world. (Maria I.)

I personally think that the world expects Obama to solve all the problems that the previous president caused. I think he will do whatever he can to help the interests of America as well as other countries. (Vagelis M.)

He's a big change for America - the first black president! (Maria R.)

I'm very happy because this man is not Bush! He's a man who is going to work for peace. Also, I don't think he will look down on people! (Maria A.)

Obama is going to be a great president. He had a difficult childhood but he seems to be a good guy! Yo! (Nick S.)

It looks like Obama has made a good impression so far. Let's hope he keeps his promises!

Από την έκθεση της ομάδας εικαστικών στους διαδρόμους των σχολείου



Θησαυρός στην Κνωσό

Συνέχεια στο προηγούμενο



-17-



- 18 -

Συνεχίζεται...

Μάνος Ορφανούδης, β1



Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 1989 από τη β' Λυκείου

Υπεύθυνος καθηγητής : κ. Ν. Γ. Κοπδάκης



Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου μας έφερε η Αγνή μια σοκολατένια βασιλόπιτα για το κολό του νέου έτους.

Ο πρόεδρος της τάξης μας, Βασιλης Σκουλάς, έκοψε τη βασιλόπιτα και, με τη βοήθεια της Αγνής, μοιράστηκαν όλα τα κομμάτια. Όλοι, όπως ήταν φυσικό, ψάχναμε για το φλουρί που, τελικά, το κέρδισε ο Στέλιος ο Ορφανούδακης. Όποιος δεν ήθελε το κομμάτι του το έδινε στο Σοφοκλή και αυτός το... έτρωγε. Ο Στέλιος μαζί με το φλουρί πήρε και ένα δώρο, ένα βιβλίο που το είχε αγοράσει η Αγνή γι' αυτό το λόγο. Ήταν ο τυχερός του τμήματός μας για φέτος. Και του χρόνου !!! Καλή χρονιά και ευτυχισμένο το 2009 !!!



Κωνσταντίνα Χόνδρου, γ2



Τα βιβλία που θα διδαχθούν σημετάξη στα πλαίσια του μαθήματος της λογοτεχνίας

**γ1**

Γεωργίου Θεοτοκά

ΛΕΩΝΗΣ

Εκδόσεις ΕΣΤΙΑΣ

Καθηγήτρια: Ελευθερία Ιατράκη

Γράφει ο Απόστολος Σαχίνης: "Ο "Λεωνής" είναι ο Γιώργος Θεοτοκάς, αλλά είναι γενικότερα και ο ευαίσθητος έφηβος που ζήσε και αναπτύχθηκε κάτω από τη σκιά και τον ήχο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου... Η σύνθεση η εξέλιξη και η πο-



ρεία του "Λεωνή" είναι περιγραφική και αφηγηματική, και ο αναγνώστης χαίρεται αυτή την ελευθερία και αυτή την άνεση που υπάρχουν στην αφήγηση και στις περιγραφές... Το καινούργιο που έφερε ο "Λεωνής" στο μυθιστόρημα της εφηβικής ηλικίας υπάρχει σ' αυτήν την θαυμάσια ανάπλαση και αναπαράσταση του πνεύματος και του κλίματος μιας συνταρακτικής εποχής όπου πρωταγωνιστούσε η Ιστορία"

**γ2**

Ισμήνης Β. Καπόνταη

ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ

Εκδόσεις ΕΣΤΙΑΣ

Καθηγήτρια: Αθηνά Κληρονόμου

Οι άνθρωποι που έζησαν σε εποχές συγκρούσεων ανάμεσα σε μεγάλες ομάδες, είτε αυτές ήταν εθνικές, είτε θρησκευτικές και ακόμα κοινωνικές ή φυλετικές είναι εκείνοι που δοκιμάστηκαν και, περισσότερο, αυτοί που βρέθηκαν μπροστά στο δilemma να διαλέξουν ανάμεσα σ'

αυτό που υπαγόρευε η πίστη τους στην ομάδα που ανήκαν και αυτό που ενδεχομένως τους έλεγε η λογική τους και το οποίο μπορεί να ήταν αντίθετο από αυτό που ήθελε η ομάδα. Ανάλογα με τον τρόπο που ο καθένας από αυτούς στάθηκε απέναντι στο πρόβλημά του και το έλυσε, έγιναν ήρωες ή προδότες, άτομα που έτυχαν της γενικής παραδοχής ή έγιναν κοινωνικοί παρίες.

**β1 και β2**

Ειρήνης Μάρφα

Η ΠΑΛΟΥΖΑ

Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ

Καθηγήτριες: Πιολάντα Γέτη και Εμμ. Χαλκιαδάκης

Σε μια κρίσιμη και δύσκολη στιγμή της ζωής της, μια μοναχική γυναίκα πιέζεται ως την εξουθένωση. Γαντζωμένη σ' ένα κομμάτι γης μετράει και λογαριάζει με το δικό της πρωτόγονο τρόπο τα παλιά και

τα μελλούμενα, και αποφασίζει με πείσμα και δύναμη... «Παλούσες λέμε στον τόπο μου αυτές που νιώθουν με την ψυχή τους»

**α'**

Ελλης Αλεξίου

Γ' ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΙΩΓΕΙΟΝ

Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Καθηγήτρια: Αθηνά Κληρονόμου

Τριάντα τώρα χρόνια από την έκδοσή του, το "Παρθεναγωγείον" - συνδυασμός θέματος και λογοτεχνικής ποιότητας- παραμένει ένα έργο κλασικό



στα ελληνικά γράμματα, και σαν πρότυπο του είδους του αναφέρεται μέχρι σήμερα. Αν ήταν ν' αναδύσει κανείς το "Παρθεναγωγείον", θα μπορούσε να γράψει μεγαλύτερο κείμενο απ' όσες είναι οι περιορισμένες σελίδες του. Θα είχες να πεις για δλα δσα δε βρίσκονται γραμμένα, όλα που σου τα υποδείχνει. Και τα επιβάλλει. Ο πολυός της περιγραφής, πλούτος στη χρησιμοποίηση μιας ολοζώντανης γλώσσας, πυκνόπτητα του ύφους στα σημεία εκείνα όπου πιο βαρειά είναι η σημασία του περιεχομένου, ένας απόλυτος ρεαλισμός, που κατορθώνει να δημιουργεί ποιητική ατμόσφαιρα, αποτελούν χαρακτηριστικά της αξίας του έργου.

Μέλπω Αξιώπη, Βερολίνο, 1962



ΕΠΟΔΥΝΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Ό,τι λές στήν πένα τὸ γράφει,
Σκέπτεσαι θυμᾶσαι νομίζεις ἀγαπᾶς Ὅπαγορεύεις,
Μερικὰ τὰ ἀποσιωπᾶς.

Όχι πώς εἶσαι Ὅποκριτῆς ἀλλὰ
λιγάκι σὰ νὰ ντρέπεσαι ποὺ εἶναι τόσο λίγα
καὶ σὰ νὰ κομματιάζεσαι τόσα πολλὰ ποὺ εἶναι.
Μὲ ἀφοσίωση σὲ ἀκοῦνε οἱ λέξεις
σὲ ἀντιγράφουν καὶ ἡ πένα διψασμένη
ρουφάει ὅσο μελάνι ἀφήνουν πίσω τους
- σὰν τὶς σουπιές - τὰ συνταρακτικὰ
θολώνει ἢ σύλληψή τους.

Ὄπως σοῦ Ὅπαγόρευσε ἢ μοίρα νὰ τὰ ζήσεις
γραμμένα σὲ δικό της ἀπορροφητικὸ χαρτὶ^τ
ἔτσι ἀκριβῶς κι ἐσὺ τὰ Ὅπαγορεύεις
στήν ἀγνωστὴ ποιότητα τοῦ μέσου ποὺ διαθέτεις.
Καμιὰ φορὰ δταν ἢ πένα μπάζει κρύο
γιατὶ οἱ προφυλάξεις ἔχουν πετσικάραι
ἀπ' τῶν δεινῶν τὴν παλαιότητα
λίγο παραμορφώνεις πὴν εἰκόνα -
αἴσθημα ποὺ δριμὺ χαιμώνα δρέπαι
τὸ στρέφεις νὰ μαζεύει χαμομήλια
καὶ κάπως ἔτσι γλυκαίνει τοῦ κειμένου ὁ καιρός.
Όλα ἔτοῦτα καὶ ἄλλα μαζὶ
τὰ παίρνει φεύγοντας ὁ χρόνος
σὰ νὰ τανε δικὰ του.

Κάποια σπιγμὴ τοῦ τὰ ζητᾶς τ' ἀνοίγεις
θέλεις νὰ δεῖς ἐὰν θυμᾶται τὸ χαρτὶ ὅσα
τοῦ Ὅπαγόρευσες γιατὶ ἀκόμα
καὶ τῆς ἀψυχῆς ἔγγύησης ἢ μνήμη
μὲ τὸν καιρὸ κι αὐτὴ ἀδυνατίζει.
Ταράζεσαι χλωμάζεις βλέπεις
νά τὸν γραφτεῖ πράγματα ποὺ δὲν εἴπεις
τὸν ἔωτό σου ἀγνώριστο
κι οἱ πράξεις του θρασύδειλες
νὰ θριαμβεύει ώς θύμα
κι ἄλλα κι ἄλλα τερατώδη, ἐπονείδιστα
ποὺ καὶ νεκρὸς νὰ εἶσαι
ντρέπεσαι νὰ τὰ πεῖς
μὲ τὸ γυμνὸ ὅνομά τους.

Φρίττεις κι ἐρμηνεύεις
πὼς δῆλα εἶναι βγαλμένα
τάχα ἀπ' τῆς γραφῆς τὸ ἄρρωστο μαλό.
Σὲ λιγοστεύει σὲ ταπεινώνει νὰ παραδεχτεῖς
πὼς ὅλ' αὐτὰ τὰ ἀνίδεα ποὺ γράφουμε
γνωρίζουνε γιὰ μᾶς περισσότερα
καὶ πιὸ ἀβυσσωλέα
ἀπ' ὅσα μισοξέρομν δσαζήσομε.

—Ο, τι λές στην πένα τὸ γράφει,
Σκέπτεσαι θυμᾶσαι νομίζεις ἀγαπᾶς Ὅπαγορεύεις,
Μερικὰ τὰ ἀποσιωπᾶς.

Κιαζ Δημουλά