



Οκτώβριος 2006



έρες Σχολείου

Στρατηγική σημείωση 2

Αυτή την ιστορία την αφηγούνται στο Χουνίν ή στο Ταπαλκέ. Ένα πατέρι διέξαφ ανίστηκε

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ

μετά από μια ινδιάνικη επιδρομή, είπανε πως το έκλεψαν οι Ινδιάνοι. Οι γονείς του άρχισαν μια μάστιχη έρευνα, για να το βρουν. Έπειτα από πολλά χρόνια, ένας στρατιώτης που ήρθε από την ενδοχώρα, τους είπε για κάποιον Ινδιάνο με γαλανά μάτια στο χρώμα του ουρανού, που θα μπορούσε καλλιστικά να είναι ο γιος τους. Στο τέλος, βρήκαν τον όνθρωπο (το χρονικό χάνει τα ίχνη των περιστάσεων και δε θέλω να επινοήσω πράγματα που δεν έρεω) και πίστεψαν πως τον αναγνώρισαν.

Ο άντρας, μεγαλωμένος μες στη μοναχική ζωή και στην αγριάδα, δεν κατολάβεινε πια τα λόγια της μητρικής του γλώσσας, αλλά αφέθηκε να οδηγηθεί, αδιάφορος και πειθήνιος, μέχρι το σπίτι τους.

Εκεί σταμάτησε, ίσως επειδή σταμάτησαν οι άλλοι. Κοίταξε την πόρτα χωρίς να καταλαβαίνει. Άπλωσε το χέρι του μες στην καπνισμένη καμινάδα του τζακιού και τράβηξε έξω ένα μικρό μαχαίρι με δυο κεράτινες χειρολαβές που είχε κρύψει εκεί από παδί. Τα μάτια του άστροφων από χαρά, και οι γονείς του έκλαψαν επειδή βρήκαν επιτέλους το γιο τους.

Ίσως όλες θύμησες να ακολούθησαν αυτή την πρώτη, αλλά ο Ινδιάνος δεν μπορούσε να ζήσει μέσα σε τοίχους, και μια μέρα έφυγε, αναζητώντας τους απέραντους χώρους του.

Αναρωτιέμαι τι να αισθάνθηκε εκείνη την υιογιώδη στιγμή όπου το παρελθόν και το παρόν ήταν συγκεχυμένα. Ήθελα να μάθω αν ο χαμένος γιος ξαναγεννήθηκε και πέθαινε εκείνη την ώρα της έκστασης ή αν κατόφερε ν' αναγνωρίσει σα νήπιο ή σα σκύλος τουλάχιστο, τους γονιούς και το σπίτι του.

/ Από τη Ρέθυμνη ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ,

Τρίτη 3 Οκτωβρίου

Η πρώτη φετινή εκδρομή στο Lido soccer στις Μαλάδες. Η μέρα ήταν υπέροχη.



Τετάρτη 11 Οκτωβρίου

Εχθές για πρώτη φορά είχαμε στην τάξη μας εκλογές. Έγινε μια ωραία αναμπούμπούλα. Πάρτε ένα δείγμα, το διάλειμμα πριν τις εκλογές:

- Θα με φηφίσεις;
 - Θα βάλεις υποψηφιοτήτα στο πενταμέλες;
 - Όχι μόνο στο δεκαπενταμέλες.
 - Παιδιά, αν ξανακούσω άλλη μια φορά τη λέξη ψήφο, φηφίζω, πενταμέλες ή δεκαπενταμέλες, θα....θα..... δεν έρεω και 'γω τι! (κυρτή είναι η Ελιζα).
 - Μα, σε παρακαλώ, ψήφισέ με!
- Ε, λοιπόν η ώρα έφτασε, και λίγο πολύ, νομίζω πως όλοι το διασκεδάσαμε. Βγήκε η εφορευτική, πήγαμε στις γωνίες για να ψησίσουμε και τέλος η εφορευτική έγραψε τα αποτελέσματα στον πίνακα. Εμείς που είμαστε στο πε-

Εκλογή διμελών συμβουλίων

νταμελές αποσυρθήκαμε στην αυλή, όπου αρχίσαμε διαδικασίες κ.τ.λ. Διανειστήκαμε στυλό και χαρτί και τα κόφαμε κομμάτια, γράφαμε ονόματα κ.ά. Εντωμεταξύ είχαμε χάσει μιάμιση διδακτική ώρα κι ένα διώλειμμα! Δέκα λεπτά πριν το σχόλιασμα, μπήκαμε οριστικά στην τάξη και κατά το σχόλιασμααρχίσαμε να ανταλλάζουμε φήμους για το δεκαπενταμέλες!

Φιλομήλα Φραϊδάκη, α2

Εχθές για πρώτη φορά είχαμε στην τάξη μας εκλογές. Το διαδικαστικό μέρος μου άρεσε, γιατί η εφορευτική φώναζε ονόματα, τα παιδιά σηκώνονταν και φηφίζαν. Οι υποψηφιοί φώναζαν, γελούσαν, κοίταζαν, παρακολούθιζαν

κάθε φηφοφόρο με αγωνία. Η αγωνία όμως κορυφώθηκε με την καταμέτρηση των φήφων. Μερικά παιδιά άλλαξαν θρανίο και έκατσαν μαζί με τους υποψήφιους για «συμπαράσταση». Για πρώτη φορά όλα τα μάτια ήταν καρφωμένα στον πίνακα και κοίταζαν με ενδιαφέρον! Ή καταμέτρηση τελείωσε. Μαζί και το άγχος μερικών παιδιών. Όμως, τι να πούνε αυτά που είχαν ισοψηφίοι; Σαναφηφίσαμε λοιπόν, βγήκε ένα παιδί. Είχαμε πλέον συμπληρώσει τετράδια. Ισοψηφίοι τώρα αινάμεσα σε δύο παιδιά. Έπρεπε να τραβηγχτεί κλήρος. Μερικά παιδιά δεν άντεχαν να κοιτούν. Επιτέλους, βγήκε.... Θα ήθελα να είνου και του χρόνου έτσι. Άλλα όχι με τόσο άγχος.

Βασιλίνα Υφαντή, α2

Εχθές για πρώτη φορά είχαμε στην τάξη μας εκλογές. Ήταν συναρπαστικά! Η καθηγήτρια τάξης, η κυρία Παπαθανασίου, μπήκε στην τάξη και άρχισε να μας δίνει διάφορες πληροφορίες για το τι και πώς θα κάνουμε τις εκλογές. Πιστεύω πως η πρόεδρος και το υπόδοιπο συμβούλιο θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και θα κάνουμε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα.

Αδελαΐδα Τράπαλη, α2

Εγώ δεν είχα καθόλου άγχος στην αρχή, άλλα, όταν όρχισαν να λένε 12 φήφους η Κάλλια και 12 η Κωνσταντίνα, το άγχος είχε φτάσει στο κατοικόρυφο. Είχα μπει στο 5μελές, δεν μπορούσα να το πιστέψω και μάλιστα εκλέχτηκα για πρόεδρος, ακόμα δεν έχω καταλάβει το πώς.

Κάλλια Φανουράκη, α2

Εχθές για πρώτη φορά είχαμε στην τάξη μας εκλογές. Πρώτα κληρώσαμε την εφορευτική επιτροπή, για να μετρήσουν τις φήφους. Μας φωνάξανε έναν-έναν, και σηκωνόμαστον για να ψηφίσουμε. Όταν φώναξαν εμένα, ένιωθα λίγο συχωμένη, γιατί δεν ήξερα τα παιδιά τόσο καλά και δεν ήμουν σίγουρη ποιον να ψηφίσω. Τέλος πάντων, φήφισα και ήρθε η ώρα της αγωνίας. Ποιος θα μπει στο πενταμελές.

Χριστίνα Ταμπακάκη, α2

Αρχιστε η διαδικασία, τα παιδιά ένας-ένας πήγαιναν κάπου μόνοι τους και φήφισαν. Α! Βέχασα να σας πω ήμουν και εγώ υποψήφιος. Έβλεπα τις φήφους να σημειώνονται στον πίνακα και τρόμαξα γιατί εγώ είχα μόλις μία φήφο, ενώ κάποιοι άλλοι προχωρούσαν ασταμάτητα. Πίστευα πως θα γινόμουν ρεζίλι, όμως κάποια στιγμή άρχισα να ακούω το όνομά μου και σχεδόν έφτασα κάποιους. Τότε ανακούφιστηκα λίγο και ένιωσα πιο καλά. Τελικά το πενταμελές μας βγήκε. Εγώ δεν ήμουν μέσα, άλλα δεν πειράζει. Του χρόνου πόλι.

Γιώργος Μπιμπέρης, α2

Εχθές για πρώτη φορά είχαμε στη τάξη μας εκλογές. Πολλά παιδιά είχανε δώσει υποψηφιότητα. Ανάμεσά τους και εγώ. Στην αρχή, ο καθένας έπαιρνε το φηφοδέλτιο, έβαζε από έναν έως πέντε στοιχεία και το δίπλωνε στα τέσσερα. Τοτερα, το έριχνε στην κόλπη. Μόλις τέλειωσαν οι πρώτες διαδικασίες, άρχισε η καταμέτρηση των φήφων. Εκείνη τη στιγμή αγωνιούστα πολύ, είχα συγχωθεί. Αν έβγαινε ένα παιδί που δεν ήταν κανό γι' αυτήν τη θέση, ον δεν με φήφιζε κανείς. Ήταν μερικά από τα ερωτήματα που με βασάνιζαν εκείνη τη στιγμή. Τελικά είχαν εκλεγεί τρία παιδιά. Οι άλλοι δύο είχαν ισοψηφίσει με άλλους τέσσερεις. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Η επαναληπτική φηφοφορία έγινε. Οι φήφοι δόθηκαν. Εγώ δεν βγήκα. Απογοητεύτηκα, άλλα δεν πειράζει. Σημασία έχει η τάξη μας να έχει καλούς, κανούς και άξιους εκπροσώπους στο 15μελές.

Αγνή Ορφανουδάκη, α2

Χθες για πρώτη φορά είχαμε στην τάξη μας εκλογές. Μας είπαν πώς να ψηφίσουμε, δηλαδή μας εξήγησαν τους κανόνες (πόσους να ψηφίσουμε, να μην κάνουμε μοντζούρες και να σημειώνουμε τους στοιχείους με μπλε στυλό). Κάποια παιδιά μπήκαν στην εφορευτική επιτροπή. Ψηφίσαμε. Μετά μετρήσαμε πόσους φήφους είχε ο καθένας. Είχα ανάμικτα συναισθήματα όγχους και αγωνίας. Βγήκαν δύο άνκυρα, από τον Κίμωνα. Άρα, αν με είχε ψηφίσει και ο Κίμωνας, θα είχα βγεί στο 5μελές.

Βασιλής Σκουλάς, α2

Εχθές για πρώτη φορά είχαμε στην τάξη μου εκλογές. Ήμουν χαρούμενος, άλλα είχα λίγο άγχος. Όταν ήρθε η ώρα των εκλογών, ήταν λες και καιγόμουν.

Έχασα, άλλα δεν πειράζει. Θα γίνουν εκλογές ξανά στη δευτέρα και τρίτη γυμνασίου. Εγώ στενοχωρήθηκα λίγο, άλλα και πάλι τι έγινε, δεν χάλασε ο κόσμος.

Στέλιος Ξενάκης, α2



Εγώ δεν ένιωσα και τόσο καλά, άλλα δεν στενοχωρήθηκα για τις εκλογές. Σήμερα είναι το 15μελές και ελπίζω να βγω.

Νικοράπης Σαράντος, α2



Τρίτη 17 Οκτωβρίου

Ο πρώτος μήνας είναι σαφέστατα διαιφορετικός από οποιονδήποτε άλλο.

Βλέπεις και μαθαίνεις πολλά καινούργια πρόγυματα και πρόσωπα. Ποια είναι αυτά; Κανείς δεν μπορεί να τα απαριθμήσει, αλλά κάποιος μπορεί να γράψει τα βασικότερα. Το σημαντικότερο είναι πως οι δάσκαλοι μετατρέπονται σε καθηγητές και αυτό σου δίνει μια ωραία αίσθηση. Σαν να μεγάλωσες. Μπορούμε να πούμε πως την ίδια αίσθηση την πάρνεις και από τα νέα μαθήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μας δίνουν τα εξής μαθήματα: Αρχαία Ελληνική γλώσσα, Αρχαία από μετάφραση (Ομήρου Οδύσσεια και Ηροδότου Ιστορία) και Βιολογία. Επίσης, τα παλιά μαθήματα έχουν γίνει πιο απαιτητικά. Για παράδειγμα, πέρυσι η γεωγραφία μιλούσε μόνο για τα βασικά κομμάτια των ηπείρων, αλλά τώρα έχει επεκταθεί.

Στον πρώτο μήνα οι εντυπώσεις που παίρνεις κρίνονται από τον εαυτό σου κατά την γνώμη μου. Εάν καταφέρεις και είσαι καλός στα μαθήματα και προσέχεις στο μάθημα (κάτι πολύ δύσκολο σε επίπεδο γυμνασίου), και οι καθηγητές θα σου φανούν πολύ καλοί και ευγενικοί και τα μαθήματα εύκολα. Αντιθέτως, ένας «έτοκτος», όπως θα του φανεί βουνό το γυμνάσιο απ' τον πρώτο κιόλας μήνα.

Όσο για μένα, οι εντυπώσεις μου ούτε είναι πολύ καλές ούτε πολύ κακές.

Είναι αλήθεια πως μου φαίνονται λίγο δύσκολα τα μαθήματα αλλά εντάξει τα «κουντσοκοταφέρνω» που λέει κι ο λαός.

Ανδρέας Αντωνάκης

Πριν ανοίξουν τα σχολεία, η γνώμη μου και οι ιδέες μου για το γυμνάσιο ήταν εντελώς διαιφορετικές από ό,τι είναι τώρα, που έχω κλείσει ένα μήνα ως γυμνασιόπαιδο. Νόμιζα ότι το γυμνάσιο ήταν πολύ διάβασμα και πως δεν θα είχε και τόσο ενδιαφέρον. Όμως, έκανα λάθος. Φυσικά, το γυμνάσιο έχει περισσότερες ώρες που πρέπει να διαθέσει ένα παιδί. Στο δημοτικό είχες και λίγο χρόνο ελεύθερο. Όμως, στο γυμνάσιο κάθε μήνα πηγαίνουμε μια εκδρομή. Τον περασμένο μήνα πήγαμε εκδρομή στο Lido soccer! Περάσαμε τέλεια. Είχαμε το ελεύθερο να παίζουμε ποδόσφαιρο στα γήπεδα ή να κάτσουμε και να φάμε ή να πιούμε κάτι. Όμως, το κακό ήταν ότι κάτσαμε λίγη ώρα. Για μένα το γυμνάσιο είναι φοινταστικό και φυσικά καλύτερο από το δημοτικό!

Αλεξάνδρα Ανδρουλιδάκη

Πρώτος μήνας σχολείου αλ. Πάσιναθωσι γυμνάσιο

Οι γονείς λένε ότι ακόμα είναι αρχή, οι καθηγητές ότι η αρχή είναι το παν και μόνο τώρα, θα και όλα αν προσέχουμε μάθουμε τον τρόπο διαβάσματος τέτοια.

Εμείς, δηλαδή οι μαθητές της πρώτης, έχουμε εντελώς όλα πρόγυματα στο νου μας. Π.χ. τώρα που δεν έχουμε πολλά, άντε να βολτάρουμε και να κάνουμε χαβούλε προσπαθώντας να προσέξουν και οι μεγαλύτεροι τις κινήσεις μας και να μας βάλουν κι εμάς στο «τρυπάκι» του τι θα πει γυμνάσιο.

Σαν άμαθοι που είμαστε, έχουμε πολλών ειδών ερωτήματα όπως: τι θα πει γυμνάσιο, είναι τα περισσότερα μαθήματα ή κάτι που δεν έχουμε εξιχνιάσει ακόμη;

Πήραμε μια πρώτη γεύση από εκλογές, εκδρομές, υποψηφιότητες και ρίσκα. Όμως, ακόμη δεν έχουμε ολοκληρωμένη γνώμη. Για πρώτη φορά, όμως, δλα, δηλαδή τα περισσότερα κυλούν, ομαλά. Καμία σχέση μ' αυτά που μας έλεγχαν οι μεγαλύτεροι.

Εμένα, τουλάχιστον, δλα μου φαίνονται τέλεια για αρχή.

Χριστίνα Αεράκη

Δεν μπορώ να πω ότι με ξετρελαίνει, αλλά είναι καλύτερο από το δημοτικό και σαφώς πιο δύσκολο, διότι τα μαθήματα είναι πιο πολλά και πιο δύσκολα. Έχει όμως, και τα καλά του, εφόσον οι μαθητές δικαιούνται κάθε μήνα μια εκδρομή, τα παιδιά είναι μεγαλύτερα απ' ό,τι στο δημοτικό, οι καθηγητές είναι καλύτεροι και, φυσικά έχουμε διευθυντή τον κύριο Ανδριώπη ο οποίος όπου πρέπει είναι αυστηρός και όπου πρέπει έχει πλάκα. Αυτές είναι οι πρώτες εντυπώσεις μου από το γυμνάσιο.

Κωνσταντίνος Μπαρελιέρ

Τα μαθήματα που κάνουμε είναι τα πιο λογικά και αναγκαία, για να μάθουμε και να μας βοηθήσουν να πάμε μπροστά. Δεν είναι δύσκολα, αλλά δεν πρέπει και «τα κρεμάμε όλα στον κόκορα».

Το περιβάλλον είναι πολύ ωραίο και θερμό. Τα προτερήματα που έχουμε είναι αρκετά περισσότερα σε σχέση με το δημοτικό. Ό,τι κακό υπάρχει θα το αφήσουμε στα παιδιά του πενταμελούς και του δεκαπενταμελούς, για να το φτιάξουνε.

Στέλιος Κολομβάκης

Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι και τόσο εύκολα τα μαθήματα. Οι τσάντες είναι βαριές, τα βιβλία πολλά, τα μαθήματα δύσκολα, αλλά έχουμε και ώρες για να ξεκουραζόμαστε δηλαδή, να πηγαίνουμε εκδρομές, να μη μας παραδίδουν όταν κάνουμε διεγυανίσματα κλπ.

Михаил Семёнович

Γεια σας! Είμαι ο Ξενοφώντας Βλαστόπουλος και χαίρομαι που είμαι στο γυμνάσιο, γιατί αρχίζω καινούργια μαθήματα. Για παράδειγμα, φιλολογικά μαθήματα και βιολογία, που έχουν ενδιαφέρον. Άλλα και τα προηγούμενα μαθήματα στο Δημοτικό είναι και στο Γυμνάσιο, με διαφορετικό ενδιαφέρον και πιο δύσκολο περιεχόμενο.

Επίστης τελείωσα τα δημοτικό και πιστέω πως είνου πολύ σημαντικό. Κατόφερα με τον κόπο μου και της οικογένειάς μου να κάνω σπουδαία πράγματα. Γιατί μου δόθηκε ενθάρρυνση, συμπαράσταση μα πάνω απ' όλα σπήριξη, βοήθεια και βέβαιοι, αγάπη.

Έτσι μπόρεσα να συνεχίσω στο Γυμνάσιο. Στο Γυμνάσιο έκαναν καινούργιους φιλούς που κάνουμε αστεία και πλάκες. Επίσης, είμαι περίεργος να ζήσω την εμπειρία των εξετάσεων. Τέλος, πιστεύω πως θα μάθω εκπληκτικά πράγματα που δεν μπορώ να σκεφτώ και να φανταστώ. Αυτές είναι οι εγγυητώσεις μου.

Σεναρίο Βλαστάπουλος

Τον πρώτο μήνα μου στο γυμνάσιο ήμουνα πολύ αναστατωμένη. Ξυπνούσα χαράματα, όταν ήμουν στο σχολικό κόντευε να με πάρει ο υπνος, γιατί ο ήλιος δεν έλεγε να βγει πίσω από τα βουνά. Στο σχολείο πέρναγα ένα μεγάλο διάστημα της ημέρας. Όταν μετά γύρναγα στο σπίτι μου, ήμουν εξουθενωμένη, τα πόδια μου δεν με κράταγχον. Έτρωγα, ξεκουραζόμουν λίγο και μετά ξαναέπιανα δουλειά. Τέλειωνα, όταν πια ο ήλιος είχε δύσει. Τώρα όμως, όλα αυτά τα έχω συνηθίσει τα κάνω μηχανικά.

Νεφέλη Βλάχου

Την πρώτη φορά ήρθα με τους γονείς μου. Ντρεπόμουνα πάρα πολύ. Δεν ήξερα κανέναν εδώ. Τότε, γνώρισα ένα κορίτσι καινούργιο κι αυτό. Καθίσαμε στους καναπέδες και μιλούσαμε. Σιγά σιγά, πλησίασαν παιδιά που ήταν από το δημοτικό. Μας ρωτούσαν διάφορα πράγματα, κι εμείς τους απαντούσαμε. Σιγά σιγά, γνωριστήκαμε με τα παιδιά της τάξης μας. Έτσι γνώρισα φίλους και φίλες και, σιγά σιγά, έμπαινα στο κλίμα του γυμνασίου.

Maria Pivakárová

Στα μαθήματα δεν βλέπω πολλές διαφορές. Μπορεί να έχουμε καινούργια μαθήματα αλλά δεν είναι τόσο δύσκολα όσο νομίζαμε. Μπορεί να φταιέι, όμως, το ότι είμαστε οικόμη στην αρχή. Αν και σε λίγο θα τελειώσουμε το δεύτερο μήνα στο γυμνάσιο. Τέλος πάντων. Το σίγουρο είναι ότι αν και θέλουμε πολύ καιρό οικόμας οι ... «εξετάσεις» θα μας αλλάξουν τόσο, ώστε να τις σκεφτόμαστε από τώρα. Ελπίζω, πάντως, να είναι περιττό το όγχος που νιώθω κι εγώ αλλά και όλοι οι συμμαθητές μου.

Δεν νιώθω και τόσο καλά, γιατί θα μου όρεσε να ήμουν στο δημοτικό. Διότι είναι πιο εύκολα, ενώ τώρα στο γυμνάσιο τα πράγματα έχουν δυσκολέψει. Τα μαθήματα παιανδείγματος χάρη, κάποια είναι καινούργια για μας και μάλις αρχίζουμε να τα μαθαίνουμε. Άλλα κάποιες φορές μου αρέσει που είμαι γυμνάσιο, γιατί νιώθω ότι έχω μεγαλώσει και τώρα μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνη μου σε μερικά πρόγυμνατα αλλά όχι και σε δύο. Επίσης πρέπει να είμαστε χαρούμενοι γιατί τελείωσαν τα πρώτα 6 χρόνια και τώρα πάμε στα δεύτερα 6 χρόνια.

Για να μετρήσουμε πόσα χρόνια μάς μένουν: 1, 2, 3, 4, 5, 6... Τι λίγα!... Άλλα θα κάνουμε ν πομονή.

Αυτές είναι οι εντυπώσεις μου για το γυμνάσιο.

Εμμανουήλ Αραμπατζόγλου

Μόνο με τη σκέψη ότι φέτος θα μπω στο γυμναστιού είχα τρομοκρατηθεί. Καινούργια πρόσωπα, περισσότερα μαθήματα, η ουσιαστρότητα στο πακίσταν. Τέτοια περίμενα. Έκανα, όμως, λάθος! Οι καθηγητές μου είναι ευτυχώς πολύ καλοί και τα μαθήματα ευκολότερα απ' ό,τι νόμιζα. Έχουμε κάνει ήδη διαγωνίσματα τα οποία ήταν λίγο δύσκολα – ειδικά της βιολογίας – που δεν πήγα και τόσο καλά όσο φανταζόμουν.

Το πιο δύσκολο είναι οι παραπτήσεις που από φέτος θα αρχίσουν να πέφτουν βροχή. Τέλος πάντων. Το μόνο που μένει τώρα είναι ότι αρχίσουν οι κύκλοι ενδιαιφερόντων, όπου νομίζω ότι θα περνάμε καλά, αφού όλα τ' άλλα έχουν αρχίσει. Έχουμε πάει και μια εκδρομή που περάσαμε τέλεια, στο Λίντο. Αυτές είναι οι μέχρι τώρα εντυπώσεις μου για το γυμνάσιο, λοιπόν.

Ευαγγελία Κιερούτακη

Θα σας αφηγηθώ τις εντυπώσεις μου τον πρώτο μήνα παρουσίας μου στο Γυμνάσιο. Σπήν αρχή, φοβόμουν. Νόμιζα ότι στο γυμνάσιο όλα είναι δύστοκα. Τελικά, έκανα λάθος. Οι εντυπώσεις μου είναι θετικές. Οι καθηγητές μάς αντιμετωπίζουν με επιείκεια. Περνάμε ευχόριστα διοργανώνονται σχολικά πρωταθλήματα, κύκλοι ενδιαφερόντων και άλλες δραστηριότητες. Το συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι το γυμνάσιο είναι ωραίαστικό.

Ακρε Αιγαπίδακρε

Οι εντυπώσεις μου από τον πρώτο μήνα στο γυμνάσιο δεν είναι πολλές, διότι δεν έχουμε μπει ακόμα για τα καλά στο κλίμα του γυμνασίου.

Οι εντυπώσεις μου μέχρι τώρα είναι θετικές και αρνητικές. Οι θετικές είναι το ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, ότι είμαστε με τις παρέες μας και ότι οι καθηγητές συμπεριφέρονται πολύ σωστά απέναντι μας κι εμείς (προσπαθούμε) το διο προς αυτούς.

Τώρα..... οι αρνητικές, είναι το ότι τα μαθήματα όσο πάει αυξάνονται, το ίδιο γίνεται και στις υποχρεώσεις μας.

Αυτές είναι οι εντυπώσεις μου από τον πρώτο μήνα στο γυμνάσιο.

Abravá Magazín

Δεν είναι καθόλου εύκολο να περιγράψει κάποιος τι ουσιστάνεται τον πρώτο μήνα του στο γυμνάσιο. Δεν μπορεί να ζήσει ούτε χωρά ούτε λύπη. Ακόμα, παρά το γεγονός ότι έχουμε πάρει μια πρώτη γεύση από το Γυμνάσιο, δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε εύκολο, μέτριο ή δύσκολο. Σπηλαρχή, τις πρώτες δέκα μέρες, είχαμε γιώσει ένα συναίσθημα αγωνίας να μας κυριεύει και ένα φοβερό όγχος, για το θα αντικρίσουμε την προσεχή χρονιά να μας ταλαιπωρεί. Μετά από αυτές τις δέκα μέρες, κάποια πράγματα ξεκαθαρίστηκαν. Οι μαθητές και οι δάσκαλοι μπήκαν κατά κάποιο τρόπο σε ένα σουρωτήρι και χωρίστηκαν σε κατηγορίες. Άλλοι καλοί, άλλοι μέτριοι, άλλοι, που θα χρειάζονται βελτίωση και άλλοι που ήταν σπηλαρχή τους.

Μαθητές και καθηγητές, με ζήλο και επιμέλεια προσπαθούν να επιτύχουν, ο καθένας στον τομέα του. Οι καθηγητές, ορισμένες φορές, μπαίνουν σπηλαρχή της διαδικασίας να κάνουν παραστήση σε κάποιον, να κατασχέσουν ένα περίεργο αντικείμενο ή ακόμα και να πάνε κάποιον στον διευθυντή. Οι μαθητές, όταν οδηγούνται στον διευθυντή, βλέπουν τη διαδικασία πολύ οδυνηρή. Άλλα δεν είναι οδυνηρή μόνο γι' αυτούς. Για τους καθηγητές είναι χειρότερα τα πράγματα. Δεν αρέσει σε κανένα να γυρνάει την πλάτη του και να ακούει ότι χειρότερο χωρίσει ο ανθρώπινος νους. «Η στρίγγλα», «ο βλαισμένος» και άλλα τέτοια «αποφθέγματα» είναι μερικά από τα επίθετα με τα οποία χαρακτηρίζουν οι μαθητές τους δασκάλους.

Σε γενικές γραμμές, η εικόνα που έχω αποκομίσει για το σχολείο είναι πάρα πολύ καλή. Οι καθηγητές είναι αρκετά επιεικείς και υπομονετικοί. Από διδακτικής πλευράς, και πάλι δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Γενικά, προς στιγμήν τουλάχιστον, είμαι απόλυτα ευχαριστημένος.

Γιώργος Μαρανγάκης

Την πρώτη μέρα που κάναμε τον Αγιασμό, ένιωθα λίγο παράξενα. Ένιωθα πολύ μικρότερη από τα υπόλοιπα παιδιά των άλλων τάξεων. Σιγά-σιγά, μέρα με τη μέρα, όρχισται να προσαρμόζομαι, να γνωρίζω και να κοτανούω τους κανονισμούς του σχολείου, να μπαίνω, τέλος πάντων, στο κλίμα του γυμνασίου.

Μου όρεσε και μου έκανε εντύπωση η εκδρομή που πήγαμε στο τέλος του μήνα. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Εγώ, προσωπικά, δε βαρέθηκα καθόλου. Πήγαμε σε έναν ωραία διαμορφωμένο χώρο, με γήπεδα, κήπους και πολύ πράσινο, στο Λίντο. Μας είπαν πως θα πηγαίνουμε εκδρομή στα τέλη με αρχές κάθε μήνα.

Επίσης, έχουμε γράψει μέσα σ' αυτόν το μήνα, και τα πρώτα μας διαγωνίσματα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν δύσκολα, αλλά δεν ήταν και πανεύκολα! Όλοι οι καθηγητές είναι πολύ καλοί και τους συμπαθώ! Αυτές είναι οι εντυπώσεις μου, για την ώρα.

Χριστίνα Κουμαντζιά

Τώρα πια είμαι στο γυμνάσιο. Μου αρέσει το γυμνάσιο. Αρχίζω και μεγαλώνω. Αφήσα το δημοτικό και μπήκα σε μια τάξη ξεχωριστή. Τα μαθήματα είναι δύσκολα, αλλά τα πηγαίνω πολύ καλά. Υπάρχουν πολύ πιο πολλές



απαιτήσεις, οι δάσκαλοι είναι λίγο πιο αυστηροί στο γυμνάσιο, και πηγαίνουμε πιο πολλές εκδρομές. Στο γυμνάσιο, ειδικά στην 1η γυμνασίου, οι μεγαλύτερες τάξεις σού φαίνονται λες κι είσαι πολύ πιο μικρός, ενώ σε περνάνε ένα ή δύο χρόνια μόνο! Στο σπίτι δεν υπάρχουν πολλές ώρες για διασκέδαση, κάνουμε περισσότερες εκθέσεις και παίζουμε λιγότερο μπάλα. Αμέσως μετά το σχολείο, πηγαίνω σπίτι, τρώω, διαβάζω, βλέπω το βράδυ λίγη πηλεόραση και κοιμάμαι. Μετά που γυρίζω στο σπίτι είμαι πολύ κουρασμένος, αλλά αναγκαστικά κάνω τα διαβάσματα. Τα εξωσχολικά μαθήματα βαραινόντων πιο πολύ το πρόγραμμά μου. Ελπίζω τα μαθήματα του σχολείου να μην αυξηθούν κατά τη σχολική περίοδο, και οι βροχές να μειωθούν, για να μπορούμε να βγαίνουμε έχω στην ουλή του σχολείου και να παίζουμε. Στα διαλείμματα τις περισσότερες φορές βαριέμου, αλλά τώρα που πιστεύω να αρχίσουν τα πρωταθλήματα, θα αρχίσω να παίζω κάτι και να μην βαριέμαι.

Το γυμνάσιο μόλις άρχισε και έχω πολλή δουλειά μπροστά μου! Καλή επιτυχία σε όλους!

Μιχάλης Μηλαθιανάκης

Ο πρώτος μήνας στο γυμνάσιο μου φάνηκε και ωραίος και δύσκολος. Ωραίος επειδή είμαστε γυμναστόπαιδα, αλλά και επειδή κάναμε και εκλογές για πενταμελές, που δεν βγήκα, και για δεκαπενταμελές που είμαι μέστα. Ο πρώτος μήνας μου φάνηκε δύσκολος, επειδή έχουμε γράψει μερικά τεστ, αλλά και επειδή αρχίσαμε ένα καινούργιο μάθημα, τα Αρχαία. Τα Αρχαία είναι ένα από τα αγαπημένα μαθήματα. Και, τελικά, το συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι το Γυμνάσιο είναι ωραίο.

Γιώργος Καραγιάννης

Ο πρώτος μήνας παρουσίας μου στο γυμνάσιο ήταν πολύ ευχάριστος. Έγιναν πολλά ωραία πράγματα, όπως κάποιες εκλογές στην τάξη μας αλλά και σε όλο το γυμνάσιο.

Επίσης, πήγαμε μια εκδρομή στο Lido Soccer τη δεύτερη μέρα του Οκτωβρίου και παίζαμε ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ ωραίο!

Έχει περάσει κιόλας ένας μήνας που είμαι στο γυμνάσιο και δεν το έχω κατολάβει. Ενώ τα μαθήματα είναι πολλά και το διάβασμα πιο πολύ, ο πρώτος μου μήνας στο γυμνάσιο ήταν ευχάριστος και πολύ ωραίος.

Κωνσταντίνος Φεργαδάκης

Οι φίλοι τα ξαδέρφια και οι συγγενείς σε κάθε τους πρόταση ανέφεραν τη λέξη γυμνάσιο, που συνοδεύεται από τις λέξεις «διάβασμα, δουλειά» και τη φράση «δύνσκολα τα πράγματα φέτος». Εγώ το είδα με άλλα μάτια. Η πρώτη εβδομάδα ήταν, όπως κάθε σχολικής χρονιάς, γνωριμία με δασκάλους, με τα μαθήματα κ.τ.λ. Τη δεύτερη και τη τρίτη εβδομάδα είχε διάβασμα, άλλα πιστεύω πως δε θα με δυσκολέψει ουτό. Εννοώ ότι είχαμε τις άλλες χρονιές, θα έχουμε κι φέτος.

Το μόνο που δε μου αρέσει είναι ότι έχουμε 7ωρο κάθε μέρος. Γενικά δεν είναι τόσο «κακό» όσο λέγεται.

Μιχαέλα Διαλυνά

Έχει περάσει ένας μήνας από την πρώτη μου μέρα στο γυμνάσιο. Τα μαθήματα όσο περνάει ο καιρός, δυσκολεύονται όλο και περισσότερο. Τώρα χρειάζομαι αρκετά περισσότερο χρόνο για να διαβάσω. Οι ώρες του παιχνιδιού λιγότερον. Μπήκαν καινούργια μαθήματα. Σε σχέση με το δημοτικό είναι πιο πολλά. Έχουμε αρκετούς καθηγητές. Οι καθηγητές είναι πολύ αυστηροί. Έχεις συγκεκριμένο όριο απουσιών και, αν το περάσεις, μένεις στην ίδια τάξη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι κάθε ώρα είναι μια απουσία και ότι, αν μπεις μετά τον καθηγητή, παίρνεις απουσία.

Μαρία Αραβιάκη

Μου αρέσει πολύ το γυμνάσιο. Και όλοι οι καθηγητές, ιδιαίτερα ο κύριος Κληρονόμος. Θα ήταν καλύτερα αν δεν υπήρχαν τα τεστ, αλλά δεν πειράζει και αυτά ωραία είναι.

Τα μαθήματα είναι διαφορετικά, αλλά μέχρι τώρα στον ίδιο βαθμό δυσκολίας με την έκτη τάξη. Με τους φίλους μου, στην έκτη, δεν ήμασταν μαζί στα ίδια τμήματα, αλλά τώρα ήμαστε στο ίδιο τμήμα.

Με το να είμαι στο γυμνάσιο, νιώθω ανώτερος από το δημοτικό.

Τα μαθήματα είναι πολύ ωραία. Τα αγαπημένα μου είναι Βιολογία, Ο. Οδύσσεια. Αυτές είναι οι εντυπώσεις μου από το Γυμνάσιο.

Μανόλης Καζάνης

1. Όλα έχουν ένα σοβαρό πρόγραμμα, δηλαδή το κάθε μάθημα έχει το δικό του τρόπο μελέτης.
2. Τώρα πια όλα είναι πιο ενδιαφέροντα και έχουν πιο πολύ νόημα για μένα. Τα μαθήματα, οι καθηγητές κ.ά.
3. Οι καθηγητές είναι πιο αυστηροί και δεν αφήνουν τίποτα να περάσει (και καλά κάνουν).

Το Γυμνάσιο ήταν κάτι που με τρόμαξε για πολλούς λόγους, γιατί θα έφευγα από το πολύ μου σχολείο στο οποίο φοιτούσα έξι χρόνια και θα απομακρυνόμουν από τους φίλους και τις φίλες μου. Όμως, το ξεπέρασα γρήγορα.

Μαρία Ρουμελιωτάκη

Πριν ανοίξουν τα σχολεία και έρθω στο γυμνάσιο ένιωθα μια αδικαιολόγητη αμηχανία και άγχος. Όσο πλησίαζαν

οι μέρες τόσο το άγχος μεγάλωνε. Τώρα που έχει περάσει ένας μήνας, νιώθω μια γλυκιά ευχαρίστηση και αγχωτική συνάμα. Μου έρχονται στο μυαλό οι εντυπώσεις και οι σκέψεις μου, πριν ανοίξουν τα σχολεία, και φαίνεται αστείο, οι πρώτες ανοιχτήσεις ζεθωριάζουν, τις παίρνει ο χρόνος απ' τη μνήμη μου: τη θέση τους τη δίνουν σε συναντήσεις χαράς και λαχτάρας για μάθηση, αλλά αυτό εξαιρτάται από το μάθημα. Κάποια μαθήματα μου φαίνονται ενδιαφέροντα, μου δημιουργούν κάτι μέσα μου, κάνουν το κλικ, που λέμε, άλλα δεν μου προξενούν ενδιαφέρουν, αντιθέτως, είμαι παγερά αδιάφορη γι' αυτά. Δε μου φταιέι φυσικά, ο καθηγητής, αλλά το περιεχόμενο του μαθήματος δεν έχει ενδιαφέρον (μέχρι στιγμής). Στην αρχή, ομολογώ ότι φοβόμουν να έρθω γιατί νόμιζα πως ήταν κάτι το τρομακτικό, ότι δεν θα μπορούσα να' χω ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό μου, αλλά έκανα λάθος, ίσα ίσα που νιώθω πιο μεγάλη και μορφωμένη. Το μάθημα πια έχει γίνει σοβαρό, δεν είναι όπως στο δημοτικό, που δεν πρόσεχε μες στο μάθημα και γελούσα καμιά φορά. Τώρα οφελώ να παίρνω τις σωστές βάσεις της μόρφωσης. Αυτά είναι τα συναντήσεις μου για το γυμνάσιο και ίσως ν' αλλάξουν κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Αθηνά Ανδρουλιδάκη

Για κάθε γεγονός έχουμε και κάποιες εντυπώσεις. Υπάρχουν ευχάριστα και δυσάρεστα γεγονότα. Ένα γεγονός είναι ότι έρχεται ένας συγγενής από ένα μακρινό μέρος, όλος είναι όταν αλλάζεις τον τόπο κατοικίας σου και όλος είναι να πηγαίνεις σε ένα εντελώς διαφορετικό τόπο σχολείου, για το οποίο θέμα θα σας πω τώρα.

Από το Γυμνάσιο έχω πολλές εντυπώσεις, όλες είναι ευχάριστες και όλες δυσάρεστες. Θα σας πω πρώτα τις ευχάριστες. Ήταν να αλλάξω σχολείο, πράγμα το οποίο δεν ήθελα να γίνει, και τελικά δεν άλλαξα. Μερικά πρόγραμματα έχουν αλλάξει πολύ όμως, όπως το ωράριο μας και οι απουσίες που λογαριάζονται 7 για την κάθε μέρα που λείπεις. Άλλο ευχάριστο είναι ότι θα πηγαίνουμε κάθε μήνα εκδρομή! Α! Ξέχαστα να σας πω πως έχουμε και καινούργια μαθήματα, όπως Βιολογία, Αρχαιότητα, Όμηρο κ.ά. Και έχουμε για την κάθε μάθημα ένα δάσκαλο (ή δασκόλα). Επίσης ξέχαστα να σας πω πως όλα τα μαθήματα βαθμολογούνται με άριστα το 20! Αυτές ήταν, προς το παρόν, οι εντυπώσεις μου από το Γυμνάσιο.

Μαρία Ηλιάδη

Η σχολική χρονιά άρχισε, και οι ρυθμοί της καθημερινότητας άλλαξαν. Ο χρόνος για παιχνίδι μειώθηκε. Τα εξωσχολικά άρχισαν και τα μαθήματα μαζεύτηκαν ένα σωρό. Όλα φυσιολογικά, μέχρι στιγμής, εκτός από μία λεπτομέρεια. Είμαστε πια μαθητές της Α' Γυμνασίου. Και τονίζω τη λέξη «Γυμνασίου» γιατί είναι που κάνει τη διαφορά. Αυτή είναι που ουξάνει της απαιτήσεις, ανεβάζει τον πήχη ψηλά και μας προτρέπει να ενεργήσουμε αποδοτικότερα από ποτέ.

Τώρα το Γυμνάσιο έχει αρχίσει, και τα παιδιαρίσματα θελιωσαν, όχι για δλους, βέβαια. Τώρα γράφονται οι εντυπώσεις στο μυαλό του κάθε μάθητη, είτε ουτές είναι καλές είτε κακές. Εγώ γενικότερα έχω καλές εντυπώσεις

από το επίπεδο διδασκαλίας. Η συμπεριφορά των παιδιών προς εμένα είναι όριστη, και η προσοχή που μου δίνεται είναι υπερβολική αλλά συνάμα ευχάριστη.

Ελπίζω το επίπεδο του σχολείου μου να συνεχίσει το ίδιο κολά αλλά και κολύτερα. Ευχαριστώ όλους τους καθηγητές μου, που μου προσφέρουν χαρά και, παράλληλα μου γεμίζουν το μυαλό με ενδιαφέρουσες γνώσεις.

Κωνσταντίνος Μουσουράκης

Όταν ήρθα στο γυμνάσιο, νόμιζα ότι θα ήταν πολύ αυστηροί όλοι οι καθηγητές μου, αλλά, όταν πέρασε ο πρώτος μήνας, τότε γνωρίστηκα με τα παιδιά, και οι καθηγητές μου είναι καταπληκτικοί και φέρονταν ωραία, όχι μόνο σε μένα αλλά και σε όλα τα παιδιά. Κάποια μαθήματα είναι εύκολα, κάποια όλλα δύσκολα. Αν όμως είσαι συγκεντρωμένος μέσα στην τάξη, όλα είναι εύκολα. Εμένα πιο πολύ μου αρέσει το κτήριο, γιατί είναι πιο μεγάλο από το δημοτικό και πιο ωραίο. Έχει μεγάλες αίθουσες και ωραία θρανία. Έχει μια μεγάλη αίθουσα που είναι για πολλές χρήσεις, όπως για εκδηλώσεις και για το μάθημα της μουσικής.

Κατερίνα Μαρτιμανάκη

Πώς νιώθω, όταν γράφω ξαφνικό διανώνουμα:

Έχει ενδιαφέρον!

Εύη Μαραγκάκη

Βγάλτε κόλλες χαρτί! Τι θα πει αυτό τώρα απροειδοποίητα; Να πάρει! Ωχ, τα θυμάμαι όλα ή πάλι λάθος θα κάνω; Λες να προλαβαίνω να κάνω καμάλι επανάληψη στα γρήγορα; Κάθε φορά οι ίδιες σκέψεις, με την ίδια σειρά, στην ίδια αστραπιά ταχύτητα μέσα στο μυαλό μου. Μήπως προλαβαίνω να κάνω επανάληψη τώρα;

Μάνος Πεπονάκης

Όταν δεν έχω διαβάσει, κρύβομαι και δεν μιλάω και παρακαλώ τους Άγιους Αναργύρους να μη με εξετάσουν, ή, όν με εξετάσουν, να σκουντήσω το διπλανό μου, για να μου πει. Αν είμαι διαβασμένος, ετοιμάζομαι και περιμένω.

Τριαντάφυλλος Μπασύμπας

Όταν γράφω ξαφνικά διαγώνισμα μέσα μου δημιουργείται άγχος, και τις περισσότερες φορές ξεχνώ το μάθημα της ημέρας. Είναι τρομερά αιφνιδιαστικό και πολύ ογχώδες να έχεις στο μυαλό σου ότι γράφεις τεστ, που τις περισσότερες φορές δεν έχεις καν διαβάσει και τις όλλες φορές έχεις μερικές αιπορίες.

Αντώνης Μανίδης

Νιώθω: χάλια αγχωμένη, δυστυχισμένη και ξαφνιασμένη. Επίσης, νιώθω τα πόδια μου να τρέμουν, τα χέρια μου να ιδρώνουν και την καρδιά μου να χτυπάει πολύ δυνατά, έτοιμη να εκραγεί. Φυσικά, όλα τα παραπάνω δεν ισχύουν, όταν έχω διαβάσει!

Μαριεύα Καρκανάκη

Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάζομαι σύντοτα βάφω μαύρα. Αγχώνομαι και δεν σκέφτομαι πολύ καθαρά. Δεν μπορώ, όμως, να το αλλάξω και το ξεπερνώ. Ε, δεν είναι και τόσο τραγικό, τελικά!

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου στο γ1

Όταν ξαφνικά μου λένε «βγόλε ένα φύλλο και γράψε κάποιες ερωτήσεις», λογικό είναι εκείνη τη στιγμή να θέλω να ανοίξει η γη και να με καταπιεί, αλλά αυτό μόνο όταν ο καθηγητής μάς είχε πει να κάνουμε μια ανάγνωση. Άλλα αν είναι τεστ στο μάθημα της ημέρας, που έπρεπε να το μάθουμε αυτό είναι πιο εύκολο.

Μαρία Ιατράκη

Εξαρτάται, εάν έχω διαβάσει, νιώθω υπέροχα, έχοντας μια γενική νευρικότητα. Πολλές φορές, όμως, ισχύει και το αινιστρόφο, και τότε στην κυριολεξία με λούζει κρύος ιδρώταις, έχω μεγάλη ανησυχία για την τροπή των πραγμάτων, ανησυχώ για το πώς θα εκφραστώ. Εκνευρίζομαι όμως, όταν, ενώ έχω διαβάσει, δεν θυμάμαι αρκετά θέματα.

Μαρία Γαλλιού

Πολύ αγχωμένος αρχικά, αλλά ύστερα συγκεντρώνομαι και απαντώ στα θέματα. Η αγωνία δεν είναι μεγάλη. Κρατάει μόνο μέχρι να δούμε τα θέματα. Αν είναι δύσκολα ή δεν τα ξέρω, η αγωνία κορυφώνεται. Αν δεν είναι δύσκολα ή τα ξέρω, τότε δεν έχω αγωνία.

Μανόλης Ευθυμίου



Τεωριάνων Τσαΐνη

Να πω ότι τιώθω καλά ... δεν θα το έλεγα. Με πιώνει λίγο απροετοίμαστη, αλλά, αφού τα ξέρω, δεν έχω πρόβλημα. Τώρα, είναι και η άλλη περίπτωση, που την προτιγούμενη δεν διάβασα για κάποιο λόγο. Ε, τότε προσπαθώ να γνωρίσω ό,τι θυμάμαι.

Εβδίva Μαρκαντωνάκη

Από τη στιγμή που ο καθηγητής λέει «κλείστε τα βιβλία σας και βγάλτε μια κόλλα χαρτί», ένα ρίγος με διαπερνάει και νιώθω ένα παράξενο συναίσθημα. Παρ' όλο που προσπαθώ να θυμηθώ το μάθημα, έχω κολλήσει. Μετά από λίγο ξεκινώ και γράφω, αλλά, όταν τελειώσω, νιώθω όχυρο για το πώς έγραψα.

Μίνως Χρυσάκης

Εξαρτάται. Όταν είμαι διαβασμένη, νιώθω ωραία, γιατί μπορώ να το δείχω. Όταν δεν είμαι, όμως, υπόρχει ένα προβληματάκι ... Βασικά, το συναίσθημα που επικρατεί είναι η έντονη έκπληξη. Δεν μου αρέσουν τα ξαφνικά διαγωνίσματα. Θα προτιμούσα να μην υπάρχουν, αλλά, δυστυχώς, αυτό δεν είναι στο χέρι μου. Εν πάσῃ περιπτώσει νιώθω απίστευτη έκπληξη και αγχώνομαι σε τεράστιο βαθμό.

Αθηνά Μαστοράκη

Αισθάνομαι να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Είναι πολύ άσχημο συναίσθημα. Συνήθως ξεχνάω ότι έχω διαβάσει. Αυτό είναι το χειρότερο. Αιφνιδιάζομαι από το δύγχος, όταν ο καθηγητής λέει «βγάλτε μια κόλλα χαρτί». Τα χάνω. Σιγά σιγά, αν έχω διαβάσει σωστά, όλα επονέρχονται στη μνήμη μου (σπόγια).

Μαρία Αθανασάκη

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου

Αντί προλόγου

(Από την εκδήλωση που παρουσίασε το **α1** με
τη βοήθεια της καθηγήτριας κ. Ελευθερίας
Ιατράκη)

1941. Δύο αδέλφια, ο Χρήστος και η Δέσποινα, βιώνουν το τραγικό βράδυ του χαμού πης μητέρας τους. Η Δέσποινα ήταν μόλις τεσσάρων ετών και δεν θυμάτω πολλά, όμως ο Χρήστος ήταν δεκατεσσάρων. Το σπίτι τους βρισκόταν δίπλα ακριβώς από τα συμμαχικά καταφύγια.

Από ένα μοιραίο λόθιος του γερμανού πλότου, η βόμβα που προορίζόταν για τους συμμάχους πέφτει λίγα μέτρα πιο δεξιά με αποτέλεσμα να χαθούν άδικα δώδεκα οικογένειες και να τραυματιστεί σοβαρά η οικογένεια των παιδιών. Ίσως η μόνη σκηνή που έχει μείνει ανεξίηλη στη μνήμη τους είναι: Η μητέρα τους αιμόφυρη στα ερείπια του σπιτιού, ο πατέρας τους βαριά χτυπημένος, η Δέσποινα με τραύματα στο πόδι και ο Χρήστος, με κατεστραμμένο το αριστερό χέρι, να προσπαθεί να βοηθήσει την αδελφή του.

Τη στιγμή που ο καθηγητής το ανακοινώνει, αγχώνομαι πολύ και δεν είμαι σίγουρη αν θυμάμαι καλά το μάθημα, ακόμη και αν έχω διαβάσει. Η αγωνία και η αμφιχανία κρατά μέχρι να πάρω την κόλλα ή να ακούσω τα θέματα. Σπη συνέχεια, αν θυμάμαι τις απαντήσεις, ανακουφίζομαι και μετά, αγχώνομαι πιο πολύ για το αν θα προλάβω να γράψω, γιατί συνήθως τα ξωφρινικά τεστ είναι δεκάλεπτα.

Αθηνά Κληρονόμου

Απαίσια ως προς εμένα και μίσος ως προς τον καθηγητή.

Ιερώνυμος Κανιός

Όταν ακούω αυτές τις λέξεις την ώρα του μαθήματος, με πλημμυρίζει άγχος. Τεστ; Αφού δεν μας είχαν προειδοποιήσει. Αγωνία και φόβος με κυριαρχούν μέχρι να ακούσω τα θέματα. Τα ξέρω ή δεν τα ξέρω; Δεν θυμάμου τίποτα. Τελικά, διαπιστώνω ότι τα θέματα τα ξέρω, ειδικά όταν είναι εύκολα, και ανακουφισμένος παραδίδω την κάλλος μου.

Σάντα Αλέξης

Απαίσια, απαίσια και πάλι απαίσια. Όταν τα πεις προφορικά είναι καλά. Άμα σε βάλουν, όμως, να τα γράφεις ... Εδώ υπάρχει πρόβλημα! Κομπλάρεις, σου κόρβονται τα πόδια, ξεχνάς και αυτά που ζέρεις και δεν μπορείς να γράφεις λέξη. Και καλά αν έχεις διαβάσει, κάτι γίνεται. Αν όμως πην προηγούμενη το απόγευμα είχε «Βέροι στο δεξί», που παρακολουθείς πυρετωδώς, και δεν έχεις διαβάσει λέξη; Τότε, τι κάνεις; Απλά, γράφεις μηδέν! Κατολάβατε τώρα πόσο απαίσια νιώθουμε, όταν γράφουμε απροειδοποίητα.

Θεοδώρα Κοκκινίδη

Εκδήλωση 28^η Οκτωβρίου, απονομή βραβείων και επανεργο-

Ταυτότητα από πολλές μέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο, τα δύο αδέλφια μαζί με τον πατέρα τους βρέθηκαν στο σπίτι της θείας τους, αφού τώρα πια δεν είχαν μητέρα. Δυστυχώς είχε πεθάνει. Και η θεία τους, όμως, ήταν πολύ τολαιπωρημένη γυναίκα, και φυχικά καταβεβλημένη, γιατί μπροστά της οι Γερμανοί σκότωσαν το παιδί της και το σύζυγό της.

Τα χρόνια περνούσταν δύσκολα για τα μικρά αδέλφια. Ο πόλεμος επιτέλους τελείωσε, μα η Δέσποινα κι ο νεαρός τώρα Χρήστος έμεναν αχώριστοι. Μεγάλωναν με το κοινωνικό στήγμα της ορφανίας, αφού όποιος και αν τους έβλεπε φιλόθυμος: «για τα ορφανά».



1961. Η Δέσποινα έχει παντρευτεί και ο αδελφός της Χρήστος πάντα πλάι της, κατέχοντας το δικό του χώρο στην καρδιά της.

2006. Η Δέσποινα έχει πια γεράσει, είναι γιαγιά, η δική μου γιαγιά, και ο θείος Χρήστος πάντα πλάι της. Ο αδελφός της είναι τώρα ογδόντα ετών, και η γιαγιά μου εβδομήντα μένουν ακόμη αχώριστοι, όπως ήταν πάντα, έχοντας απομονώσει αυτό το κομμάτι της ζωής τους, τις θλιβερές μνήμες του πολέμου, κρατώντας το καταχωνιασμένο στα έγκοτα της ψυχής τους.

(Από ζωντανή μαρτυρία)
Χριστίνα Αεράκη αʃ

Κυριακή 29 Οκτωβρίου

9.30 το πρωί φτάνουμε στον Άγιο Νικόλαο. Κατεβαίνουμε από τα λεωφορεία και αρχίζει κατά κάποιο τρόπο το μαρτύριο. Στην αρχή ένιωθα πολύ δυνατός και πολύ παθιασμένος για αυτό που πήγαινα να κάνω. Στο ένα τέταρτο και λιγότερο όρχιστα να απελπίζομαι και μετά περίπου στη μέση, καταλαβαίνετε πώς ήμουνα. Ευτυχώς κόνομε στάση. Για δύο λεπτά... Μετά, και μέχρι να αρχίσουν οι ανηφόρες, ένιωθα σαν να μην υπήρχαν ανηφόρες στον κόσμο. Μα δεν ήταν αλήθεια.

Κατεβήκαμε σε ένα πολύ ωραίο δασάκι όπου κάτσαμε και φάγαμε για καμιά ώρα. Και τελικά από εκεί και πέρα όρχισε το μαρτύριο! Κατεβήκαμε και συνεβήκαμε φαράγγια και ανεβοκατεβήκαμε βουνά και μετά σταματήσαμε πάνω από μια πολύ ωραία λίμνη και περιμέναμε τα λεωφορεία. Ήταν μια πολύ εξουθενωτική άλλα πολύ ωραία μέρα.

Νεοκράτης Σαράντος, α2

Το πρωί ξεκινήσαμε με μια ώρα παραπόνων ύπνο, γεμάτοι κέφι. Επιβιβαστήκαμε στα λεωφορεία (το δικό μας ήταν διώροφο) και ξεκινήσαμε. Είχε πολλή ζέστη όταν φτάσαμε στο σημείο που θα αρχίζαμε το περπάτημα και βγάλαμε τα ρούχα που όλο ανησυχία μας είχαν φορτώσει οι μαμάδες. Ξεκινήσαμε τον ποδαρόδρομο που δεν είχε τέλος και μετά από πολλή ώρα, μέσα από πολλά τοπία μυρωδιές, βουγητά και ιδρώτα φτάσαμε σε ένα ωραίο μέρος με ένα μεγάλο δέντρο. Εκεί παίζαμε τα παιχνίδια του προσανατολισμού. Μόλις τα τελειώσαμε, φάγαμε και συνεχίσαμε το δρόμο.

Φτάσαμε σε ένα χωριό απ' όπου από και αγοράσαμε πράγματα του πολιτισμού, όπως: πατατάκια, κόκκινες, ονυαφυκτικά κ.ά. Πήραμε πάλι ένα μακρύ δρόμο, που περνούσε μέσα από πολλά και ωραία μέρη. Μετά από ώρα φτάσαμε στα λεωφορεία και πήραμε το δρόμο για το Ηράκλειο. Όταν φτάσαμε, ήμασταν κουρασμένοι, άλλα περάσαμε πολύ ωραία. Αυτές οι εκδρομές μάς έμειναν αξέχαστες από πέρυσι και θα μας μείνουν και φέτος.

Ημέρα φυσιολατρισής εκδρομής

Φέτος ήταν η πρώτη φορά που πήγα σε φυσιολατρική εκδρομή του Παγκρήτιου. Μπήκαμε στα πούλμαν και φτάσαμε στον προορισμό μας. Αμέσως όρχισε η φοβερή διαδρομή και οι ώρες πέρασαν σαν να ήταν κάποια ασήμαντα δευτερολεπτάκια. Περάσαμε το δρόμο απέναντι και αντικρίσαμε ένα στενό, επικίνδυνο και απόκρημνο φυσικό δρομόκι. Άρχισε το κουραστικό αργό περπάτημα, μια αγέλη από κατσίκια-παιδιά, αυτά ήμασταν εμείς. Μετά από δυο ώρες φτάσαμε στο χωριό Κρούστα,



που ήταν ένα μικρό παραδοσιακό και όμορφο χωριουδάκι το οποίο δέχτηκε μια μεγάλη παρέα από κατσικοπρόβατα, τα οποία ήμασταν εμείς. Το περίπτερο της Μαρίκας αποδείχθηκε κερδοφόρο. Η κ. Μαρίκα

δεν ήξερε να βρει τα ρέστα στα μεγάλα ποσά. Έστερα αρχίσαμε πάλι το περπάτημα, το οποίο πλέον ήγιε αρκετά διασκεδαστικό με τους καλούς και τις καλές φιλούς και φίλες. Πήγαμε στο Καλό Χωριό, το οποίο μου προξένησε φτωχική μεν, πλην ευωδιαστή εντύπωση. Τέλος, μπήκαμε στο πούλμαν και αρχίσαμε τις τρέλες. Αυτή η συγκέντρωση των παιδιών και των καθηγητών εκτός σχολείου ήταν πολύ ωραία και δημιουργική. Και για όλα αυτά ο Θεός μας βοήθησε, για να έχουμε μια ωραία ζωή.

Γκίκας Μιχαήλος, β'

Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία και σίγουρα θα πάω και στην επόμενη φυσιολατρική εκδρομή.

Αφού περπατήσαμε αρκετή ώρα, το τοπίο έδειχνε ακόμα πιο ωραίο, αφού απομακρυνόμασταν από την καθημερινότητά μας, τους μεγάλους δρόμους, τη φασαρία. Ανεβήκαμε κάτι βραχάκια, τα οποία για να πω την αλήθεια, με κούρασταν λιγάκι, έπειτα πήραμε μια ευθεία. Φτάσαμε σε ένα χωριό, τον Κρούστα κι έπειτα συνεχίσαμε το ευχάριστο, όμορφο, μαγευτικό, άλλα... λίγο κουραστικό ταξίδι μας. Ανεβήκαμε σε ένα βουνό με διάφορα λουλούδια τριγύρω και μου έδινε την εντύπωση ότι ήμον γένος με τη φύση. Διάφορα όμορφα δέντρα εμφανίζονταν μπροστά μου. Τα πουλάκια κελατηδούσαν και έπαιζαν ένα όμορφο, μελανικό τραγούδι που με χαλάρωνε. Εγώ και κάποια άλλα παιδιά απομακρυνθήκαμε από το υπόλοιπο γκρουπ και χαθήκαμε. Απελπισμένοι και στεναχωρημένοι δε χάσαμε το κουράγιο μας και τελικά βρήκαμε το σωστό δρόμο. Αυτή τη φυσιολατρική εκδρομή δε θα την ξεχάσω ποτέ.

Αδελαΐδα Τράπαλη, α2

Όπως καταδιαβαίνετε, ήταν πολύ κουραστική μέρα αλλά και πολύ ωραία ταυτόχρονα.

Γιάργος Μπιμπέρης, α2

Προχωρούσαμε αρκετή ώρα. Φωνές, τραγούδια, βογγητά ακούγονταν από τα παιδιά, καθώς προσπαθούσαμε να ανέβουμε το μονοπάτι. Μερικοί σταματούσαν κάτω από τα δέντρα σε βράχους να ξεκουραστούν, να πιούν λίγο νερό και να συνεχίσουν. Σε λίγο, σταματήσαμε όλοι μαζί στον Κρούστα. Πήγαμε και βρήκαμε ένα φυλικοτζίδικο. Όσοι ήταν τυχεροί πρόλαβαν να πάρουν νερό. Φύγομε απ' τον Κρούστα, βαδίζαμε αρκετή ώρα, μέχρι να κάνουμε την επόμενη στάση. Σταματήσαμε σε ένα μέρος με γρασίδι και σκιά. Εκεί φάγαμε, μερικά παιδιά παιζανε με τον κ. Φώντα, όλοι εξερεύνησαν το μέρος, όλοι συζητούσαν, όκονγαν μουσική και όλα σκαρφαλώνανε σε ένα δέντρο και ποιος ξέρει τι κάνουνε εκεί πάνω! Ήρα να φύγουμε. Προχωρούσαμε. Εγώ, με μια φωτογραφική μηχανή στο χέρι δεν χόρταινα να βλέπω και να ακούω την φύση. Σταματήσαμε πάλι σε ένα ξωκλήσι. Δεν κάναμε πολλά εκεί. Σανά περπάτημα, ώσπου να φτάσουμε στο Καλό Χωριό, όπου μας περίμεναν τα πούλμαν. Στο πούλμαν περάσαμε επίσης πολύ ωραία, αν και κουρασμένοι. Όταν γύρισα στο σπίτι, ήθελα να περιγράψω όλα αυτά στους γονείς μου. Μα δεν μπόρεσα. Είπα: «Ωραία περάσαμε. Καληνύχτα.» Έβολα τις πιτζάμες μου και έπειτα για ύπνο.

Βασιλίνα Υφαντή, α2

Χτες η διαδρομή μας Κρούστας - Καλό Χωριό στο Λασθί ξεκίνησε με τρία χιλιόμετρα μεγάλη ανηφόρα με πέτρες κι αγκάθια, λες και ανεβαίναμε σε ένα στενό Γολγοθά και κάθε φορά που το μονοπάτι δυσκόλευε, φώναζα πίσω στο Σουργιά να μην δει τι τον περιμένει. Όταν το μονοπάτι έγινε χωματόδρομος, κάναμε μια στάση δύο λεπτών αλλά ο κ. Φώντας ούτε που ήθελε να ακούει τη λέξη στάση.

Νίκος Χαραλαμπάκης, α2

Λοιπόν χθές, Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2006, ήταν η πρώτη μας φυσιολατρική εκδρομή. Από την προηγούμενη μέρα είχα φτιάξει την τσάντα μου και τα φαγητά ήταν όλα έτοιμα! Κοιμήθηκα νωρίς, για να είμαι ξεκούραστη! Μόλις ξύπνησα την Κυριακή είχα μια ανυπομονήσια να έρθει η ώρα να φύγουμε για την εκδρομή. ... Μου άρεσε πολύ η εκδρομή και είμαι σίγουρη πως θα ξαναπάω και στις υπόλοιπες φυσιολατρικές εκδρομές.

Τ.Γ. Δεν θα ήταν τόσο ωραία εάν δεν ήταν ο κ. Φώντας.
Κοραλία Μιχαήλου,
α2

Λοιπόν, τις υπόλοιπες εκδρομές, δεν τις χάνω με τίποτα. Ήταν τέλεια!

Φιλομήλα Φραϊδάκη, α2

Αυτή η εκδρομή ήταν το κάτι όλο. Ξύπνησα με χαρά για να περπατήσω. Ο κ. Φώντας ήταν πολύ καλός μαζί μας και μας έδειξε το μέρος όλο κέφι και χαρά. Αυτοί που δεν ήρθαν έχασαν πολλά. Γέμισαν τα πνευμόνια μας καθαρό αέρα. Κουραστήκαμε πολύ άλλα όχιζε περισσότερο από το να καθόμαστε σπίτι και να βλέπουμε πτηνοράστη. Όλοι μαζί συνεργαστήκαμε για να περάσουμε ωραία, άλλα και να περάσουμε όλο αυτόν το Γολγοθά! Θέλω πολύ να ξαναπάω, να γνωρίσω κι' όλλα μέρη και να γεμίζω καθαρό αέρα.

Ελίζα Μαυρουδή, α2

Όλοι περνούσαμε καταπληκτικά! Μετά όρχισε το πιο εύκολο και δύσκολο μαζί, το κατέβασμα. Μερικοί έτρεχαν, με αποτέλεσμα να πέσουν. Όλοι γελούσαμε. Στο μονοπάτι οι πέτρες γυρνούσαν, τα δέντρα μάς τσιμπούσαν, άλλα κανέναν δεν του ένοιαζε, γιατί όλοι περνούσαν καταπληκτικά! Μετά, κατά τις δύο πρεθήκαμε σε ένα χωριό, όπου μας περίμεναν τα σχολικά. Κανείς δεν ήθελε να φύγει. Άλλα και ο γυρισμός με τα πούλμαν ήταν διασκεδαστικός.

Ράνια Σεβαστάκη, α2



Σπην εκδρομή αυτή, όπως και σε όλες τις προηγούμενες, πέρασα φανταστικά. Εγώ προσωπικά δεν πάω σ' αυτές τις εκδρομές τόσο για τη φύση, όσο για την παρέα. Εντάξει δεν μπορώ να πω, μια χωρά ήταν το τοπίο. ... Από φυσιολατρική πλευρά πιο πολύ μου άρεσε το μονοπάτι που ακολουθήσαμε. Ήταν πολύ απότομο και επικίνδυνο και οδηγούσε στο χωρίο Κρούστα. Ήταν φοβερά και μοκάρι να οργανωθούν και όλες τέτοιες παρόμοιες εκδρομές.



πολύ μου άρεσε το μονοπάτι που ακολουθήσαμε. Ήταν πολύ απότομο και επικίνδυνο και οδηγούσε στο χωρίο Κρούστα. Ήταν φοβερά και μοκάρι να οργανωθούν και όλες τέτοιες παρόμοιες εκδρομές.



*Έκτορας
Καλλέργης, β'*

Αυτή η εκδρομή μού δημιούργησε υπέροχα συναισθήματα. Και στο πούλμαν με τα γέλια και τις φωνές των παιδιών ήταν ακόμα καλύτερα. Ελπίζω να γίνουν πολλές ακόμα φυσιολατρικές εκδρομές.

Κάλλια Φανουράκη, α2

Όπως είναι γνωστό, τα παιδιά του Γυμνασίου, πήγαν μια φυσιολατρική εκδρομή. Η εκδρομή αυτή είχε σκοπό να περπατήσουμε από το Μαρδάτι έως τον Κρούστα και έπειτα να φτάσουμε στο Καλό Χωριό. Η διαδρομή ήταν πολύ ωραία, άλλα συγχρόνως πολύ κουραστική. Σπην πρώτη στάση, δηλαδή σε ένα δάσος στο Μαρδάτι, καθίσαμε και φάγαμε, ξεκουραστήκαμε και στο τέλος παίζαμε παιχνίδια προσανατολισμού. Η επόμενη στάση, περνώντας μέσα από ένα μικρό φαράγγι, ήταν σε μια εκκλησία στον Κρούστα. Εκεί ήταν πολύ όμορφα. Ισως επειδή είχαμε να ξεκουραστούμε για πολλή ώρα.

Τέλος, φτάσαμε στο Καλό Χωριό. Η ... συγκίνηση ήταν μεγάλη! Με τα πόδια μας ταλαιπωρημένα από το περπάτημα μπήκαμε στο πούλμαν και κουρασμένοι, βολευτήκαμε στα καθίσματα, περιμένοντας πώς και πώς να πάμε στα σπίτια μας. Παρ' όλη την κούρασή μας θα περιμένουμε και την επόμενη φυσιολατρική εκδρομή.

Μαρία Κατσιδονιωτάκη, α1

ΔΙΜΕΡΙΚΣ

(ή ληρολογήματα ή ποιήματα ανοησιών — *poems of nonsense*)

Τα λίμερικς είναι μικρά ποιήματα με κωμικό περιεχόμενο, συχνά χωρίς νόημα. Ομοιοκατόληκτούν οι στίχοι 1,2 και 5 και οι στίχοι 3 και 4. Μεγάλος μάστορας αυτών των ποιημάτων ήταν ο Edward Lear που τα συνέδεε με σκίτσα. Στα ελληνικά έγραψε λίμερικς ο Γιώργος Σεφέρης.



*Από το «Book of nonsense»
του Edward Lear:*

Ήταν ένας Γέρος Άντρας απ' τα Βόρεια,
Που έπειτε σε μια χύτρα κρεατόζουμον, πελώρια.
Μα ο μάγιειρας που τον είδε όταν έπειτε
Μ' ένα γάντζο τον φάρεψε και τον έσωσε,
Κείνο το Γέρο Άντρα απ' τα Βόρεια.

Μετάφραση: Νέστορας Αρχοντάκης, β'

Και ένα ληρολόγημα του Γιώργου Σεφέρη

Είτονε μια γριά απ' το Λασθί
που μια Λαμπρή κατάπτε ένα ρεβίθι.
Όταν είπε: «Θέλω κι' άλλο!»
έγινε κακό μεγάλο
και χάθηκε η γριά με το ρεβίθι.



Εγινε ωρά για άλλο λεβί
Τις μια Λαμπρή κατάπτε ρεβίθι
«Θέλω κι' άλλο!»
Έγινε κακό μεγάλο
και χάθηκε η γριά με το ρεβίθι



Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες και το **Λεύκωμα αποφοίτων του Λυκείου**. Στα παιδιά π ο ν αποφοίτησαν ευχόμαστε κ α λή σταδιοδρομία σ τις

ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

Οι χαμηλές πτήσεις είναι ιδιαίτερες για πατεράδες. Μέσα από αυτό το όλμπουμ, παρουσιάζεται όλη η ασέβεια του παιδιού προς τον πατέρα. Το παιδί, με ζήλο και επιμέλεια, προσπαθεί να βρει τα ευαίσθητα σημεία του κακομοίρη πατέρα και να τον κάνει να αναστενάξει. Παρότι γεγονός ότι ο πατέρας τσαντίζεται με τη συμπεριφορά του βλασταριού του, ποτέ δεν παύει να το αγωπάει και ισχυρίζεται ότι περιμένει μεγάλα πράγματα από αυτό. Από την άλλη, το βλαστάρι δεν γίνεται καλό. Κάνει ό,τι μπορεί για να τον ταλαιπωρήσει. Διαβάστε το όλμπουμ αυτό. Θα με θυμηθείτε.

SHOW BUSSINESS

Πρόκειται για την - κατά τη γνώμη μου - καλύτερη συλλογή του Αρκά, μετά τον Ισοβίτη. Αναφέρεται σε δύο κλασικούς θιάσους, οι οποίοι ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον. Η μεν Θέκλα, το κορίτσι με τα γένια, που είναι καταδικασμένη να συνεργάζεται με έναν κρετίνο, ένα γόγη φιδιών και μιαν ασώματο κεφαλή, ψάχνει από χλιες μεριές να βρει τι θα μπορούσε να αποδώσει αυτός ο θίασος. Ο δε Χλέμπουρας, με τη βοήθεια της εκπαιδευόμενης αρκούδας του, του Βαγγέλη, προσπαθεί να διασκεδάσει το κοινό και να σπάσει το μονοπώλιο της Θέκλας. Πηγαίνει σε απόκρημνες περιοχές, σε απομονωμένα νησιά, άλλα πάντα απογοητεύεται όταν βρίσκει την τοκμέλια «Θέκλα». Το κορίτσι με τα γένια, θεωρεί ότι δεν έχει πια στον ήλιο μοίρα, και συνήθως, τους προβληματισμούς του τους πληρώνει ο δύσμοιρος Βαγγέλης.

Ο ΙΣΟΒΙΤΗΣ

Το διαπεραστικό και για όλες τις περιστάσεις χιούμορ του Αρκά, στο όλμπουμ του Ισοβίτη, δεν έχει όρια. Πρόκειται για έναν πουριτανό ισοβίτη, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή από δικαστική πλάνη. Θεωρεί τις συνήθικες διαβίωσης μεσαιωνικές και διαμαρτύρεται διαρκώς για το λάθος που τον έσπρωξε στη φυλακή.

Τα κατατόπια της φυλακής, τις συνήθειες και τις λόξες των συγκρατούμενών του του μαθαίνει ο Μοντεχρήστος, ένα ποντίκι, που δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο και εμπορεύεται τα πάντα. Ο μόνος του σκοπός είναι να αποστομώσει τον Ισοβίτη. Άς πούμε, όταν ο Ισοβίτης μονολογεί και διαμαρτύρεται για τις μεσαιωνικές συνήθικες διαβίωσης στα κελιά των φυλακών, ο Μοντεχρήστος του απαντά : «*Ισοβίτη, για μένα η φυλακή είναι ένας ολόκληρος κόσμος, ενώ για σένα ολόκληρος ο κόσμος είναι μια φυλακή*». Και αμέσως μετά μονολογεί : «*Μα πών τα βρίσκω και τα λέω*». Αυτά και άλλα πολλά, σε μία σειρά όλμπουμ που τη συνιστώ ανεπιφύλακτα και σε μικρούς και σε μεγάλους.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΡΚΑ



Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ

Είναι μαζί με τα Πειραματόζωα, η μόνη σειρά που συνεχίζει ο Αρκάς.

Ένας κοινός άνθρωπος πεθαίνει και πάει στον Παράδεισο. Εκεί τον υποδέχεται ένας όγγελος, καλοπροσαίρετος μεν, με στατανικό χιούμορ δε.

Εκεί οι διαφωνίες μεταξύ τους είναι έντονες. Ο όγγελος δεν μπορεί να ωριμάσει και να σταματήσει τις αηδίες, και

ο θανάτων δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος απ' αυτόν. Εκτός από το δίδυμο της συμφοράς, ένας τρίτος, παρείσακτος, ο διάβολος, επισκέπτεται καμιά φορά το συνάδελφό του και υπόσχεται γέλιο και διασκέδαση. Σε γενικές γραμμές, δεν είναι ένα από τα καλύτερα όλμπουμ, άλλα κι αυτό διαβάζεται πολύ ευχάριστα



Γενικό συμπέρασμα: Αν η σκιτσογραφία σας θα βαθμολογούνται με άριστα το 20, τότε ο Αρκάς θα έπαιρνε 40.

ΤΑΙΝΙΕΣ**Τι είδαμε**

◆ Στις 3 Νοεμβρίου, στα Ιωάννινα πέφτει η αυλαία του «Κάδικα Ντα Βίντσι». Εκτός από τον Νταν Μπράουν, που θέλησε να παρευρίσκεται εκεί, θα είναι και διάφοροι συντελεστές της ταινίας.

◆ Η αυλαία του "Tokyo Drift" πέφτει στις 4 Νοεμβρίου, στην Αθήνα. Παρά το γεγονός ότι στις άλλες χώρες η ταινία θα συνεχιστεί για μία ακόμα εβδομάδα, η Village Cinemas θέλησε να αποσύρει την ταινία.

Τι θα δούμε

◆ Κάποιες μέρες έμειναν για την έναρξη της ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί ο Βασιλης Χαραλαμπόπουλος, «Πέντε λεπτά ακόμα». Η διάρκεια της ταινίας δεν πρόκειται να είναι μεγάλη, αλλά στις ταινίες δε μετράει η ποσότητα μετράει η ποιότητα.

◆ Ο Νίκολας Κέητζ αποφάσισε να γράψει ένα σενάριο, να σκηνοθετήσει μία ταινία και να πρωταγωνιστήσει σ' αυτήν. Πρόκειται για ένα θρίλερ ονόματι «Θάνατος στο μοναστήρι». Παρά το γεγονός ότι ο Νίκολας παιζει και σε όλη ταινία αυτήν την περίοδο, πιέζεται λίγο και τα καταφέρνει περίφημα. Η ταινία αρχίζει στις 27 Οκτωβρίου. Αξίζει να τη δούμε.

ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ

ΣΗΡΙΑΛ Οι μοιραίοι πέντε πάνε για μία συναρπαστική συνάντηση στο σπίτι του υποτιθέμενου Μανοβιρογιαννάκη Παύλου.

Εκεί, όπως πάντα, πιάνονται από τους «μαυροπουκαμισάδες»... Τα υπόλοιπα είναι μυστικά...

Μία βλάβη στο διακομιστή μάς αποδιοργάνωσε και δε μας επέτρεψε να βρούμε πληροφορίες για περισσότερα σήριαλ.

Γιώργος Μαρανγάκης αι

ΥΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

◆ Αφού το σύμπαν διαστέλλεται, γιατί κάθε μέρα δυσκολεύομαι όλο και περισσότερο να βρω να παρκάρω;

◆ Οι Αρχαίοι Έλληνες είχαν Αρχαίους Έλληνες;

◆ Τι ξεχνάεις η αφηρημένη τέχνη;

◆ Πού ακριβώς είδε το «ώλογο» ή τον «κάμπο» αυτός που αποφάσισε να δώσει όνομα στον «ιππόκαμπο»;

◆ Αν ένα ζιγκ-ζάγκ στοκαπάτσει στη μέση, λέγεται «ζιγκ» ή απλώς ευθείας; Άνθυγραμμα τρύμα! Αγεαμέτρητε;

◆ Πόσο γρήγορα πρέπει να πίνεται, επιτέλους, ο «στιγμαίος» καφές;

◆ Γιατί το μικρόφωνο του τηλεφώνου έχει περισσότερες τρύπες από το οικουστικό; (Παπτερχατάς ανάποδα! Το ακοιτεύτικο έχει τη πελλέτη τρύπα)

◆ Τα φάρια πώς καταφέρνουν να κολυμπάνε με γεμάτο στομάχι;

◆ Αφού τα λαγοπόδαρα φέρνουν τύχη, γιατί οι λαγοί καταδίγουν στιφάδο;

◆ Γιατί χρειάζονται πλύσιμο οι πετσέτες του ντους, αφού όταν τις χρησιμοποιούμε, είμαστε καθαροί;

◆ Πώς λέγεται η «φέτα» πριν κοπεύει;

◆ Τα ATM των τραπεζών (Αυτόνομη Γοργονάς Μητρώος) γιορτάζουν της Αναλήψεως;

◆ Γιατί τις λέμε αυτομικές βόμβες, αφού σκοτώνουν πολλούς;

◆ Ο Τεν-Τεν δεν θα έπρεπε να λέγεται Twenty;

◆ Οι αναλφάβητοι ψωνίζουν στα Άλφα-Βήτα;

ΤΟ ΛΑΓΑΝΗΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ.

Απ' τον Καφά. Είν' όλ' αυτά τα πράγματα πολύ παλιά - το σκάτσι, και το πλοίο, και το αλόγονα.

Κ. Π. Καβάφης. «Του πλοίου».

**ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΝ****“ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ”,**

Άναχωρήσεις έξι Ήρακλειου κάθε Τετάρτη και Κυριακή διά Περιά.
Μόνον το «Ακρόπολις» έσταθη Ικανόν να τηρήσῃ άδειάκοπα και ποτέτικα τα δρομολόγια του,

Πρωταρχός Λιμενάρχης της ΕΛ. Δ.

*Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς
τους ίδιους.*

Κ.Π. Καβάφης. «Η πόλη»

