



ΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Μηνιαίο ενημερωτικό φύλλαδιο

Οκτώβριος 2005

Πλω-μπροστά γ' Απόδημηριού
στο ίμπα του χριστιανού

Δημογοκό

1

Οκτώβριος είναι ο δέκατος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου με διάρκεια 31 ημερών. Η ονομασία του προέρχεται από τη λατινική λέξη octo (=οκτώ), επειδή στο αρχαίο δεκάμηνο ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν ο όγδοος στη σειρά των μηνών. Στη συνέχεια έγινε ο δέκατος μήνας του έτους, διατήρησε όμως την αρχική του ονομασία.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Την **Τρίτη 4 Οκτωβρίου**, πραγματοποιήθηκε η πρώτη από τις φετινές εκδρομές-περιπάτους.

Την **Τετάρτη 12 Οκτωβρίου**, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους γονείς της β' και γ' τάξεως. Ο Γυμνασιάρχης, μετά από μια σύντομη εισήγηση, σχετικά με τον προγραμματισμό της νέας σχολικής χρονιάς, έδωσε το λόγο στη φιλόλογο κ. Ελευθερία Ιατράκη, η οποία ανέπτυξε το θέμα «Εφηβεία και σχολική ζωή». Οι παρευρισκόμενοι γονείς, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συμμετείχαν στη συζήτηση, εκφράζοντας τους προβληματισμούς και τις σκέψεις τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσέλευση των γονέων δεν ήταν η αναμενόμενη, και, για το λόγο, αυτό δεν κατέστη δυνατή η ανάδειξη



Στη συνέχεια, κάλεσε κοντά της μια ομάδα δέκα μαθητών και παρουσίασε μια θεατρική άσκηση, που ακοπό της είχε να αποδείξει το πώς μπορούν τα άτομα να λειτουργούν ως ομάδα. Ακολούθησε δεύτερη άσκηση, που στόχο, ωστότε τη φορά, είχε να δείξει το κατά πόσο μπορεί κάποιος να έχει συνείδηση των κινήσεων του σώματός του. Έπειτα, η ηθοποιός ανέγγινε το ποίημα του Οδ. Ελύτη «Το παιδί με το γρατζουνισμένο γόνατο» και ζήτησε από τους μαθητές να κλείσουν τα μάτια, να ταξιδέψουν στη μαγεία των στίχων και, μέσα απ' αυτούς, να ανασύρουν εικόνες από τη δική τους ζωή.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις προσωπικές απώψεις που εξέφρασαν οι μαθητές και με τον αποχαιρετισμό της κ. Λαζαρίδου, μέσα σε ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα.



Την **Κυριακή 16 Οκτωβρίου**, ημέρα Κυριακή, πραγματοποιήθηκε η πρώτη φυσιολατρική εκδρομή του έτους.

Το πρωί της Κυριακής, λοιπόν, στις 8.15', έπρεπε όλα τα παιδιά να έχουμε συγκεντρωθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Το κάθε παιδί κρατούσε μαζί του μια τσάντα με τρόφιμα και τα ρούχα που έπρεπε, για να μην κρυώνει. Προορισμός ήταν το οροπέδιο «Κορίτσι» και, στη συνέχεια, το «Βρωμονερό». Οι συνοδοί καθηγητές μας ήταν η κ. Ειρήνη Παπαθανασίου, η κ. Σοφία Ατσαλάκη, ο κ.



Δημήτρης Κληρονόμος και ο κ. Νίκος Κοπιδάκης. Επίσης, μαζί μας είχε έρθει και ο κ. Ξενοφώντας Σπινθάκης με το συνεργάτη του κ. Βαγγέλη, που μας βοήθησαν και οι δύο στην ανάβαση μας στο βουνό.

Ξεκινήσαμε, λοιπόν, από το Μουσείο για τα Ανώγεια, απ' όπου θα ξεκινούσε η πεζοπορία. Μέσα στο Λεωφορείο η διαδρομή ήταν πολύ διασκεδαστική. Είχαμε γίνει όλοι μια παφέα και τραγουδούσαμε, λέγαμε ανέκδοτα, γελούσαμε, περνούσαμε θωμάσια.



Όταν φτάσαμε και κατεβήκαμε από το Λεωφορείο, δεν φαντάζεστε το τασουχτέρο κρύο που έκανε. Ο κ. Φώντας μάς είπε να φορέσουμε ό,τι ρούχα κρατούσαμε μαζί μας. Ξεκινήσαμε την πεζοπορία. Μετά από 30 λεπτά, κάναμε την πρώτη μας στάση στο εκκλησάκι του Αγίου Αριστείδη. Ένα υπέροχο ξωκλήσι πάνω σ' ένα ύψωμα.

Στη συνέχεια προχωρήσαμε για περίπου μιάμιση ώρα, μέχρι το οροπέδιο «Κορίτσι». Ακολουθήσαμε ένα μονοπάτι για να καταλήξουμε στο «Βραμονερό», όπου κάνωμε και τη μεγαλύτερη στάση. Εκεί φάγωμε και παίξαμε.

Ο κ. Φώντας είχε οργανώσει κάποια παιχνίδια για να περάσει ευχάριστα η ώρα. Στο «Βραμονερό» υπήρχε, επίσης, ένα ξωκλήσι, του Αγίου Γεωργίου. Εκεί καθίσαμε περίπου μια ώρα και μετά προχωρήσαμε για τον Κρουσώνα. Η διαδρομή αυτή ήταν η μεγαλύτερη. Στην φρχή είχε μονοπάτι και μετά χωματόδρομο. Κάποιοι κουράστηκαν και ο δρόμος τους φιανόταν ατελείωτος. Μετά από μια ώρα πεζοπορία, φτάσαμε στον Κρουσώνα, όπου και μας περίμενε το Λεωφορείο, για να γυρίσουμε πάλι στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Η ειδρομή αυτή ήταν φανταστική, μου άρεσε πάρα πολύ και ευχάριστως θα πάω και στην επόμενη. Ήταν μια μοναδική εμπειρία, που μπορεί να μην ξαναζήσω με τους συμμαθητές μου και τους φίλους μου. Ελπίζω και οι ιππόλοιποι να πέρασαν καλά όσο και εγώ και να συμμετέχουν και στις επόμενες ειδρομές.

Αντωνία Χνάρη, β2.

... Στην φρχή έκανε πολύ κρύο. Πιστεύμε πως δεν θα τα καταφέρουμε και λέγωμε πως την επόμενη μέρα δεν θα ερχόμασταν στο σχολείο. Βάλωμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και αρχίσαμε. ... Μας έβαλαν σε μια σειρά και περνούσαμε μέσα από δρομάκια μαγευτικά. Εισπνέαμε καθφό αέρα, όχι τόσο συνηθισμένο στην καθημερινή μας ζωή. ... Όταν γυρίζωμε, όλα τα πρόσωπα ή ήταν χαρούμενα, επειδή περάσαμε ωραία, ή μουτρωμένα, επειδή είχαν ξεπαγιάσει. Πάντως εγώ θα ήθελα να ξαναπεράσω μια τέτοια εμπειρία...

Εβελίνα Μαρκαντωνάκη

Δεν το περίμενα ότι θα περπατούσαμε τόσες ώρες σ' αυτή την ειδρομή. Πίστευα ότι ο δρόμος κάθε στιγμή μεγάλωνε όλο και πιο πολύ. Άλλα, όσχετα απ' αυτό, ήταν η πιο ωραία ειδρομή που έχουμε πάει με το σχολείο. Την επόμενη φορά σίγουρα θα ξαναπάω.

Μαρία Ιατράκη

Την προηγούμενη μέρα της ειδρομής ξενύχτησα, για να έχω τελειώσει όλα μου τα μαθήματα και τα εξωσχολικά. Το μόνο που θυμάμαι, όταν φτάσαμε στα Ανώγεια, ήταν η γκρίνια μου για το τσουχτερό κρύο. Κτυπούσαν τα δόντια μας και δεν είχα αύτες μπουφάν. Ήταν ωραία και πρωτόγνωρη εμπειρία. Εντυπωσιάστηκα με τις φυτοχές μου, τόση ώρα πεζοπορία. Πάντως τα πόδια μου ακόμα πονάνε, επειδή τα παπούτσια δεν ήταν βολικά.

Αθηνά Κληρονόμου

Ήταν μια αληθινή εμπειρία. Περάσαμε πολύ ωραία. Κουραστήκαμε πολύ, ήμασταν πιασμένοι για δύο μέρες, παρ' όλα αυτά θα ξαναπάω. Όταν κατέβαινα από το γλιστερό μονοπάτι, «έσωσα» τους φίλους μου από πολλαπλά πεσίματα. Δεν θα ξεχάσω από αυτή την ειδρομή το Σήνη, που ανεβοκατέβαινε τα λοφάκια και τον κυνηγούσαν οι συνοδοί, το Βαγγέλη, που πήγε να πέσει από ένα βράχο ενός μέτρου και τελικά έπεσε πάνω μου, και, φυσικά, τη Θεοδώρα που κάθε πέντε λεπτά φώναζε «Φοίθεια».

Μίνως Χρυσάκης

Κατά τη γνώμη μου, η πεζοπορία ήταν μια εξαίσια εμπειρία. Γνωρίσαμε καινούργια μέρη, φυσικά και θα ήθελα να ξαναπάω, ακόμα και αν ξέρω ότι θα είμαι κυριολεκτικά διαλυμένη από τους πόνους μετά.

Μαριεύα Καρκανάκη

... Στο Βραμονερό, το κρύο μάς κυρίεψε, αλλά το εκκλησάκι στάθηκε αντάξιο της ζεστασιάς του.

Ιερώνυμος Κωνιός

Αξέχαστη η εμπειρία. Το περπάτημα που κάνωμε δεν το έχω κάνει ποτέ. Όταν σταματήσαμε το μεσημέρι, για να φάμε, τα φαγητά ήταν παγωμένα, ακόμα και οι τσίχλες.

Κλασούντια Αθητάκη

Τα παιδιά ευχαριστήθηκαν περπάτημα. Τα παιχνίδια είχαν πολλή πλάκα και γνώρισα ένα φίλο.

Τριαντάφυλλος Μπούμπας

Η πεζοπορία ήταν για μένα κάτι ξεχωριστό, αν και εξαντλητικό. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία, που σίγουρα δεν πρόκειται να ξαναζήσω.

Αθηνά Μαστοράκη



Σίγουρα, από την εκδρομή αυτή θα μου μείνει το κρύο. Μόνο που το σκέφτομαι, κρυώνω. Με το περπάτημα, όμως, ζεσταθήκαμε όλοι. Κουραστήκαμε, βέβαια, όμως το τοπίο ήταν όμορφο και ξεχνιόμασταν. Ήταν μια εμπειρία που δεν θα τη ζούσα, αν δεν μου δινόταν αυτή η ευκαιρία, γι' αυτό και θα μου μείνει αξέχαστη.

Θεοδώρα Κοκκινίδη



Ξύπνησα πολύ νωρίς. Βιαζόμουν να φύγω από το σπίτι. Και φτάσαμε στο φραχαιολογικό μουσείο με τη μαμά. Μετά από μια σύντομη συζήτηση με τον κ. Ανδριώτη, εκείνη έψυγε. Δεν αφγήσαμε να μαζευτούμε όλοι. Η στρόσφαιρα μέσα στο λεωφορείο ήταν μαγική. Είχαμε όλοι βρει ένα μέρος, να βολευτούμε. Ήταν ευκαιρία να βρεθούμε με τους φίλους μας και, συγχρόνως, να περάσουμε τέλεια.

Όταν το πούλμαν έφτασε στον προορισμό του, συνειδητοποιήσαμε ότι βρισκόμασταν στη μέση του πουθενά. Αποβιβαστήκαμε και ... παγώσαμε. Κάναμε μάταιες προσπάθειες να ζεσταθούμε, μα μετά από λίγο συνηθίσαμε. Ήμασταν ευάλωτοι στην απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας. Άλλα ... μην το παρατραβάμε κιόλας. Η πεζοπορία ζεκίνησε. Κι αν ήσουν ψηλά και μας έβλεπες, θα διέκρινες σκουφάκια κόκκινα και μπλε και μώρα να περπατούν με σταθερό το βήμα μέσα στις λάσπες. Και, αφότερα, αρχίσαμε να ανεβαίνουμε. Μπήκαμε σε σειρές και συνεργαζόμασταν. Ο 33, ο 34, η 35 και η 36 πάντα μαζί. Ωραίες στιγμές ... Μα δεν κράπτοσαν για πολύ. Σαν το μήλο της έριδος να έπεσε από τον ουρανό και ένα αναπάντεχο συμβόλιο μας χώρισε σε δυο κόδους. Και η ανταγωνιστικότητα, ο εγωισμός αντικατέστησαν τη φιλική και ζεστή στρόσφαιρα. Και μάρτυρη μαυρίλα έπεσε.

Καλά, σε γενικές γραμμές καλά περάσαμε. Μα δεν θα ήθελα επανάληψη.

Γεωργιάννα Τσάινη

Τη μέρα της εκδρομής, ένιωσα εντελώς διαφορετικά. Ήμουν εγώ και η φύση και δεν με ένοιαζαν οι φωνές των παιδιών και των δασκάλων. Εκείνη τη μέρα, είδα τα θάματα της φύσης γύρω μου να με «καλούν» και να θέλουν να ταξιδέψω μαζί τους. Πραγματικά, όπως λένε οι άνθρωποι, η φύση ηρεμεί. Το λέω φυτό, διότι τόσες ώρες περπάτημα δεν με επηρέασαν, αφού η φύση με το πράσινό της με γαλήνευε και με χαλάρωνε.

Αντώνης Λανιός

Δέκα το πρωί. Το λεωφορείο μάς άφησε σ' ένα ξέφωτο καταβόρινο. Συννεφιά. Ο αέρας ψυσσύσε με πολλά μποφώρ. Μόλις κατεβήκαμε, η παγωνιά μάς συμμάζεψε. Ο καθένας συγκεντρώθηκε στον εώπιο του και άρχισε να φύμνεται με κασκόλ, μπουφάν, γάντια.

Λίγο αφότερα, στο πρώτο λιβάδι που ο αέρας λιγόστεψε, άρχισαν τα πειράγματα, η ζωντάνια της πορείας, η κίνηση του βλέμματος στο ξάφνιασμα των κορυφών, στη γοητεία του άγριου, στην ηρεμία του τοπίου.

Όλοι μαζί προχωρούμε, με κοινό στόχο και με δεδομένη την ατομική φροντίδα για τα προσωπικά του αντικείμενα ο καθένας. Το νερό υπάρχει με μέτρο. Το φαγητό ατομικό, η προσοχή δεδομένη, γιατί εδώ που βρισκόμαστε δεν πρέπει να πάθομε κάτι. Αυτοκίνητο δεν έρχεται, κινητό δεν λειτουργεί. Να, λοιπόν, που βρεθήκαμε μόνοι, εμείς και η φύση. Ούτε ραδιόφωνα, ούτε εικόνα τεχνητή, ούτε άγχος μαθημάτων, ούτε εντολές για αντίδραση. Όποτεσ, η βεβιάστητα του βράχου, το δέος της κορυφής, το πράσινο και η λεβεντιά του πρίνου, το ξαφνικό φυριολούλουδο, το άφθονο οξυγόνο, η έλλειψη ρύπανσης αφήνουν τα παιδαγωγικά τους μηνύματα.

Κι αυτή η απόλαυση του απόλου φαγητού στο σπάνιο σε ομορφιά τοπίο του «Βραμονερού» έδωσε άλλη διάσταση στο γεύμα. Η λιτότητα και η φυσικότητα έδεσαν την παφέα και ενίσχυσαν τη φιλία. Τα ομαδικά παιγνίδια, που με περίσσια ζωντάνια συντονίστηκαν με την ελευθερία του περιβάλλοντος, έδειξαν τι μπορεί να συμβεί, όταν λείψει η μηχανική και εμπορική ψυχαγωγία.

Το εκκλησάκι, που κάτασπρο τόνιζε την παρουσία του, επισκέφθηκαν οι περισσότεροι μαθητές από μόνοι τους. Και μεις ευχόμαστε στη ζωή τους ν' ακούνε τη διαπίστωση του Ελύτη: «Για να μη μ' έχει του χεριού της η μοναξιά, νάφρω εκκλησάκι νάφτω να μιλήσω».

Εκούραστοι πήραμε το δρόμο της επιστροφής μέσα από το άγριο φαράγγι του Κρουσώνα. Όταν καθίσαμε στα πρόθυρα του μοναστηριού της Αγίας Ειρήνης, τελειώνοντας την πορεία μας, συνοψίσαμε τα ανοίγματα καφδιάς που πετύχαμε στο κρητικό πρόσωπο της ελευθερίας των βουνών μας: Σταθερότητα, βεβιάστητα, αυτοεκτίμηση, φιλία, λιτότητα, άσκηση σώματος και πνεύματος.

Ν. Γ. Κοπιδάκης

Τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, ξεκίνησαν τα εσωτερικά πρωταθλήματα του σχολείου στο μπάσκετ, στο βόλεϊ και στο 4 ποδόσφαιρο.

Στα πλαίσια του μαθήματος της φυσικής αγωγής, εκτός από την καθημερινή άσκηση και την εξοικείωση με τον αθλητισμό μέσω ποικίλων κινητικών ερεθισμάτων, αισθανόμαστε την ανάγκη να καλλιεργήσουμε στους μαθητές μας και τα παρακάτω: Τη συνεργασία, την ομαδικότητα, τη μαχητικότητα, την άμιλα, την προσπάθεια για διάκριση, την επιμονή και τη θέληση.

Γι' αυτό το λόγο, στη διάρκεια των διαλειμμάτων οργανώνουμε, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, τα λεγόμενα «εσωτερικά πρωταθλήματα» του Εκπαιδευτηρίου, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ και στο ποδόσφαιρο. Τα παιδιά δείχνουν ζωηρό ενδιαφέρον και περιμένουν κάθε χρόνο με ιδιαίτερη λαχτάρα τη διεξαγωγή τους.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων, είναι διάχυτος ο νεανικός αγωνιστικός πλωμός τόσο των αγωνιζομένων, όσο και των θεατών, του Γυμνασίου αλλά και των παδιών του Δημοτικού.

Μερικές από τις ομάδες που παίρνουν μέρος είναι (τα ονόματα δόθηκαν από τα ίδια τα παιδιά): «Χλέπα-χλούπα», «Μπαλοφονιάδες», «Τα λυκόσκυλα», «Καρφαμπουζουκλήδες», «Μαλλιά κουβάρια», «Τα χαμπάρια», «Καπετάν Κόρακας», «Τσουμπανόσκυλα», «Σούρτα-φέρτα» κ.ά.

Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η σχολική εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο του «Όχι». Την εκδήλωση παρουσίασαν με επιτυχία οι μαθητές του β1, μαζί με την καθηγήτρια τάξης κ. Ελευθερία Ιατράκη.



Στην ίδια εκδήλωση, απονεμήθηκαν τα βραβεία και οι έπαινοι στους μαθητές που φίστευσαν, κατά τη διάρκεια του περυσινού έτους. Επίσης απονεμήθηκαν και τα διπλώματα της αγγλικής γλώσσας KET, PET και FLYERS.



Ο κ. Γιάννης Κληρονόμος, τ. Γ. Γυμνασίου
απονίμισε τα βραβεία στους μαθητές που
πράξισαν, κατά τη διάρκεια της φετούς της
27ης Οκτωβρίου

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Ημέρα παρέλασης



Τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση γονέων της α' Γυμνασίου με την ψυχολόγο κ. Ελένη Χρονιάρη, με την παρουσία του συλλόγου των καθηγητών.

Η κ. Χρονιάρη μίλησε στους παρευρισκόμενους για τα «Χαρακτηριστικά της εφηβείας», παρουσιάζοντας αφικτά ένα γενικό περίγραμμα της ζωής του παιδιού, όπως αυτή εξελίσσεται μέσα στο οικογενειακό και στο σχολικό περιβάλλον. Στη συνέχεια, ανέπτυξε τα χαρακτηριστικά της εφηβικής ηλικίας, μιας ηλικίας σταθμού στη ζωή κάθε ανθρώπου.

Με τρόπο κατανοητό και περιγραφικό απόντησε στις ερωτήσεις και στις ανησυχίες των γονέων. Τα θέματα που προέκυψαν ήταν πολλά, δεν απαντήθηκαν όλα, και, για το λόγο αυτό, θα πραγματοποιηθεί και άλλη συνάντηση.

Ευχή, βέβαια, είναι αυτές τις ομιλίες-συζητήσεις να τις παφακολουθούν όσο περισσότεροι γονείς είναι δυνατόν, γιατί αφορούν τα ίδια τους τα παιδιά και άποτονται της σχολικής επίδοσης.

ΤΙ ΘΕΛΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

... Λοιπόν, ωτό που εγώ θέλω από τους μεγάλους (μάλιστα δεν είμαι η μόνη, αλλά μιλάω εκ μέρους πολλών παιδιών, που δεν μπορούν να εκφραστούν) είναι να έρθουν για μια στιγμή, έστω, στη δική μας θέση. Θα θυμηθούν πώς ένιωθαν και πώς καταπίεζονταν ωτοί στη δική μας ηλικία. Άν καταφέρουν και νιώσουν ξανά λίγο έφηβοι, θα δουν ότι ωτό που δεν ήθελαν ωτοί τότε δεν θέλουμε κι εμείς σήμερα. Με λίγη προσπάθεια, να γίνουμε φίλοι και να μιλάμε πιο πολύ. Θα βγουν σίγουρα κερδισμένοι.

Να μην κριτικάρουν συνέχεια, σαν μεγάλοι, τις πράξεις μας, αλλά να μιλήσουν σαν παιδιά! Με ωτό τον τρόπο θα τους εμπιστευόμαστε πιο πολύ (σαν καλούς φίλους) και δεν θα τους κρύβουμε τίποτα. Θα ξέρουν τα πάντα για μας, αφεί να μιλήσουν μαζί μας και να μας καταλάβουν.

Έχουμε ήδη αφετές δυσκολίες και, αν λύσουμε την κυριότερη-τη σχέση μας με τους γονείς μας, θα ωριμάσουμε πιο γρήγορα και, σίγουρα, θα αφήσουμε τον εωτό μας πιο ελεύθερο.

Έλλη Χρονιάρη, α'



ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Μα γιατί ξεχνάμε να είμαστε παιδιά; Παραπηρώντας ένα σχολείο, κατά την ώρα της λειτουργίας του, θα δούμε την παιδικότητα σε όλο της το μεγαλείο. Αξίζει.

Πώς νιώθει ένα παιδί, όταν κάνει λάθος; Ασχηματική, συνοπτική και περιεκτική λέξη. Ένας μεγάλος θα το χαρακτήριζε με χίλια διαφορετικά επίθετα, που είναι σωστά, μα είναι απλώς πολλά.

Τα παιδιά την αποφεύγουν ωτή τη φλυαρία, όσο μπορούν, μα, όσο μεγαλώνουν, είναι αναπόφευκτο. Όλοι πρέπει να νιώσουμε και να εφαρμόσουμε αυτή την παιδική απλότητα για μια ανανεωμένη καθημερινότητα. Δεν ξεχνιέτω η εικόνα ενός παιδιού που πάζει. Παθιάζεται για το σκοπό και κατά 99% τον πετυχαίνει πάντα. Άλλα οι μεγάλοι ... Δεν παθιάζονται για το σκοπό τους, μα απλώς προσπαθούν να πετύχουν, γιατί πιέζονται να τον πετύχουν. Αυτό όμως έχει διαφορά!

Πάντως, ότι και να γίνει, ένα παιδί θα είναι περήφανο για τη συμβολή του στο αποτέλεσμα. Όχι κι ένας μεγάλος ... Τα παιδιά, ακούραστα, ζουν την καθημερινότητα με τα παρελκόμενά της. Δηλαδή, χφές, συγκινήσεις, λύπες και όλα τα συναισθήματα γενικώς.

Τα παιδιά θέλουν να μεγαλώσουν, γενικώς, νομίζοντας πως θα ζήσουν πιο πολλά οι μεγάλοι το ακριβώς αντίθετο.

* * *

Αναφωτήθηκε ποτέ κανείς για το πόσα θέλουμε στη ζωή ωτή και το πόσα έχουμε:

Λοιπόν, δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα. Ζητώντας ωτό το «κάτι» παραπάνω, το πάρνουμε με δόσεις ευχαρίστησης που ενισχύονται με τις αποτυχίες και τις δυστυχίες. Και συνεχώς φνοούμε την αρνητική πλευρά των πραγμάτων προσπαθώντας να την αφανίσουμε μέσα στη χφά και στο θρίψιο. Γι' ωτό ποτέ δεν μετρήθηκε η αποτυχία. Όμως, θα έπρεπε, γιατί πολλές αποτυχίες συγκροτούν μια μεγαλύτερη χφά που προσπαθεί για βγει από μέσα μας, αποφεύγοντας τα «όχι», τα «μη» και όλα τα δυσάρεστα.

Βαγγέλης Λασηθιωτάκης, β2 .



Νέο ταξίδι. Στη θάλασσα. Παρέα με τους γλάφους του πελάγους. Μια στιγμή αφεί, για να ξεκινήσει το όνειρο. Το κάθικι στφατά και σε αφήνει σε ένα νησί. Ο αέρας σου μπερδεύει τα μαλλιά. Στα πόδια χύνεται ένα απέραντο γαλάζιο. Η θάλασσα. Κάποιες ώρες σου χυπνάει ανανίσεις. Άλλες φορές νομίζεις ότι είναι ένας καλός σου φίλος, που του λες τα μυστικά σου. Και σου φρέσει ωτό. Και πάρνεις δύναμη ... και συνεχίζεις ...

Κατερίνα Μπαλαλή, α' .

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

- 26 Οκτωβρίου 1912 : Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης .
- 28 Οκτωβρίου 1940 : Επέτειος του «Όχι».
- 12 Οκτωβρίου 1944 : Η απελευθέρωση της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή.

Πώς νιώθω όταν γράφω ξαφνικό διαγώνισμα:

Νιώθω να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Με λούζει κρύος ιδρώτας και με πίνει σύγκροι. Σαν να μου έχει ανέβει ο πυρετός στους 50 βαθμούς. Ακόμα και τέλεια να ξέρω το μάθημα, το εγκεφαλικό δεν το γλιτώνω. Θολώνει η όρασή μου και διαλύεται το μυαλό μου και είμαι έτοιμη για κλάψω.

Αλφιλή Μηλοιδάκη, γ2

Στην φρή τα ξεχνάω όλα. Όταν δω τα θέματα και δω ότι τα ξέρω, τότε φρίζω και γράφω. Όταν δεν τα ξέρω, λέω στον καθηγητή ότι είναι δύσκολα και δεν το γράφω. Και μετά στενοχωριέμαι και χαλάσει η μέρα μου. Και όταν τα παίρνουμε πίσω και βλέπω την κόλλα άδεια είμαι έτοιμη να βάλω τα κλάψα. Αν έχω γράψει καλά, χαίρομαι και δεν με ενδιαφέρει τίποτα.

Ελίζα Σκουλούδη, γ2

Γενικά τα ξαφνικά-και όχι μόνο- διαγωνίσματα δεν φέσουν σε κανένα και γω δεν είμαι η εξαίρεση.

Μίλτος Μαραγκάκης, γ2

Όταν μου βάζουν ξαφνικό διαγώνισμα τσαντίζομαι αφάνταστα. Το θεωρώ γελοίο. Νιώθω σαν να προσπαθούν να με εκδικηθούν για κάτι. Όλοι οι καθηγητές νομίζουν πως με ένα διαγώνισμα θα μάθουμε, ενώ το μόνο που καταφέρνουν είναι να μη θέλουμε να ξανακάνουμε μάθημα μαζί τους και να μην τους συμπαθούμε.

Ηρώ Καρφιάνη, γ2

Όταν οι αγαπημένοι μας καθηγητές μας κάνουν διαγώνισμα τα συναισθήματα είναι ανώμαλα. Μια τους μισούμε, την άλλη τους μισούμε, την άλλη τους μισούμε και σε ακραίες περιπτώσεις (όπως αυτή του κ. Α.) κατφρίσμαστε αυτόν που είναι η ατία για το διαγώνισμα, δηλαδή τον Πέτρο. Εύχομαι κανένα παιδί να μη νιώσει μέσα του το συναισθήμα που νιώθεις όταν είσαι αδιάβαστος, αν και αυτό είναι αναπόφευκτο.

Βασίλης Πουλιανάκης, γ2

Όταν γράφω τσαντίζομαι πάρα πολύ, εκτός κι αν είμαι πολύ καλά διαβασμένη και δεν τσαντίζομαι τόσο. Άλλα ανέβουν τα λαμπάκια μου, εξοργίζομαι και τσαντίζομαι αφάνταστα!!!!

Επίσης τσαντίζομαι πιο πολύ όταν εμείς γράφουμε και το άλλο τμήμα δεν γράφει.

Νεφέλη Παπαδάκη, γ2

Αυτό που ασθάνομαι ποικίλει. Παφαδείγματος χάριν αν μας κάνει ο κ. Φεργαδάκης ένα τεστάκι παθαίνω κυριολεκτικά σοκ. Γιατί; Γιατί απλούστατα δεν τα πάω καλά με τα μαθηματικά. Άντε να κάπωσα να σκεφτώ τη θεωρία και τους φριθμούς που είναι ένα μπάχαλο στο μυαλό μου. Ο Θεός βιοηθός κι η Παναγιά μαζί μου. Μια επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος είναι αυτό που χρειάζομαι.

Ματίνα Μπούμπα, γ2

Με πλημμυρίζει ένα αίσθημα πανικού, όπως και όλους βέβαια τους συμμαθητές μου. Έπειτα συνειδητοποιώ ότι έχω διαβάσει και δεν με νοιάζει τίποτα. Αισθάνομαι σαν να λύνω ένα σταυρόλεξο ή γενικά σαν να έχω κάτι για να περνά η ώρα.

Όταν όμως δεν έχω διαβάσει αγχώνομαι και προσπαθώ να γράψω όσα περισσότερα μου βγαίνουν για να μη φανώ αδιάβαστος.

Πέτρος Τζανάκης-Παπαδάκης, γ2