ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

Από τον Ελύτη για τον Ελύτη



Για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του

[Γεννήθηκα] το συνετό φθινόπωρο 1 , [στα 1911, ανήμερα] Ακινδύνου, Ελπιδοφόρου, Ανεμποδίστου 2 .

Απολύθηκα καταμεσής του Κρητικού πελάγους ³, εκεί που οι άνεμοι της φαμίλιας μου έφτασαν ⁴, κάτω από τις φτερούγες του Δομήνικου ⁵, και πάνω στα ψηλά μπεντένια απ' όπου ξεκαρφώθηκαν πέφτοντας οι Εφτά Μπαλτάδες⁶. Πιο κει αγέρωχος ο Μέγας Κούλες⁷. Η εκκλησία του Αγίου Μηνά φαίνεται από μακριά ⁸.

Μόνος αντίκρισα τον κόσμο κλαίγοντας γοερά ⁹, [όταν] μακριά λάλησε πάνω απ' τα παραπήγματα ο πρώτος πετεινός. [Πρωτανάπνευσα] εκείνες τις πνοές της Κρήτης ¹⁰ κι' άρχισα να χρησιμοποιώ τη μινωική γραφή ¹¹. [Θα μπορούσα να είμαι] κι ένας υπήκοος της Κρήτης του Μίνωα, της Κρήτης εκείνης που [οι κάτοικοί της] είχαν διοχετεύσει τη διεξαγωγή των εχθροπραξιών στην ερωτική συζυγία με τη φύση και στη διαιώνιση των καρπών ενός τέτοιου γάμου. [Έτσι] διασώσανε τα έργα τους ¹².

[Όμως, το λέγω] : Δεν εγεννήθηκα ν' ανήκω πουθενά. Η μοίρα μας βρίσκεται στα χέρια μας 13 .

- οι λέξεις που είναι μέσα σε αγκύλες δεν είναι του ποιητή
- 1. Έξη και μία τύψεις για τον Ουρανό
- 2. Τα Ελεγεία της Οξώπετρας
- 3. Ημερολόγια ενός Αθέατου Απριλίου
- 4. Άξιον εστί
- 5. Ημερολόγιο ενός Αθέατου Απριλίου
- 8. Άξιον εστί
- 9. Άξιον εστί
- 10. Άξιον εστί
- 11. Ημερολόγιο ενός Αθέατου Απριλίου
- 12. Τα δημόσια και τα ιδιωτικά
- 13. Τα Ελεγεία της Οξώπετρας





TO XRONIKO TOY MHNA



Την Τρίτη 4 θκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του «Λίντο» η πρώτη εκδρομή του μήνα.



Επίσκεψη στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

Οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου, στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, επισκέφθηκαν τη Δευτέρα 3 και την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου το μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά.



Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου επισκεφτήκαμε το μουσείο του Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά (πρώην Βαρβάροι), από όπου καταγόταν η μητέρα του. Η ξενάγηση στο μουσείο ήταν υπέροχη και την απολαύσαμε. Χωριστήκαμε σε ομάδες, διασκεδάσαμε και μάθαμε πολλά. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η μετάφραση της Ιλιάδας και η δική του εκδοχή της Οδύσσειας.

Μάρω Τσόκα

Όταν μπήκαμε μέσα στο μουσείο, μας υποδέχτηκε η ξεναγός με πολλή ζεστασιά και φιλόξενη διάθεση. Μας είπε ότι θα κάνουμε ένα ταξίδι, για να ανακαλύψουμε τον Νίκο Καζαντζάκη. Παίξαμε παιχνίδια και δημιουργήθηκε μια ωραία ατμόσφαιρα. Πέρασε πολύ γρήγορα και ευχάριστα η ώρα, χωρίς να

το καταλάβουμε. Το ταξίδι τελείωσε. Ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπεις τα προσωπικά πράγματα ενός ανθρώπου που έχει πεθάνει.

Τζούντυ-Ιωάννα Τσαΐνη

Ήταν πάρα πολύ ωραία και σίγουρα η καλύτερη εκπαιδευτική επίσκεψη που έχω πάει ποτέ. Μου άρεσε που είδαμε προσωπικά του πράγματα, όπως τα γυαλιά του, το ρολόι του κ.ά. Επίσης μου άρεσε που μάθαμε φράσεις που είχε πει ο Καζαντζάκης και όλες είχαν ένα σημαντικό δίδαγμα. Πέρασα τέλεια και σίγουρα θα πάω σύντομα και με τους γονείς μου.

Αναστασία Γκουγκούμη

Το μουσείο του Νίκου Καζαντζάκη ήταν εξαιρετικό. Τα εκθέματά του μας ταξίδεψαν σε μια άλλη εποχή και μας έμαθαν πολλά πράγματα για την προσωπικότητα του καλλιτέχνη. Από τα εκθέματα του μουσείου κατάλαβα ότι ο Καζαντζάκης ήταν ένας άνθρωπος σοβαρός, σεμνός, δημιουργικός και



ενέπνεε έναν αριστοκρατικό αέρα στους γύρω του. Όσο για τις δραστηριότητες που κάναμε στο μουσείο, μας διασκέδασαν και μας έκαναν να κοιτάξουμε πιο βαθιά στη ζωή του Καζαντζάκη αλλά και να μάθουμε και να κατανοήσουμε το έργο του και τα σοφά λόγια που έλεγε.



Ευαγγελία Ρωμάνου

Περάσαμε τέλεια! Η μουσειοπαιδαγωγός μας έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε μόνοι μας τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη και μας κίνησε το ενδιαφέρον τόσο πολύ που θέλαμε να μάθουμε κι άλλα για τις σκέψεις, τα ταξίδια του και τη ζωή του. Προσωπικά πήρα πολλά από αυτήν την

ΚΔΗΛΩΣΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ



Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας, στην αίθουσα εκδηλώσεων, η τελετή παράδοσης της σημαίας μας. Παράλληλα δόθηκαν στους αριστεύσαντες μαθητές του γυμνασίου τα αριστεία και οι έπαινοι για το σχολικό έτος 2010- 11. Τη βράβευση πραγματοποίησε ο πρώτος γυμνασιάρχης του εκπαιδευτηρίου κ. Γ. Κληρονόμος σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης Ακολούθησε η εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου.



Την εκδήλωση πραγματοποίησαν οι μαθητές του γ2, με υπεύθυνες καθηγήτριες την κ. Ιατράκη Ελευθερία και την κ. Ηρακλείδου Σοφία.

Ως επίλογο η πρόεδρος της τάξης είπε τα παρακάτω:



Φέτος σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, σκεφτήκαμε να κάνουμε τον πρόλογο επίλογο. Θέλαμε να σας δείξουμε κάτι ασυνήθιστο. Αποφασίσαμε να σας παρουσιάσουμε διαλόγους από την περίοδο της Κατοχής σε σύγκριση με διαλόγους του σήμερα. Το νόημα όμως παραμένει το ίδιο, ότι δηλαδή τα πράγματα μέσα από τον καιρό αλλάζουν, ότι κανονικά θα έπρεπε να ζούμε καλά και ότι τα προβλήματά μας τώρα με τα προβλήματά τους τότε δεν έχουν καμία σχέση. Τα πράγματα τώρα είναι τέλεια, σε αντίθεση με τότε.

Εμείς θέλαμε να σας δείξουμε ότι όλοι παρουσιάζουμε τα προβλήματά



δεν μπορεί να λυθεί με τίποτα. Λέει η Άντα ότι ο γιος της φεύγει και πάει στη Θεσσαλονίκη για σπουδές και το κάνει μεγάλο θέμα, λες και πάει στον πόλεμο, σε αντίθεση με εκείνους τους ανθρώπους που το

μας ως κάτι το οποίο



κληθεί να πολεμήσει και είχαν το άγχος να μην τους πιάσουν οι Γερμανοί. Αυτό και άλλα τρία παραδείγματα αποδεικνύουν ότι τα άγχη, τα προβλήματα και η σημερινή μας δυστυχία δεν είναι παρά μόνο ένα συναίσθημα απλό και καθημερινό για εκείνη την εποχή. Σήμερα όμως νομίζουμε ότι εμείς οι Έλληνες πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τα λάθη μας, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά μας προβλήματα.

Λένα Μιχαλάκη, πρόεδρος του γ2



μέρα (Πέμπτη απονεμήθηκαν από τους καθηγητές αγγλικών κ. Μιχ. Κυπριωτάκη και κ. Εύα Χαριτάκη τα πτυχία

> Flyers και Lower (ECCE).





ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ







Παιχνίδια με τα χρώματα

από τη Μαρία Στειακάκη της α' τάξης



laloween



What is Halloween?

Halloween is celebrated annually on the night of October 31. Halloween is thought to be the one night of the year when ghosts, witches, and fairies are especially active.



What is more..

The three days between 31st October and 2nd November see pagan and Christian celebrations intertwined in a fascinating way and is a perfect example of supersti-

tion struggling with religious belief. Currently, it is widely thought that Halloween originated as a pagan Celtic festival of the dead, related to the Irish and Scottish Samhain, but there is no evidence that it was connected with the dead in pre-Christian times.

Clothes

Halloween activities such as mask wearing, fancy-dress parties, "trick or treating", as well as decorations based on imagery of death and the supernatural have grown quite popular with children and adults alike, making Halloween an "all-ages" celebration.





Nowa to find who to and do people

Nowadays, role models are hard to find, but there are some people, who through their achievements and dynamic personalities, inspire people of all generations. I would like to describe someone who

revolutionized the way we listen to music and communicate by making computers user-friendly.

The entrepreneur Steve Jobs, with his creativity and intelligence, changed the world as we know it. Moreover he wasn't even a computer scientist. In my opinion, he is the perfect example of a person who without a great amount of knowledge in his field or the right qualifications, contributed so much to society, despite many difficulties. He always wanted to reach greater heights. From the age of 21, he wanted to make a difference despite the fact that he had dropped out of college after only one semester. He founded the computer company Apple with his

friend Steve Wozniak in his parent's garage, without having the proper experience to build a company. Initially, everything went well. They created their first computer, the Apple 1, in 1977 which led to other creations such as the first Macintosh in 1984. However, John Sculley and Apple's board of directors took Jobs' power to make decisions, which caused him to resign in 1985. It was then that things started to go badly for Apple. In 1996, Gil Amelio, the executive, couldn't even sell the company. Meanwhile Steve Jobs faced a challenge that should have stopped him from achieving more. He was diagnosed with pancreatic cancer and the doctors said that he wouldn't live much longer. However, the thought of death didn't scare him and he continued his contribution to technology with the invention of the IPhone and eventually the IPad in 2010. He was brave and he didn't opt for an easy life.

Despite the fact that he had to overcome many obstacles on his journey, he never gave up, he followed his dream and he has inspired many people to do the same.

By Zina Stefanidi

A NEW HOBBY: FINGERBOARDING

A fingerboard is a working replica of a skateboard that a person "rides" by imitating skateboarding maneuvers with their hand. The inventor of finger boards was Cam Fox Bryant. A fingerboard is 96 millimeters long or longer, and can have a variety of widths like 26mm (regular), 28mm (wide), and 29mm and up (extra wide). There are the 57mm minis and the 96mm regular, as well as the cruiser boards. Skateboarding tricks may be performed using fingers instead of feet. Most tricks done on a fingerboard are the same that people do on skateboards. Lance Mountain helped develop finger boarding as a hobby in the late 1970s and wrote an article on how to make fingerboards in Trans Word's Skateboarding magazine in 1985.

Although finger boarding was a novelty for years, they became a collectible toy as skateboard manufacturers realized the potential for product branding and making a profit in the 1990s. Fingerboards are now available as inexpensive novelty toys, complete with accessories. Fingerboards are also used by skateboarders as 3-D model visual

aids to understand potential tricks and maneuvers; many users make videos to document their efforts.

Fingerboards were first created as homemade toys in the 1970s and later became a novelty attached to key chains in skate shops.

At the moment, fingerboards are a popular hobby in Berlin, Germany and are often made of wood veneer. In Heraklion, me and my classmates come in touch with 10-15 finger boarders. We have never gathered all together at the same place and time but sometimes we meet at Liberty square, downtown and perform our tricks or we go to a friend's house to make videos for YouTube and just have fun... Also if we want some decks or some accessories we order them from Black river-ramps in Germany or from Flat face fingerboards in USA.

by Simos Chroniaris (general info was based on Wikipedia)



