

**ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ**

Στην Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα του 17ου αιώνα (και συγκεκριμένα το 1668) ένας Γάλλος περιηγητής επισκέφθηκε σχολείο των υποδούλων Ελλήνων και περιγράφει τα εξής:

«Βρήκαμε τριάντα παιδιά καθισμένα σε πάγκους και το δάσκαλό τους να τους μαθαίνει ανάγνωση. Παρακολουθήσαμε τη μέθοδο διδασκαλίας του. Ήταν πραγματικά μεγαλοφυής. Ο δάσκαλος κατόρθωνε να επιβάλλει σ' όλα τα παιδιά να διαβάζουν το μάθημα συγχρόνως χωρίς να γίνεται διόλου σύγχυση. Το κείμενο που μελετούσαν είχε τόσες λέξεις δύσες και ο αριθμός των μαθητών. Ο πρώτος μαθητής διάβαζε την πρώτη λέξη, ο δεύτερος τη δεύτερη, ο τρίτος την τρίτη κ.ο.κ. Κι όποιος διάβαζε σωστά τη λέξη του, μπορούσε σαν αμοιβή να διαβάσει και τις τριάντα λέξεις. Αν όμως έκανε λάθος, επαναλάμβανε τη λέξη ο διπλανός του, την άρπαζε ο παρακάτω κ.ο.κ. Έτσι και οι τριάντα μαθητές βρίσκονταν συνέχεια σε συναγερμό και με κομμένη ανάσα παρακολουθούσαν την ανάγνωση, καφαδοκώντας πότε θα έρθει η σειρά τους να διαβάσουν χωρίς κόμπιασμα και καθυστέρηση. Έτσι το μάθημα γινόταν συλλογικά και κέντριζε αδιάκοπα τη φιλοπιμία και την άμιλλα.»



Σκηνή διδασκαλίας,
από το εξώφυλλο του βιβλίου "Αλφαριθμάριον Μικρόν".
Βιέννη 1816

Από το διαδίκτυο. Δεν υπάρχει ακριβής βιβλιογραφική παραπομπή.

Περίσσεψαν οι φωνές στα προεκλογικά, διθήκανε υποσχέσεις πληθωρικές για την παιδεία.

Εμείς που χρόνια πολλά στον τόπο μας αγωνιζόμαστε να συγκρατήσομε τις ελπίδες μας, για να μη χαθούν στις ανακρίβειες και στα ψέματα, συμμαζευτήκαμε στον οίκο μας να συγκεντρώσομε δυνάμεις ικανές και να ευχηθούμε στα παιδιά μας καλή σχολική χρονιά.

Σε ώρες σαν αυτές που περάσαμε, που ζήσαμε την επανάληψη των πολλών υποσχέσεων, τα λόγια του αέρα, την εκτόνωση της μάζας, την ολογία των μπαλκονιών, αναλογιστήκαμε πως είναι καιρός να ξαναμιλήσουμε στα παιδιά μας για αξιοκρατία και αξιοπρέπεια, για συλλογική δουλειά και εθνική ενότητα, για ιστορία που διδάσκει και δεν παραποιεί, για γλώσσα ελληνική ριζωμένη στον Όμηρο, πορευόμενη στους τραγικούς μας, στο Ρωμανό το Μελωδό, το Σολωμό και τον Παπαδιαμάντη, μέχρι το εύρος του Σεφέρη και του Ελύτη.

Έχουμε πολλή δουλειά στα σπίτια μας ως γονείς και στο σχολείο μας ως δάσκαλοι. Η τεχνολογία θέλει το σωστό χώρο της και το πνεύμα την ελευθερία του. Το σώμα και η καρδιά των παιδιών είναι άδικο να βασανίζονται. Εμείς δύο οι μεγάλοι έχουμε ευθύνη γ' αυτό το βασανισμό. Αν έχει χώρο η προσευχή στη ζωή μας, τη σχολική χρονιά χρειάζεται να την αρχίσουμε με προσευχή. Διαφορετικά, οι σοβαρευτούμε στο χώρο της ευθύνης και της αγάπης, για να μπορούμε να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά.

N. Γ. Κοπιδάκης

Γενικός Διευθυντής του Εκπαιδευτηρίου «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ»



Η αναρρίχηση...

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

11 Σεπτεμβρίου. Ημέρα αγιασμού.



Η πρώτη συνάντηση με τα παιδιά της α' γυμνασίου



Η πρώτη σύνταξη το πρωί της επόμενης μέρας.



Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Ο παιδίατρος κ. Μηνάς Περδικογιάννηςήρθε στο σχολείο για να ενημερώσει τα παιδιά για τη «νέα γρίπη». Συνέστησε φυχραιμία και ... καθαριότητα.



25 Σεπτεμβρίου. Ημέρα μαθητικών εκλογών.

Εκλογή 5/μελών

γ1 – Καθηγήτρια τάξης : κ. Αθηνά Κληρονόμου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναταλία Γεωργαντά

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τζωρτζίνα Καρκανάκη

ΤΑΜΙΑΣ : Αλέξανδρος Κανετάκης

ΜΕΛΗ: Εμμανουέλα Πεχυνάκη
Ειρήνη Δερμιτζάκη



γ2 – Καθηγήτρια τάξης : κ. Ελευθερία Ιατράκη

ΠΡΟΕΑΡΟΣ : Αθηνά Πατσιούρα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αντώνης Νεροντζούλης

ΤΑΜΙΑΣ : Στέφανος Βενέρης

ΜΕΛΗ: Γιάννης Κληρονόμος
Χριστόφορος Κριμίλης



β' – Καθηγητές τάξης : κ. Δημήτρης Κληρονόμος και κ. Δέσποινα Ασκιανάκη

ΠΡΟΕΑΡΟΣ : Παυλίνα Φανουράκη

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ευριπίδης Χριστάκης

ΤΑΜΙΑΣ : Γοβριέλλαι Μουσουράκη

ΜΕΛΗ: Δημήτρης Δελεμήσης
Νικόλαος Νομικός



α1 – Καθηγήτρια τάξης : κ. Ειρήνη Παπαθανασίου

ΠΡΟΕΑΡΟΣ : Νικόλαος Κούρος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κατερίνα Γεωργαντά

ΤΑΜΙΑΣ : Ιωάννης Ζαχαριουδάκης

ΜΕΛΗ: Εμμανουήλ Ψωμάρης
Αντιγόνη Διβινή



α2– Καθηγητής τάξης : κ. Αντώνης Νεονάκης

ΠΡΟΕΑΡΟΣ : Μαρία Μαθιουδάκη

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μαρία-Ελένη Καστρινογιάννη

ΤΑΜΙΑΣ : Αναστάσιος Λεμπιδάκης

ΜΕΛΗ: Μιχάλης Σικιαδαρέσης
Ελένη Μιχαλάκη



ΕΚΛΟΓΗ 15/ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η γενική συνέλευση



Η παρουσίαση των υποψηφίων

Και η συγκρότηση των συμβουλίου σε σώμα



Από τις ομιλίες των υποψηφίων



ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αλεξάνδρα Αρμάσου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναταλία Γεωργαντά

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ειρήνη Δερμιτζάκη

ΜΕΛΗ : Αικατερίνη Γεωργαντά

Αναστάσιος Λεμπιδόκης

Σηνοβία Στεφανίδη

Παυλίνα Φανουράκη

Μάρκος Καλατζής

Μαρία Κληρονόμου

Ευρώπη Στεφανίδη

Ιφιγένεια Χονδροζούμακη

Αθηνά Πατσιούρα

Ελένη Μπιγκάκη

Γιώργος Πουλιανάκης

Ευριπίδης Χριστάκης

30 Σεπτεμβρίου. Αρχισαν οι παρουσιάσεις των περυσινών συνθετικών εργασιών μετά την πρωινή προσευχή, που θα διαρκέσουν μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη.



30 Σεπτεμβρίου, απόγευμα Στις 18.30 έγινε η πρώτη ενημέρωση για τους γονείς που έχουν παδιά σπηνα' γυμνασίου. Θέματα της συνάντησης ήταν: «Η ένταξη του μαθητή της Α' Γυμνασίου στο νέο περιβάλλον δουλειάς. Προγραμματισμός της νέας σχολικής χρονιάς».



Αυτός ο κόσμος ... τα ναρκωτικά!

Όλοι συσχετίζουν τα ναρκωτικά με κακές ποιρέες. Μιλούν για αλήτες που τά 'θελαν και τά 'παθαν και για αισυγκρότητες οικογένειες. Πόσο έξω πέφτουν και πόσο λάθος κάνουν! Τα παιδιά αυτά δεν είναι παρά θύματα! Και μάλιστα τα μεγαλύτερα. Θύματα του ίδιου τους του εωντού. Ένδις εωντού αλλοιοτριωμένου απ' το δηλητήριο που κυλά στις φλέβες του, σταλμένο από μια κοινωνία που δεν ανέχεται τη διαφορετικότητα και ταπεινώνει την αγάπη. Μια κοινωνία που δέχεται την απάτη και ισοπεδώνει την τιμιότητα. Αυτής της κοινωνίας είναι θύματα αυτά τα παιδιά και παίρνουν ουσίες όχι γιατί τα ανάγκασαν, μα γιατί δεν έχουν και πολλά περιθώρια. Παίρνουν ουσίες, γιατί με αυτές μπορούν, έστω και για λίγο, να «ξερευνήσουν το σύμπαν» και να ζήσουν στον κόσμο που επιθυμούν. Και μετά τον προθάλαμο των ναρκωτικών οδηγούνται στην ταπείνωση, τη μοναξιά, το θάνατο. Λέξεις που μοιάζουν μακρινές, χωρίς πραγματικά να είναι. Πολύ συχνά αυτοί που βγαίνουν έξω Σάββατο βράδυ, όταν δουν ένα νεαρό με κατεστραμμένες φλέβες και γλαρό βλέμμα, θα τον αποκαλέσουν «μαστούρι» και θα γελάσουν με τη δυστυχία του. Γιατί Τον κοίταξες ποτέ στα μάτια: Κατάλαβες ποτέ πώς γιώθεις

Μια κοινωνία που δεν ανέχεται τη διαφορετικότητα και ταπεινώνει την αγάπη

Έχουμε γίνει τόσο σκληροί και εγωιστές, που ούτε τον πόνο και τη δυστυχία που υπάρχει γύρω μας δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε. Υπάρχει δυστυχία στο χάλασμα απέναντι απ' το σπίτι σου όπου μένουν δυο

παιδιά, στους άστεγους που κοιμούνται στα παγκάκια, στις κοπέλες που εκδίδουν το σώμα τους ... Μα υπάρχει δυστυχία και εκεί δίπλα σου. Γύρνα να κοιτάξεις! Ναι είναι η διπλανή σου με το φθηνό παντελόνι και τα άλουστα μαλλιά που δεν χόνεις ευκαιρία να την κοροϊδέψεις, γιατί τα ρούχα της δεν

στοιχίζουν μια περιουσία σαν και τα δικά σου! Τόσο κουτός είσαι λοιπόν, που δεν βλέπεις ότι με το κάθε σου γιουχάσμα καταστρέφεις τη ζωή της: Αναρωτήθηκες ποτέ αν αυτή η κοπέλα κλαίει λόγω των προσβολών σου; Είδες ποτέ τα κουρασμένα της μάτια και το εξαντλημένο κορμή της; Αυτή η εξάντληση σίγουρα δεν προέρχεται από το ότι πέρασε ένα ήρεμο απόγευμα στο σπίτι της, μα γιατί ίσως δουλεύει για να ζήσει! Σκέφτηκες ποτέ ότι αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν ναρκωτικά, γιατί απλά δεν έχουν ζωή να χάσουν;

Ειρήνη Δερμιτζάκη γι/ν γυμνασίου



Τα γλυπτά του Παρθενώνα ήταν γεμάτα χρώμα

Ερευνητές του Βρετανικού Μουσείου επιβεβαίωσαν ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα ήσαν αρχικά χρωματισμένα με λαμπερά χρώματα. Μια ομάδα επιστημόνων-συντρητών, χρησιμοποιώντας μια νέα τεχνική, αποκάλυψε αόρατα ίχνη μιας αρχαίας χρωστικής ουσίας, γνωστής ως "Αιγυπτιακό μπλε", πάνω στα γλυπτά.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπό τον Τζοβάνι Βέρι, είναι η πρώτη πέραν πάστης αιμφιβολίας απόδειξη πως δεν ήσαν ολόλευκα, όπως φαίνονται σήμερα, τα ύφους περίπου δύο μέτρων γλυπτά πάνω στα τριγωνικά αετώματα. Η χρωστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε από τους αρχαίους Αθηναίους, σύμφωνα με τους βρετανούς ερευνητές, συνέχιζε να βρίσκεται σε ευρεία χρήση μέχρι περίπου το 800 μ.Χ.

Η βρετανική έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο διεθνές χρηματικό περιοδικό "Analytical and Bioanalytical Chemistry" (Αναλυτική και Βιοαναλυτική Χημεία), έγινε πάνω στα λεγόμενα "Ελγίνεια μάρμαρα" που φυλάσσονται από το 1816 στο Βρετανικό Μουσείο και έχουν αποτελέσει αντικείμενο έντονης διαμάχης σχετικά με την επιστροφή τους στην Ελλάδα, ειδικά μετά την εγκαυνίαση του νέου Μουσείου της Ακρόπολης στις 20 Ιουνίου.

Είναι γνωστό εδώ και πάνω από δύο αιώνες ότι οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι χρωμάτιζαν τα αγάλματά τους, αλλά το χρώμα αυτό έχει σχεδόν εξαφανιστεί με το πέρασμα του χρόνου, αν και μικρά στίγματα χρώματος μπορεί ακόμα να διακρίνει κανές μερικές φορές, αν μελετήσει τα αγάλματα από πολύ κοντά. Σύμφωνα με τους βρετανούς ερευνητές, κανένα ίχνος χρώματος δεν είχε εντοπιστεί με βεβαιότητα στα γλυπτά του Παρθενώνα, παρά την ενδελεχή ανάλυσή τους, μεταξύ άλλων από το διάστημα βρετανό φυσικό Μάικλ Φαραντέι στη δεκαετία του 1830.

Από πεφμερίδες

Η χαμένη τέχνη της

του Umberto Eco

Προσφάτως δυο ιταλοί

δημοσιογράφοι έγραψαν ένα δύρθρο τριών σελίδων- τη πωμένο, δυστυχώς- για την παρακμή της ιδιόχειρης γραφής. Είναι πλέον γνωστό: με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (όταν τους χρησιμοποιούν) και τα SMS τα παιδιά μας δεν ξέρουν πια να γράφουν χειρόγραφα, παρά μόνο με δυσκολία και στα κεφαλαία. Σε μια συνέντευξη μια δασκάλα λέει επίσης ότι κάνουν πολλά λάθη στην ορθογραφία, αυτό όμως μου φαίνεται ότι αποτελεί ένα ξεχωριστό πρόβλημα. Οι γιατροί ξέρουν ορθογραφία, αλλά γράφουν άσχημα, ενώ μπορεί κάποιος να είναι διπλωματούχος καλλιγράφος και να μην ξέρει αν πρέπει να γράφει «μύνημα» ή «μήνυμα».

Εγώ βεβαίως γνωρίζω παιδιά τα οποία γράφουν με το χέρι και με αρκετά καλά γράμματα. Το όρθρο όμως μιλάει για το 50% των παιδιών στην Ιταλία- και επομένως φαίνεται ότι από κάποια εύνοια της τύχης εγώ συγχρωτίσομαι με το υπόλοιπο 50% (το ίδιο άλλωστε μου συμβαίνει και στην πολιτική).

Το θέμα είναι ότι η τραγωδία αυτή ξεκίνησε πολύ πριν από την έλευση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του κινητού τηλεφώνου. Οι γονείς μου έγραψαν με έναν γραφικό χαρακτήρα λίγο πλογιαστό (έχοντας το φύλλο του χαρτιού λοιξά) και το κάθε γράμμα ήταν, τουλάχιστον για τα σημερινά δεδομένα, ένα μικρό έργο τέχνης. Είναι αλήθεια ότι την εποχή εκείνη επικρατούσε η άποψη - η οποία μάλλον διαδιδόταν απ' όσους είχαν κακό γραφικό - χαρακτήρα ότι η καλλιγραφία είναι η τέχνη των ανότων. Είναι επίσης προφανές ότι το να είναι κανείς καλλιγράφος δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι είναι πολύ ξύπνος. Ήταν όμως ευχάριστο να διαβάζεις ένα μπιλέτο ή ένα έγγραφο γραμμένο όπως πρέπει (ή όπως έπρεπε).

Ακόμη και η δική μου γενιά διδάχθηκε να γράφει καλά και τους πρώτους μήνες της Α' Δημοτικού μαθαίναμε πώς να κάνουμε μονοκοντυλιά. Η άσκηση αυτή θεωρήθηκε αργότερα ανόητη και καταπιεστική, παρόλα αυτά μάς μάθαινε να κρατάμε σταθερό τον καρπό, ώστε να μπορούμε να σχηματίζουμε, με τα πενάκια, γράμματα στρογγυλεμένα και παχουλά από τη μια μεριά και λεπτά από την άλλη. Εντάξει όχι πάντα, γιατί η μελάνη του μελανοδοχείου, με την οποία λερώναμε τα θρανία, τα τετράδια, τα δάχτυλα και τα ρούχα μας, σχημάτιζε συχνά κόμπους που κολλούσαν στην πένα και απαιτούσαν δέκα ολόκληρα λεπτά επίπονων και ρυπαρών προσπαθειών για να καθαρίσουν.

Η κρίση ξεκίνησε μετά τον πόλεμο, με την έλευση του στυλό διαφρείας. Τα πρώτα στυλό προκαλούσαν και αυτά πολλούς λεκέδες και αν, αιμέσως αφού γράφατε, περνούσατε το δάχτυλο επάνω από τις τελευταίες λέξεις, σίγουρα θα γινόταν μουντζούρα. Έτσι χάθηκε η επιθυμία τού να γράφει κανείς καλά. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και όταν ήταν καθαρό, το γράφιμο με το στυλό δεν είχε πια ψυχή, στυλ και προσωπικότητα.



Μαθητής γράφει με στυλό. Η τέχνη της ιδιόγενης γραφής μάς διδάσκει να ελέγχουμε το χέρι μας και ενσωμάτεψε την συντονισμό χεριών και ματιών.
ΕΥΡΟΚΙΝΑΣΣΗ

Γιατί θα πρέπει να λυπόμαστε για την ξεχωριστή της καλλιγραφίας; Η δυνατότητα του να γράφει κανείς καλά και γρήγορα στο πληκτρολόγιο ενθαρρύνει τη γρήγορη σκέψη, ενώ επιπλέον (αν και όχι πάντα) ο ορθογράφος υπογραμμίζει με κόκκινο τα λάθη. Και αν η χρήση του κινητού τηλεφώνου κάνει τις νεότερες γενιές να γράφουν «τ κνς» αντί για «τι κάνεις», ας μην ξεχνάμε ότι οι

πρόγονοι μας θα έφριταν, αν έβλεπαν ότι εμείς γράφουμε «օρισμένα» αντί για «ωρισμένα» ή «να παίζει» αντί «να παίζη», ενώ οι μεσαιωνικοί θεολόγοι έγραψαν «respondeo dicendum quod», κάτι το οποίο θα έκανε τον Κικέρωνα να χλωμιάσει από αγονάκτηση.

Είναι γεγονός ότι η τέχνη της ιδιόχειρης γραφής μάς διδάσκει να ελέγχουμε το χέρι μας και ενισχύει το συντονισμό του χειριού και του ματιού. Το όρθρο των τριών σελίδων υπενθύμιζε ότι το γράφιμο με το χέρι μας υποχρέωνε να συνθέσουμε νοητικά τη φράση στο ματάρ μας προτού τη γράψουμε. Σε κάθε περίπτωση, το γράφιμο με το χέρι με την αντίσταση της πένας και του χαρτιού, επιβάλλει έναν πιο αργό ρυθμό που ευνοεί τη σκέψη.

Πολλοί συγγραφείς, ακόμη και αν έχουν συνηθίσει να γράφουν στον υπολογιστή, γνωρίζουν καλά ότι μερικές φορές θα ήθελαν να μπορούσαν να χαράξουν τα κείμενά τους σε δέλτους από πηλό, όπως οι Σουμέριοι, για να μπορούν να σκέφτονται με την ησυχία τους. Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά θα γράφουν όλο και περισσότερο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα. Παρόλα αυτά η ανθρωπότητα έχει μάθει να ανακολύπτει εκ νέου ως σπορ ή ως αισθητική ευχαριστηση πολλά πράγματα που ο πολιτισμός έχει εξοστρακίσει ως μη αναγκαία. Δεν είμαστε πια αναγκασμένοι να ταξιδεύουμε με όλογο, κάποιοι όμως κάνουν μαθήματα ιππασίας. Τα μηχανοκίνητα σκάφη υπάρχουν εδώ και καιρό, πάρα πολλοί όμως κάνουν με πάθος ιστιοπλοία, όπως οι Φοίνικες πριν από 3.000 χρόνια. Υπάρχουν τούνελ και σιδηρόδρομοι όμως πολλοί απολογιζόνται την πεζοπορία ή την ορειβασία στα περάσματα των Άλπεων. Ακόμη και στην εποχή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πολλοί συλλέγουν γραμματόσημα. Πολεμάμε με Καλάσνικοφ, διοργανώνουμε όμως ειρηνικά τουρνουά ξιφασκίας.

Θα ήταν καλό αν οι γονείς έστελναν τα παιδιά τους σε σχολές όπου θα έπαιρναν μαθήματα καλλιγραφίας, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς και τουρνουά, όχι μόνο για να τοις εκπαιδεύσουν στο ωραίο αλλά και για την ψυχοκινητική ευεξία τους. Σχολές του είδους υπάρχουν ακόμη σε πολλές χώρες. Για κάποιον δε ο οποίος δεν έχει σταθερή δουλειά, αλλά έχει σταθερό χέρι, η διδασκαλία αυτής της τέχνης θα μπορούσε να αποβεί προσδοκόφρα.

Ο Ουμπέρτε Βίκο σίγουρα γράφει και στην ημέρη της θρησκευτικής απομόνωσης στην Ελλάδα, που θα γίνεται τον Ιανουάριο του 2010. Μπαστάρδος της Ελλάδας, ο Βίκος γράφει στην ημέρα της Απόφασης της ΕΕ για την Ελλάδα, στην ημέρα της Απόφασης της ΕΕ για την Ελλάδα.

Από την εγγραφή της ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΖΗΜΙΑ, 19 Σεπτεμβρίου 2009

Όλα ξεκινούν απ' το



... Όλα ξεκινούν από κάπου για να φτάσουν σ' ένα άλλο κάπου. Η πορεία μπορεί να είναι από το μερικό, το ένα τετράδιο της πρώτης μέρας, στο γενικό, στα πολλά τετράδια και στα βιβλία των υπόλοιπων ημερών του χρόνου^{*} μπορεί, όμως, να είναι και αντίστροφη.

Πέρα απ' αυτό, το σίγουρο είναι πως το τετράδιο σηματοδοτεί όχι μόνο την έναρξη, μα και ολόκληρη την πορεία μέσα στο σχολικό χρόνο. Είναι το σημάδι της παρουσίας και της συνέπειας του κάθε μαθητή. Σημάδι της προσωπικής ευθύνης ή της ανευθυνότητας, της καλαισθησίας ή της προχειρότητας, της χαράς που προσφέρει η εργασία και η δημιουργία ή της πλήξης. Όλα φαίνονται σ' αυτό. Είναι ο καθρέφτης που δύσκολα ξεφεύγει κανείς απ' αυτόν.

Και, όπως είναι φυσικό, κατά τη διάρκεια της πορείας που ξεκινά απ' το τετράδιο, μπορούν να συμβούν και πάρα πολλά όλλα, για να ομορφύνουν την καθημερινότητα, την κρυψή ή τη φανερή. Από μας εξαρτάται αν θα τα δούμε ή όχι[†] αν θέλουμε, δηλαδή, ή αν δεν θέλουμε να τα δούμε. Από το πόσο στον καθένα μας είναι «πάντα ανοιχτά πάντα άγρυπνα τα μάτια της φυχής μας», που λέει και ο Δ. Σολωμός.

Εγώ, πάντως, παιδες, σας εύχομαι να είναι πάντα άγρυπνα και πάντα ανοιχτά. Και το εύχομαι εκ βαθέων και για τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε ολλά και δλες τις επόμενες.

*Έρρωσθε**

Κ. Ανδριώτης
διητής Γυμνασίου

* Οποιος δεν ξέρει τι σημαίνει ας με ρωτήσει.

Παιδεία χωρίς ερωτήματα και απορίες δεν νοείται. Ο χώρος της ξεχειλίζει από αιωρούμενα, απαντημένα ή αναπάντητα ερωτήματα.



Οι «**Μέρες Σχολείου**» περιμένουν και φέτος τα κείμενά σας, τα σχέδιά σας ή ό, τι άλλο εσείς φανταστείτε και θέλετε να το εκφράσετε. Η πρόσκληση είναι διαρκής και ισχύει όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και για τους γονείς και τους καθηγητές.