

*Την Παρασκευή 7-4-2006 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψή μας, στα θερμοκήπια των Τ.Ε.Ι., της Γεωπονικής σχολής. Μας ξενάγησε ο κ. Βραχνάκης, ένας σπουδαίος άνθρωπος που λατρεύει τα φυτά. Εκείνη την μέρα φυσούσε νοτιάς. Τα φύλλα των φυτών, σαν χορευτές, χορεύανε στο ρυθμό του αέρα, βγάζοντας ένα ήχο που σε εκνεύριζε λίγο. Όμως η φωνή του κ. Βραχνάκη κάλυψε εκείνους τους ήχους. Όλα τα μάτια καρφώθηκαν πάνω του.*



*Ο εξορκισμένος που απ' ότι άκουσα απ' τον κ. Βραχνάκη, είναι ένα επικίνδυνο φυτό.*

*Είδανε και μάθαμε πολλά πράγματα για τα φυτά :από που κατάγονται, με ποιο*

*φυτό μοιάζουν, πόσο μικρά ξεκινάνε και πόσο μεγάλα καταλήγουν και πολλά άλλα. Μάθαμε για πολλά δέντρα και βότανα που είχαν απίστευτες μυρωδιές. Η πιο ωραία φάση ήταν όταν κάναμε ένα ευχάριστο διάλειμμα στον πορτοκαλεώνα. Φάγαμε πορτοκάλια, παίξαμε, τρέξαμε, οι μισοί ψάχναμε να βρούμε τους άλλους μισούς. Ήταν μια ευχάριστη εμπειρία!*

*Μας άφησαν να κόψουμε από τα αρωματικά φυτά, φύλλα. Στις πορτοκαλιές, τις λεμονιές και τις μανταρινιές μας άφησαν να φάμε καρπούς. Είδαμε υβρίδια: πορτοκάλι με μανταρίνι.*

*Αργότερα ο κ.Βραχνάκης, θέλοντας να μας αλλάξει θέμα, μας πήγε σε ένα παράξενο τόπο που ήταν σαν νεκροταφείο δέντρων.*

*Γύρω γύρω έβλεπες κλαδιά και σπασμένους στα δυο κορμούς όπως και φύλλα. Την ξενάγηση ανέλαβε ένας άλλος ξεναγός που μας δέχτηκε θερμά. μας εξήγησε πως αυτό δεν ήταν νεκροταφείο δέντρων αλλά από αυτά ζθα γίνει κοπριάζθα τραφούν τα φυτά .*



*Το μίγμα από αλεσμένα κλαδιά και φύλλα των δέντρων ονομάζεται <<χούμος>> και είναι ένα πολύ καλό λίπασμα..*

*Φύγαμε από τα Τ.Ε.Ι. παίρνοντας μαζί μας μια ωραία ανάμνηση.*



Την ιστοσελίδα αυτή δημιούργησε ο μαθητής γυμνασίου Στέλιος Ξενάκης, στο πλαίσιο του κύκλου ενδιαφερόντων των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κατά το σχολικό έτος 07-08.